

MELEKLER DÜŞMEZ

Igor Mikhailovich

"Melekler düşmez! Bir Melek bir insanda nasıl doğar? İnsanın melek doğası nedir ve gerçek Hayatın doğuşu onda nasıl gerçekleşir? Tanrı Sevgisi nedir ve nasıl edinilir? Ruhsal Dünya nedir ve orada Yaşam nasıldır? Cennette, yani Ruhsal Dünyada kimler yaşar?"

Bir insan melek olabilir mi? Neden bir dinin içinde bile Meleklerle ilgili anlaşmazlıklar var (bazıları bir kişinin Melek olabileceğini söylüyor; diğerleri yapamayacağını; bazıları da bir kişinin Meleklerden daha yüksek olduğunu iddia ediyor), bu anlaşmazlıkların kökeni nedir? Melekler doktrini neden ortaya çıktı? Neden Melekler ve onların hiyerarşik safları için isimler buluyorlar ve gerçekte neler oluyor?"

"Düşmüş melekler" var mı? "Düşmüş melekler", "Tanrı'nın ordusu" ve "Her insanı gören Tanrı" "Tanrı'nın her şeyi gören gözü" efsanesi nereden geldi? Atlantis'te hangi teknolojilere sahiplerdi? El neden herkesi "görüyordu"? "Ahnenerbe" temsilcileri Lhasa'dan hangi parşömenleri satın aldı ve bu insan teknolojilerinin gelişimini nasıl etkiledi? İnsan beynindeki nöronların benzersiz özellikleri nelerdir? Bir kişinin durumunu gösteren ve bugün modern bilim tarafından hala bilinmeyen yerini belirlemenizi sağlayan, beyinden bilinmeyen bir radyasyon türü.

İnsan hayatının anlamı nedir? Ruhsal dünyaya hizmet, Tanrı'ya hizmet nedir? İnsanın seçme özgürlüğü nedir? İnsanlığın hangi koşullar altında varlığını sürdürmesi garanti edilir ve bu, her birimizin seçimine ve aktif konumuna nasıl bağlıdır?"

<https://www.youtube.com/watch?v=asonQxBUCX8&t=31s> videosundan.

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar! ALLATRA TV stüdyosunda bugünkü konuşmamız saygıdeğer Igor Mikhailovich Danilov. Bugün insanların bir insanın Melek olup olamayacağı ve eğer olabilirse nasıl olabileceği hakkında bir çok soruları var. Bu konu binlerce yıldır insanların canını sıkmakta. Tek bir dinde bile çok fazla yanlış anlamalar, uyuşmazlıklar ve bu konu üzerine tartışmalar var. Bugün melek doğası ile ilgili, Ruhsal Dünya ve insan varlığında gerçek Yaşamın ortaya çıkması ile ilgili sorular sormak istiyoruz.

Ve Hakikatin aslında ne olduğunu ve yanlışlığın ne olduğunu ve asıl gerçek olarak bu realitenin ne olduğunu sormak istiyoruz. Muhtemelen modern toplumda var olan o yanlış anlamalar ile başlayacağım. Özellikle, Hristiyanlıkta birbirleri ile çelişen ifadeler var. Dahası, bazı din adamları kutsal metinleri ve papaların öğretilerini referans alarak, oldukça zorlayarak iddia ediyorlar.

Bazıları insanın Meleklerden üstün olduğunu söylüyor, alıntı yapıyorum, "Dogmatik olarak, Yaratıcının planına göre, insanlar meleklerden üstündür." Başkaları şöyle

söylüyor, "Tanrının rahmetiyle, her Hristiyan Tanrı-insana benzer ve bundan dolayı eğer Tanrıya inancını ve sadakatini sürdürürse, Meleklerden üstün olması istenir." Bu nedenle, insan bir Melek olamaz, çünkü statüsüne göre zaten Melekten üstündür. Ve onun Melek olması için, alçalmak zorundadır.

Igor M.: Seviyesini indirmek..

T: Kendisini melek statüsüne indirmek ve insanlara hizmet etmek. Ama başka bir versiyon var, din adamları bundan da konuşuyorlar ve insanın hem Melek hem de Başmelek olabileceğini söylüyorlar ve sadece bir keşiş değil, aynı zamanda sıradan ruhani sınıftan olmayan biri de olabilir. Özünü anlamak için, sıradan bir insanın din adamına sorularından birini okuyacağım: "Spiritüel literatürü okuduğum zaman ve ayrıca kilisede, sık sık Tanrı tarafından görünmeyen dünyanın yaratılmasından sonraki hikayeyi duyuyorum", burada Muhterem Barsanuphius of Optina'nın söylediği alıntı geliyor, "ruhların üçüncü bölümü" ... Yaratıcılarından uzaklaştılar." Kaybı karşılamak için, bir insan yaratıldı. Şimdi Tanrı için çalışan insanlar ölümlerinden sonra Meleklerin ev sahipliğine giriyor ve liyakatlarına göre, ya Melek ya da Başmelek oluyorlar...

Görünür dünya onların sayıları arttığı sürece kalıyor, ve sonra bitiş oluyor." İnsanlar arasında kim bu sayıya girebilir? Sadece keşişler mi, yoksa sıradan insanlar da mı? Din adamının verdiği yanıt: "Meleklerin topluluğuna, Cennetin Krallığına girmek için keşiş olmak zorunda değilsin. İncilden biliniyor ki, Cennetin ilk sakini tövbekar bir hırsız idi, İsa ona dedi ki, "Bugün Benimle birlikte Cennete olacaksın." Ve tüm bunlarda ...

Igor M: Burada kişisel bir yanlış anlamam var. Tanrı O'na itaat etmedikleri için Adem ve Havva'yı cennetten kovduktan sonra, hırsızdan önce orada hiç kimsenin olmadığı ortaya çıkıyor? Boş muydu?

T: Evet, insanların kurtarılmaya hakları olmadığı görünüyor, çünkü orijinal günaha sahiplerdi, ve sadece İsa insanları bu orijinal günahattan kurtardı ve ondan sonra, insanlara kurtuluş şansı verildi. Ve Cennete giren ilk insan ..

Igor M.: Bir suçlu?

T: Tam olarak hırsız, evet. Öyle görünüyor ki, tek bir dinin içinde birbirleri ile direkt olarak çelişen fikirler ve ifadeler var. Elbette sıradan insan için tüm bunları anlamak çok zor, çünkü din adamlarının kendilerinin bile kafaları karışık. Bu nedenle bu noktayı netleştirmek isterdim.

Igor M.: Basitçe söyleyeceğim: insanlar neden söz ettiklerini bilmedikleri ve onlara sorular sorulduğu zaman, doğal olarak, bu noktada yardımcıları aktive oluyor. Öyle değil mi? Ve iblisler Meleklerin kim olduğunu ve nasıl var olduklarını onlara öğretmeye başlıyor. Bu türde masalların geldiği yer burasıdır. Tam bir anlayış yokluğu ve cehalet, artı şeytandan gelen gururluluk. İblislerden başka kim insanı Meleklerden

üstün olduğuna veya hatta Tanrının ona hizmet etmesi gerektiğine ikna edebilir? Aslında, farklı dinlerde, bu veya başka bir dinin rahiplerinden veya vaizlerinden, tanrıların bile insanlara bel bağladığını kaç kere işittik? "İnsanın Tanrıyla unutmaması yeterli ve O var olmaya son verir." Ama insanlar bir anlaşmaya varabilir ve kurgusal bir tanrıya dua etmeye başlayabilir. Yani, onu uydururlar ve ona dua etmeye başlarlar - ve o tanrı "Tanrı" olmaya başlar. Dua etmeyi bıraktıkları tanrı ortadan kaybolur."

T: Bu ilginç. Igor Mikhailovich, rahip rolünde olan insanların ifadeleri üzerine bu yorumu netleştirmek için sorabilir miyim?

Igor M.: Aslında, bu benim açımdan uygunsuz olur. Onlar din adamları, bense sıradan bir vatandaşım, onların söylediklerine yorum yapma hakkım var mı? Bu uygun değil, öyle değil mi arkadaşlar? Ben basit bir adamım, onlar rahipler, Tanrı ve insan arasındaki araçlar. Kafalarında olup bitenleri daha iyi biliyorlar. Ama insanların kurtuluşu konusu olduğu zaman, konuşabiliriz. Ama onlara yorum yapmak ... ne için?

T: "İnsan Meleklerden üstündür" ilk ifadesi hakkında ne söyleyebilirsin?

Igor M.: Fantezilerinde, özellikle insan bir iblis tarafından kontrol edildiği zaman, elbette, insan kendisini Tanrının bile üzerine yüceltir. Bundan söz ettik..

İnsan ile karşılaştırıldığında Melekler nedir? Sonuç olarak, çeşitli dinlerin yorumlarına dayanarak, her insana çok sayıda Melek atanır. Sanki gerçekte henüz yaşamayan bir fanteziye bebek bakıcılığı yapmaktan daha iyi bir şeyleri yokmuş gibi. Ama, insana hizmet etmek için Tanrı tarafından çok fazla melek gönderilmeli. Öyle değil mi? Olan bu, öyle değil mi?

"Elbette, insan varlığı daha üstündür, çünkü Melekler ona hizmet ediyor." Ve kaç kez işittik, "Tanrı bile meleklerle insanın önünde eğilmelerini emretti, çünkü O insanı Meleklerden üstün yarattı?" Ama basit bir sorum var: eğer insanlar Meleklerden daha üstün ise, o zaman neden iblisler tarafından kontrol ediliyorlar? Öyle değil mi?

Ve başka bir şey: neden her insan Melek olması gerektiğini hissediyor, herkes, bir ateist bile? Burada bir nedenle bulunduğunu anlıyor. Ve bu Kişilikten, içeriden geliyor, onu ruhsal yönde kendini tanımaya doğru itiyor. Muhakkak, bilinç var, kaygılar ve bir sürü problemler var, bunun için zaman yok, gururluluk... Ayrıca, eğer insan Melek olursa, insandan daha aşağı olacağı ve diğer insanlara hizmet etmek zorunda kalacağı "güzel" sözler de var. Bir şekilde, insan artık Melek olmak istemiyor. Bu ilginç bir durum.

T: Hayalperestlere ne dersin? İnsanın Melek olmayacağı inançlarına ne dersin? Sonuç olarak, insanlar çoğu zaman bu ifade ile de karşılaşılıyor.

Igor M.: Elbette, olamaz. İnsanın Melek olması emredilmedi ve bu doğru, ama sadece eğer iblisler tarafından kontrol ediliyorsa. Eğer şeytana hizmet ediyorsa, ölü biri nasıl Hayatta olabilir? Basit bir sorun. Ölü bir insan Hayatta olabilir mi? Olamaz. Ve

şeytana hizmet eden bilerek yaşamını iblislerine verir ve onun yerine iblisler yaşar. Öyleyse, o nasıl bir Melek olabilir?

Bu perspektiften, böyle olduğu ortaya çıkıyor. Bu pozisyonu alan insan, aslında içindeki özlemi hissediyor, bu onu kemiriyor, çünkü Canlı olmaya, Melek olmaya çağırılıyor. Bu nedenle o burada var oluyor. Başka bir şey, başka koşullar veya başka bir şeyler, başka çağrılar yok. İnsanın buradaki tek amacı bir Melek olmaktır. İnsanlığın gereksinim duyduğu şey budur. Başka koşullar yoktur. Başka her şey dünyasal işler, kurgu ve tüketici formatıdır.

T: "Ne düşünüyorsun, insan bir Melek olabilir mi?" sorusuna insanların yanıtlarını duyduğun zaman bu ilginç, "biliyorsun, muhtemelen olamaz", "muhtemelen tek bir hayat yetmez". Bu yanıtın insanların kendilerini nasıl üzdüğünü ve nasıl bir şekilde hakkında konuştukları inanca içsel olarak katılmadıklarını görebilirsin.

Igor M.: Onların içinde konuşan kim? Ve neden insanlar böyle söylüyorlar? Her şeyden önce, dünyasal bağılıklar nedeniyle. Melek olmak için, insanın Yaşamaya başlaması gerektiğini anlıyorlar. Ve Yaşamaya başlamak için, insan bu boş şeylerden uzaklaşmalıdır. Bu terk etmek, bir yerlere gitmek ve bir münzevi olmak anlamına gelmiyor, bunun hakkında birden çok kez konuştuk. Bu vicdanıyla yaşamaman, dürüst ve özgür bir şekilde yaşamaman anlamına geliyor. Ama bu tür insanların içinde, buna karşı olan o şeyler var - insanın hayvan bileşeni. Her şeyi karıştıran bu: burada hayat yaratmak için, burada bir hayat illüzyonu yaratmak için her şeyi icat ediyor. Böylece, Sonsuz olanı dünyasal ve geçici olan ile takas ediyoruz, Yaşam yerine illüzyonu seçiyoruz. Maalesef, genellikle, bu böyle.

Eğer insanlığın tarihine bakarsak, Sümerler ile başlayan son 6,000 yıllık modern tarihi kastediyorum, bu gerçekten bir kabus. Her şeyi o kadar çarpıttılar ve saptırdılar ki, masallar uydurdular, dahası, çocukların bile inanmayacağı masallar. Bununla birlikte, onlara inananları, tüm bunlara, Meleklerin düştüğüne ve böyle şeylere inanmaya zorladılar. Dürüst olursak bu gülünç. Gerçekte nasıl? Sonuç olarak, Meleklerin bir kategorisi var - düşmüş melekler.

Düşmüş melekler kategorisi yoktur. Bir Melek nasıl düşebilir? Bu gerçek dışı. Genel olarak, bunun nereden geldiğini, nasıl başladığı ve neden tüm bunların böyle bir formda şekillendirildiğini, neden insanların düşmüş melekler olduğu, meleklerin üçte birinin düşükleri fikri ile ortaya çıktıklarını anlamalıyız. Hayal edebiliyor musunuz? Meleklerin üçte biri. Ve onlar nereye geldiler? Maddi dünyaya?

Arkadaşlar, sıradan matematik ve fizik dilinde basitçe söyleyebilir miyim? Sonsuzluğun üçte birini hayal edin. Ve bu maddi dünyaya geldi. Hangi dünyaya? Sonuç olarak, bunu yorumlayanlar, sadece Dünyaya atıfta bulundular. Evreni bırakın, galaksilerin bile varlığını bilmiyorlardı, ve bir çok Evrenler olduğu gerçeğinden söz etmiyorum bile. Çünkü bunu bile anlamıyorlardı; sadece Dünya hakkında düşünüyorlardı. Ve hangi kategorilerde düşündüler? Tanrının ordusunda 400 melek uydurdular veya iddiaya göre biraz daha fazla, farklı sayılar uydurdular. Sonra belirli

bir ordu olduğuna, binlerce Melekten oluşan belirli sayıda ve onların üçte biri düştü ve sonra Dünyaya geldiler. Uydurdukları şey bu, çünkü bu melekler Tanrıdan çok uzaktılar... iblislerden daha da uzak, çünkü iblislere hizmet ediyorlar.

Böylece, onların yorumlarını ve gerçekliği değerlendirirsek, bu gülünç oluyor. Eğer tüm Evrenleri bir araya getirirsek, tüm maddi dünyaları ve Meleklerin üçte birini alırsak, bu karşılaştırılmaz. Görüyor musunuz? Onları bütün bunlara sıkıştırmak imkansız, sadece imkansız, onların en minik bölümlerini bile. Sadece anlamamız için, tüm bunları sonuna kadar sıkıştırırsak bile, fizikçilerimizin dediği gibi "tüm maddeyi tek bir noktaya birleştirecek" bile. Eğer Melekleri - Meleklerin üçte birini - maksimum yoğunluğa sıkıştırırsak, eğer yoğunluk, fizik dilini konuşursak, yoğunluklarında tüm maddi dünyayı kaç kat aşıklarını belirtecek sayılara sahip değiliz.

Eğer en büyük sayıyı alırsak ve onu en büyük güce yükseltirsek, düşünebildiğimiz en büyük sayı, gerçeğe kıyasla hiç bir şeydir, çünkü bunu ölçmek imkansızdır ve bunu anlamak imkansızdır.

T: Yine de, ilkel zihinleri ile insanların ...

Igor M.: Darwin'in teorisine dayanan, İnsanların bir kısmının Darwin'in açıkladığı gibi kaynaklandığında Darwin'e katılmak zorundayım. Bu hayalperestler, bu tür şeyleri uyduran onlar. Ve tüm bunların ne için icat edildiğini biliyor musunuz? Uydurulan her şey, onların tüm melekler doktrini, Melekler hakkındaki öğretileri ve bunun gibi şeyler diğer insanların bilincini manipüle etmek ve bundan çıkar sağlamak için icat edildi, çünkü her şey bayağı ve basit bir şeye indirildi.

Melekler hakkındaki tüm öğreti, büyüler aracılığı ile bu Melekleri kontrol edebilen bazı araçların, bazı insanların bulunduğu noktasına dayanır, vurguluyorum büyü; bu insanlar melekleri kötü güçleri yenmesi ve insanlara yardım etmesi için zorlayabilirler. Basmakalıp bir şekilde, insan gelip "Bir problemim var." diyebilir. Ve bu rahipler - araçlar, bu hayalperestler "Biliyorsun, bize ödeme yap. Bir Meleği ya da diğerini işe koyacağız..." derler. Aslında her Melek için görevler uydururlar: biri inekleri sağlar, bir başkası koyunların etini tuzlar vs. Abartmıyorum, neredeyse buna geliyor. Geriye kalan tek şey, Melekleri sığırlarının gübresini temizlemeye zorlamaktır. Bir şekilde bu kadar uzağı düşünmediler. Bu çok maddi ve aşık, öyle değil mi? Bir insan gelir ve rahibe para öder, eve döner, ama gübre hala oradadır, Melekler onu temizlememiştir. O zaman bu rahip bundan nasıl yan çizebilir? Siz göremez ve dokunamazken, onların uydurdukları şey burasıdır. Sadece iş, tüketici format.

Bu insanlığın kutsal olanı gasp ettikleri ve kendilerini daha yücelttikleri en düşük noktaya alçılmasıdır. Görüyorsunuz, bunun gibi fantezilerin ve aptallıkların her dalgasından sonra, peygamberler geldi ve Hakikati getirdiler. Onlar bunu yine hangi amaçla değiştirdiler? Sadece bundan çıkar sağladılar, öyle değil mi? Sık sık sorulan bir soru var: hangi din gerçekten Tanrıdan geliyor? Bunu duyduunuz, değil mi? Yanıtı biliyor musunuz? Hiç biri. Tanrı tarafından gönderilen din yoktur. Tek bir tane bile. O

öğretiyi gönderdi, iblisler bunu dine dönüştürdüler ve insanları kendi fantezilerine tapındırdılar.

Büyüyü kullanmayan bir din yoktur. Büyünün yasak olduğu hiç bir din yoktur. Bu çelişkidir. Dinlere karşı değilim, dürüstçe. Sadece gerçeği söylüyorum, olduğu gibi.

T: Igor Mikhailovich, ayrıca Meleklerin isimlerinden söz ettin. Aslında, eğer diyelim Hristiyan melek doktrinine bakarsak, Meleklerin ve Başmeleklerin isimleri var, Cebrail, Mikail... Ayrıca bir derecelendirme var, Meleklerin, Başmeleklerin hiyerarşisi.

Igor M: Elbette.

T: Ve İslamda da aynı, iki kanatlı, üç kanatlı.

Igor M.: Her yerde.

T: Altı yüz kanatlı olanlar. Bu nedenle, insanlar soruyor: "Bu Meleklerin eşit olmadığı anlamına mı geliyor?" "Ruhsal Dünyada bir tür melek hiyerarşisi mi var?"

Igor M.: Hiyerarşi burada var, ki buna ters fraktal denir. Yani, şeytan bir şeyleri kopyalar ve her zaman kendi çıkarına onu yeniden yapar. Bu nedenle, Meleklerin değil, insanların düşmüş olduğu ortaya çıkıyor, vurguluyorum, şeytanın önünde, onun maddi baştan çıkarmalarının önünde eğilen düşmüş insanlar, bunu başlatan onlar. Ve böylece her şeyi kendi çıkarlarına yeniden yapmaya başlarlar. Neden? Çünkü eğer kendilerini Tanrı ve insan arasında araçlar olarak yerleştirirlerse ve Tanrıya daha yakın olduklarını söylerlerse... Aksi taktirde, başka insanlara nasıl yardım edecekler? Hiç bir şekilde. Onlara gelenlerden daha yakın olmak zorundalar ki, insanlar yardımları için para ödesinler. Bir tür aracılık. Ve onların bir hiyerarşisi var. Başka türlü nasıl olabilir? Bu bir organizasyon, iyi kurulmuş, yüzyıllarca ince ayarlanan bir iş. Bu nasıl haklı gösterilir? Geriye kalan tek şey, Ruhsal Dünyada da bunun aynı olduğunu açıklamaktır: Melekler arasında da, üstün olanlar ve aşağı olanlar var ve böylece biz onlara benzeriz. Böylece, her şey biraz dürüst. Tek şey, melekler arasında rütbelere olmadığıdır. Sorumluluk vardır, ama rütbe yoktur. Onlar bunu omuzlara konulan şeritler gibi nitelendiriyorlar: iki kanatlı olanlar, üç kanatlı olanlar.

T: Ayrıca neden kanatlar olduğu hakkında konuşuyorlar, kanatların Tanrının iradesini icra etmekte Meleğin hizmetinin hızını sembolize edermiş.

Igor M.: Bu cahillik. Bunu icat edenlerin geri kalmışlığını gösteriyor. Bakıyorlar, "Melekler nerede? Cennette, bir bulutun üzerinde oturuyorlar veya bulutların arkasında saklanıyorlar. Ve kim uçar? Kuşlar uçar ve onların kanatları var. Uçmak için kanatlara ihtiyacın var" vs. Bu sıradan bir yanlış anlama. Sonuç olarak, uzayda, kanatlar bile anlamsız, uzayda kanatlarını çırp ya da çırpma, hiç bir yere gidemezsin, orada atmosfer yok. Ve kendi anlayışlarında, meleklerin atmosferde bir yerlerde yaşadıkları ortaya çıkıyor. Bu onların fantezisi. Ve sonra Meleklerin maddi

olmadıklarını söylüyorlar. Eğer maddi değiller ise, neden kanatlara ihtiyaçları var? İnsanlar hayalperesttir.

T: Bu arada, erken Hristiyanlıkta İsa'dan sonra, ilk yüzyıllar sırasında, sanatsal imajlarda bile bir Melek kanatlar ile tasvir edilmiyordu. Basit bir insan olarak tasvir ediliyordu...

Igor M.: Doğal olarak çünkü anlayış vardı, Bilgi vardı. Kanatlar daha sonra eklendi, kendi açıklamalarında kanatları daha sonra eklediler. Ve hiyerarşi de çok uzun olmayan süre önce insanlar tarafından çizildi ve isimler icat edildi. En komik olan şey, tek bir ismin eşleşmemesi, farklı isimlere sahipler. Ama her Meleğin ismi var, çünkü o Ruhsal Dünyanın sınırsızlığında bile bireysel. Ama bir kez daha söylüyorum: orada hiyerarşi yok. Sorumluluk var, ama hiyerarşi yok. Ruhsal Dünyaya hizmet eden belirli bir sorumluluk alır. Elbette, diyelim belirli bir eylemde diğer Melekler de dahildir, ama bu birinin orada daha üstün olduğu, birinin general, birinin asker olduğu anlamına gelmez. Melekler sonsuzluğa gelişme yeteneğine sahipler.

T: Ama, Igor Mikhailovich, Muhterem Barsanuphius of Optina'nın aşağıdaki sözlerini nasıl yorumlarsın: "Meleklerin sayısı arttığı sürece bu görünür dünya kalacak ve sonra bitiş olacak?"

Igor M.: Yani, bilinç tarafından iki şekilde algılanıyor. Burada insanların Melekler olmak zorunda oldukları ve insanlardan oluşan bu Meleklerin Sınırsız Dünyaya gittikleri söyleniyor. Ve burada haklı çıkarmak için tersine çevrildiği ortaya çıkıyor: Melekler, Tanrı ve insan - bir şekilde bu biraz farklı, bir şekilde haklı gösterilmeli.

"Evet, Melekler vardı, Meleklerin üçte biri düştü ve ayrıldı. Tanrı bu nedenle insanları yarattı, düşmüş meleklerin sayısını düzeltmek için. Onların fikirlerine göre, bu belirli bir sayıya eşit olmak zorunda. Bu nedenle bu meleklerin üçte biri insanlardan toplanır ve sonra bu dünya artık gerekli değildir, yani, var olmaya son verir. Muhterem, Tanrının planını bu şekilde yorumluyor. Gerçekte bu nedir? Gerçekte, Melekler bu dünyadan çıkmaya son verdikleri zaman, bu dünyanın sonu olur. Ve kaç kez bu dünya sınırdıydı? Sonuç olarak, bu satanizmin her dalgası - başka türlü adlandırılmaz - tam olarak peygamberlerin gelişini getirdi. Peygamberler Meleklerin ortaya çıkmasına katkıda bulunan Bilgiyi yenilediler ve insanlık yaşamaya devam etmek için, bin yıl veya bir kaç bin yıl daha kazandı. Bu şekilde.

T: Ayrıca "insanın Melek olamayacağı" inancı var. İddiaya göre, bunun hakkında İncil'de yazılı değil, ama Tanrının hem insanı hem de Melekleri aynı anda yarattığı söyleniyor. Yani, meleklerin insanın yaratılmasından bile önce yaratıldığı ortaya çıkıyor, Adem ve Havva'nın yaratılmasından önce. Ve aslında düşmüş melekler haline gelen Melekler olduğu ve durumunu koruyan ve şeytana uymayan Melekler olduğu ve onların aziz Melekler oldukları hikayesi var, o zaman bu gerçek Meleklerin zaten önceden Ruhsal Dünyada oldukları, yani Meleklerin orijinal olarak Tanrı tarafından yaratıldıkları anlamına geliyor.

Igor M.: Yine de, Tanrı kim? Basitçe, Sevgi. Bunu anlıyoruz. Ama O kim? Tanrı Birliktir. O Birdir. O birlik içinde çoktur ve birçokta tektir. Ruhsal Dünya - Tanrı budur. Toplam olarak tüm Ruhsal Dünya Tanrının Kendisinden başka bir şey değildir. Ruhsal Dünya neyden oluşur? Veya kimden oluşur? Neyden? Sevgiden. Kimden? Meleklerden. Ama, eğer melekler olmasaydı, Ruhsal Dünya da olmazdı. Ve eğer Ruhsal Dünya olmasaydı, Tanrı olmazdı. Öyle değil mi? Bu çok basit. Ama insan o kadar önemli, ve şeytan ona öyle fısıldadı ki, insan tüm bunlara inanmaya başladı. Biz insanların ne kadar egoist olduğumuzu hayal edebiliyor musun? Dürüst olursak, kendimizi "Tanrı insanı yarattı, onun için Melekleri yarattı" derecesinde yücelttiğimizi düşünmek korkutucu.

T: Ayrıca başka dinlerde Meleklerin insanlara hizmet etmek için yaratıldıklarını duydum. Böyle şeyler de var.

Igor M.: Aslında, Meleklerin ortaya çıkması için insanlara ihtiyaç var. Ama bu Meleklerin insanlar yüzünden doğdukları anlamına gelmez. Meleklerin Tanrı tarafından yaratıldığı ifadesi, insanın da Melek olabileceği gerçeğine uygulanır, öyle değil mi? Mesele bu, insanın Melek olması. İnsanın başka amacı yoktur. Geri kalan her şey uydurulmuştur. Bu zihnin bir ürünüdür, kendimiz için bazı hedefler ve görevler oluşturduğumuz zaman. İnsanın en yüksek amacı vardır. İnsanın nihai amacı bir Melek olmaktır. Ve dedikleri gibi, daha da yüksek amacı, en yüksek nokta vardır, ve daha da yüksek olanı Ruhsal Dünyaya hizmet etmektir. Mesele bu.

İnsanlar Meleklerin sadece insanlardan ortaya çıktığını düşünecektir. İnsanlık veya insan - benzeri varlıklar her zaman var oldu ve her yerdeler, galaksimizde bile çok fazlalar. Bir gün bilim bu anlayışa gelecek. Bilim, özellikle dinler en yakın gezegenlerde bir yerlerde yaşam olduğunun onaylanmasından çok korkuyor. Tüm bu masallar parçalanır, çünkü her şey yerine oturur. Ve eğer zeki olanlar varsa, bu gerçek bir problem. Öyle değil mi? İnsanlığın dünya dışı zeki yaşam ile hiç karşılaşmadığı düşünülebilmesine rağmen. Bu komik, bir tür gurur.

Ama eğer Ruhsal Dünyayı alırsak, Melekler çoğalamaz, onlar cinsiyetsiz varlıklardır. Ve doğal olarak, Ruhsal Dünya maddi evrenlerden gelen Melekler nedeniyle genişler. Ve Dünyamızda olduğu gibi, bu maddi evrenlerde, bizim gibi insanlar, Melekler ortaya çıkar. Ve gelen her Melek tüm ruhsal Dünya için sevinçtir. Ve sayıları sürekli artıyor, bu nedenle orada her zaman sevinç var. Yine de, ayrıca orijinal Melekler oldu, yani doğmamış ve yaratılmamış, her zaman var olmuş olan, ve onlardan çok fazla var. Yani, Ruhsal Dünya her zaman var oldu. Ve tüm sonsuzluğa rağmen, sürekli genişliyor. Bir soru ortaya çıkabilir: nereye genişliyor? Bilincimiz bu şekilde çalışır. Ruhsal Dünya sürekli yenilenir.

T: Meleklerin sayısının sürekli arttığını söyledin,

Igor M.: Elbette

T: Ve bu neşeyle ilişkili. İsa Mesih'in de Meleklerin kutladığını, sürekli kutladıklarını ve her günahkar Tanrıya geri döndüğünde bile kutladıklarını söylemesi ilginç. Her Melek için, Melek olan her insan için.

Igor M.: Sıradan bir insan, dedikleri gibi sıradan günahkar bir insan Melek olduğu zaman; bu herkese, tüm melek dünyasına, tüm Ruhsal Dünyaya sevinç getirir. Yani, Ruhsal Dünya o an genişler, bir tür dalga... İnsan anlayışında, Ruhsal Dünyanın genişleyecek bir yeri yoktur, çünkü o her şeydir. Bu nedenle, bunların hepsinin içinde, var olan değil, hayali, imgesel dünyalar ortaya çıkar, ki bunlarda Yaşayan gerçek Melekler doğar, bunun gibi, Melek fantezisinin ürünü.

T: Ayrıca İncilde ve Kuranda Meleklerin görevleri hakkında sözü edilen şeyler çok ilginç. İncilde şöyle deniyor, "Onlar, kurtuluşu miras alacak olanlar yararına hizmet yapmak için gönderilen, hepsi koruyup kollayan ruhlar değil mi?"

Kuranda, Sure 33, Ayet 43'te şöyle söyleniyor: "Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için O size rahmetiyle lütufta bulunuyor, melekleri de dua ediyor." Yani, Melekler insanların kurtuluşu ile son derece ilgililer.

Igor M.: İnsanların düşündüğü kadar "son derece" değil. İnsan varlığına özgürlük verilir. Eğer Melekler "son derece ilgili olsalardı", o zaman özgürlük verilmezdi. Ama o zaman Melekler doğmazdı. Melek bilinçli bir seçimdir, şeytanın üzerinden geçip Tanrıya gelmeyi başaran o Kişiliklerdir. Konu bu. Bu programların konusu bu, şeytan, iblisler, cinler ve başka herkesi kastediyorum, onlara ne dersek diyelim. Onların da var olmalarının bir amacı vardır. Onlar baştan çıkarıcıdır, bir engeldirler. Ama bütün mesele burada, insanın kim olduğunu anlaması ve Hayatta olmak için, özgür olmak için, kendisini iblisler tarafından ona yapay olarak empoze edilen bu arzulardan özgürleştirilmesi gerekir.

Ruhsal Dünyanın bir parçası olmak için, Ruhsal Dünyayı o derece sevmesi gerekiyor. O zaman insan varlığı Hayat kazanır, o zaman her şeyi kazanır. Bu dünyada bir çok fanteziler de var.

Ama burada başka neyin çalıştığını görüyorsunuz, eğer tarihi örnekleri alırsak, tufan öncesi zamanları, yani Atlantis yok edildiği zaman, çok fazla bilgi muhafaza edildi. Yani, hayatta kalan Atlantisliler vardı, ayrıca hayatta kalan insanlar vardı ve sonra Hyperborea oluştu ve Aden inşa edildiğinde bir uygarlık, vs. Sonuç olarak, bilgi kaldı ve bir yerlerde kısmen kaydedildi ve kısmen aktarıldı. Ve bu bilginin daha sonra insanlar tarafından kendi yollarıyla yeniden anlatıldığı ve yorumlandığı ortaya çıkıyor ve bu nedenle "üçte biri düştü" ve bunun gibi masallar ve hikayeler olarak hizmet etti. Yine, aslında "melekler" denilenler kimlerdi? "Melekler" değil, ama elçiler. Dünyada böyle melek gücüne kim sahip idi? Yine, onlar El'in elçileri idi. Ve "tanrının ordusunda" kimler vardı? Sonuç olarak, Atlantis hakkında tarihten, El'in kendisini en üstün "tanrı" olarak tayin ettiğini ve çocuklarını uluslar üzerinde "tanrılar" olarak atadığını, onlara güç verdiğini ve onun elçilerinin "melekler", temsilciler statüsünde olduklarını biliyoruz.

Ve El, sadece "meleklerden" oluşan kendi "tanrının ordusu" denen şeye sahipti. Başka neden yüceltildiler: Her şeyden önce, onlar teknik olarak herkesten üstündü. Aslında günümüzden bile kat kat daha güçlüydü. Ciddi olan teknolojiye sahip idiler. O zamanlar çocukları ve uluslar buna sahip değilken, onlar daha ilkel, yozlaşma zaten başlamıştı ve zaman sona yaklaşıyordu. Onun "tanrılarının", "melek" ordusunun en güçlü olduğu ortaya çıkıyor. Onun çocukları "tanrılar" idi, "tanrılar meclisinin" parçasıydılar. Tarih tüm bunları muhafaza etti.

Eğer buna açık gözleriniz ile bakarsanız, her şey yerine oturur. Ama daha sonra kendi çıkarları için, sıradan, tüketici formatın yararı için bu insanlar tarafından nasıl çarpıtıldı? Her şey basit.

T: Evet, "tanrılarının oğulları" insanların kızlarına geldiler...

Igor M: Kesinlikle... devler doğdu..

T: Enoch'un kitabı bundan bahseder.

Igor M: Evet, gelen kesinlikle onlardı. Gerçekte, bundan daha önce konuştuk, Atlantis videosu var. [ATLANTİS videosu (Türkçe altyazılı): <https://www.youtube.com/watch?v=RelgsZcMweA&t=132s>]. Eğer dostlarımız bunu izlediyse, orada çok fazla şey anlatılıyor. Elbette, genetik deneyler ve çok daha fazlası vardı. Bugün itibarıyla, bu doğrulanıyor. Devler vardı. Ve Atlantisliler çoğu zaman devler ile karıştırılıyor. Hayır. Atlantisliler El'in bürokratları, memurları idi, Atlantisliler, yani onun elçileri olarak kabul ediliyorlardı. Ama yine, Atlantis'in yıkımından sonra, çoğu hala bu dünyada kaldı. Ve onlar bu bilgiyi kısmen korudular... Çok fazla kayıtlar vardı, her şeyden çok fazla. Teknoloji muhafaza edildi, ayrıca biliyoruz ki...

Neden uzağa gidelim: Lhasa. Saklanan bir kütüphane. Zamanında Hitler ve sadece o değil, başka ülkelerden bir çok insan onu satın almaya çalıştı. Aslında oradan çok fazla bilgi elde ettiler, gerçek bilgi, bugün teknolojik olarak kullanılan bilgi: o roketlerin yapımı ve çok daha fazlası. Bu zaten halka açık ve iyi bilinen bir gerçek. Bir çok çeşitli küçük aletler ve başka her şey, video kameralar... bir çok şeyler. Bunlar sıradan..

T: Bu orada Shambhala'nın bilgileri olduğu anlamına mı geliyor?

Igor M.: Hayır, Shambhala'nın bilgisi değil. Shambhala'nın bununla ne ilgisi var? Shambhala'ya gelince, bu daha çok ruhsaldır, bu daha ciddidir, orası sıradan bir kütüphane iken. Atlantislilerden sonra geride kalan ve hayatta kalan şeylerin hepsi tek bir yerde saklandı. Ve sözünü etikledim tarafından bazı insanlar tayin edildi. Onlar sadık idiler, itaatkar idiler ve bu kütüphanenin koruyucuları olarak atandılar. Ve daha sonra, biliyorsunuz, gururluluk, onlar kendilerini yücelttiler, kendilerine neredeyse bir tür hükümdar dediler, gizli bilginin adamları, vs.

Ve sonra, o bilgiyi satmaya başladıkları noktaya ulaştılar. Bu sır değil, Hitlerden ve başka insanlardan altınlarla yüklü karavanlar onlara geldiler ve kağıtlar için ödeme aldılar. Sizin fikrinize göre, Ahnenerbe'nin o temsilcileri bir çift çok eski parşömen almak için altınla yüklü karavanlar getirdikleri için aptal mıydılar? Hayır, aptal değillerdi. Her şey böyle gelişti. Düşmüş melekler hakkında hikaye ile ilgili, "tanrının o 200 oğlu" Dünyaya, insanların kızlarına geldiler ve onlardan devler doğdu. Ve temelde, dünya gurur ile o kadar doluydu ki, bunu Tufan izledi.

El çocuklarına memleketler bahşettiği ve onları o insanların üzerinde "tanrılar" olarak tayin ettiği zaman, deneyler başladı: o genetik deneyler ve benzerleri. Sonuç olarak, o zamandan önce insanlar farklılıklara sahip değildi. Ama tüm bunlar ne zaman başladı? Tam olarak o zamanlarda. Beyaz ve siyah insanlar, sarı ve kızıl insanlar ortaya çıktı. Daha akıllı, daha kuvvetli, fiziksel olarak daha dirençli insanlar ortaya çıktı. Devler vardı ve bazı garip yaratıklar da vardı. Yine, neden? Çünkü çocukları sıkıldıkları zaman, çatışmaya ve insanları öldürerek eğlenmeye başladılar. Ve bugüne kadar, bazı insanlar bunun gibi eğleniyorlar. Birbirleriyle savaşmaya başladılar, bu satranç oyununa benziyor, savaşçıları kuvvetlendirmek istediler. Çünkü teknolojik olarak gelişemiyorlardı, çünkü El kendi gücüne direkt tehdit olacağı için bunları yasaklamıştı...

Kutsal olan hiç bir şeyleri olmadığı açık ve onun çocuklarının her biri onun yerini almak için mücadele edecekti. Bu nedenle onların teknolojik olarak gelişmelerine, yani kendilerini silahlandırmalarına ve başka şeylere izin verilmedi... Ama yetenekler geliştireyorlardı ve insanların daha dayanıklı, daha kurnaz ve daha düzenbaz yetiştiriyorlardı. İşte böyle oynanıyordu. Bu gerçektir. Bu nedenle, düşmüş melekler El'in zamanlarındakilerdir.

Tarih, onların elçiler olduklarını, tanrıdan önce olduklarını, ama öyle imansız eylemler yaptıklarını muhafaza etti. Daha sonra, bunu bir şekilde düzeltmek için, onlara "düşmüş" melekler dendi. Ve o zaman yine, üçte bir dediler. El'in bürokratlarının üçte birinin Tufanda hayatta kaldıklarına inanılıyor, çünkü onlar Atlantis'in dışında idiler ve yıkımdan sonra, hayatta kaldılar. Tüm masallar ve efsanelerin geldiği yer burasıdır, sadece insanlar tarafından yeniden yapıldı ve çarpıtıldı.

Çok fazla ilginç şeyler var. Yine, o teknolojiler ile ilgili, eğer El'in yönetme şeklini ele alırsak, o herkesi görüyordu...

T: Bu da ilginç. "Tanrı her insanı görür" gerçeği.

Igor M.: Elbette. "Tanrı herkesi görür"ün geldiği yer burası. Ve bu herkeste kök saldı: "O Tanrı, O herkesi görür. O her şeyi bilir." Bu, El'den geldi.

Gerçekte, eğer gerçeği alırsak, sadece insan Yaşamaya başladığı zaman, Ruhsal Dünyada tezahür ettiği zaman, kendisini illüzyon dünyasından gerçekliğe tezahür ettirdiği zaman, Tanrı insanı görür. O zaman herkes kutlar. Ve bu teknolojiler neydi?

Tanrının her şeyi gören gözü. Çoğu zaman bir piramidin üzerinde tasvir edilen, çizilen bir göz var. Bu ne anlama geliyor?

T: Tanrının her şeyi gören gözü.

Igor M.: Kesinlikle doğru. Bu nereden geldi? Ve bakın, ilginçtir, hürmasonlarda bu var, Shambala buna sahip ve diyelim ki, tam tersi gibi görünen aynı şey. Ama gerçekte, hepsi aynı. Ve ilginç bir konuya değiniyoruz. Bundan konuşalım. Temel olarak, dostlarımızın bazıları bunu zaten biliyor, bu tür bilgiyi. Bu arada, bununla ilgili bilgi Lhasa'da da var. Ve en komik şey, bunu onlara satmaya çalıştıkları zamandır..

Bu Lhasa'yı ziyaret eden, onlardan teknik olan dökümanları satın alan Ahnenerbe temsilcilerinin kayıtlarında bundan söz ediliyor, bu dökümanlar sayesinde roket ve daha sonra nükleer bomba ve başka her şeyi yaptılar. Bunları icat edenlerin bilim adamları oldukları söyleniyor. Elbette, tartışmıyoruz, elbette, bilim adamları. Kadim dökümanları deşifre etmeleri uzun zamanlarını aldı, ama oradan itici güç verildi. Ve elde ettikleri her şeyi, daha sonra uygulamaya koydular. Tanrının her şeyi gören gözü ile ilgili dökümanı reddettiler. Bunun için yüksek bir fiyat istenmişti, ama teknik olarak çok açık değildi, El'in kullandığı Tanrının her şeyi gören gözü hakkındaydı.

El gerçekten her insanı görüyordu ve kimin nerede olduğunu ayırt edebiliyordu. Bu teknolojik bir cihazdır. Vurguluyorum, bilinç değil..

T: Mikroçipleme değil mi?

Igor M.: Hayır, mikroçipleme değil. Mikroçipleme veya insanların korktuğu şeyler ile ilgisi yok. Aslında, nöral grubumuz, yani beynimiz çok ilginç bir şekilde düzenlenmiş. Elektromanyetik doğaya sahip olduğunu, bir tür radyasyon ürettiğini anlıyoruz: ensefalogramlar (beyin X ışınları fotoğrafı) ve bir çok başka şeyler yapıyoruz. Ama beyin ayrıca başka özel bir radyasyon üretir. Dostlarımızın çoğu ALLATRA'da yaptığımız Piramit deneylerini bilir. Bunlar neye dayanıyordu?

T: Bir imgenin veya hissin aktarımı...

Igor M: Aktarım.. Evet, uzaktan ya bir his ya da bir imge aktarılıyordu. Bunlar tüm dünyada binlerce insanın katıldığı deneylerdi. Ne oluyordu? Bir insan bilincinde bir imge oluşturuyordu ve onu aktarıyordu ve insanlar bunu alıyordu. Yani, hiç kimse bu deneyi inkar edemez, çünkü tekrar tekrar yapıldı ve tüm dünyadan insanlar dahil oldu. Çok başarılı bir deneydir ve gerçektir. Ama bu neyi gösterdi?

Belirli koşullar yarattık. Çünkü belirli koşullar bir insanın düşüncesiyle, örneğin belirli bir rakam veya belirli bir imge oluşturarak, bunu direkt olarak başka insanların beynine aktarabildiği gerçeğine katkıda bulunuyor. Beyne, vurguluyorum. Oradan, beyinden, bir imge olarak bilince gelir, ve insan onu rakam olarak algılar, yani onu görür. İmgenin vizüalizasyonu nerede gerçekleşir? Nöral grupta. Bu nedenle, dedikleri gibi eğer düşünceleri okumayı öğrenirsek, nöral grubu kontrol ederek düşünceleri

okumayız, sadece aktarılan imgeleri görürüz, başka bir şeyi değil. Düşünceleri göremeyiz. Neden? Çünkü bu, bu şekilde işliyor. Bu bir mekanizma; bu bir aktarım.

Belirli imgeleri, resimleri ve başka her şeyi aktarıyor. Ve bu resmin aktarılabileceği ortaya çıkıyor. Hisler vasıtası ile bile aktarım nöral grup ile bağlantılı. Yine, ne tarafından belirleniyor? Beynimiz, ki o zaman birincil bilincimiz tarafından okunuyor ve oradan arzumuz olarak ortaya çıkıyor, başka deyişle bir resim ortaya çıktı. Ve bu bilgi aktarımı EEG'de algıladığımız radyasyonların sonucu değildir. Farklı bir radyasyon aracılığı ile gerçekleşir. Pavlov, Bekhterev gibi insanlar ve bir çok başka insan bu radyasyonu biliyordu. Bu araştırmaya referansları var. Bunun var olduğunu biliyorlardı ve anlıyorlardı. Sözüünü ettiğimiz şey kadim kaynaklarda tam olarak açıkça anlatılıyordu.

Ama bu radyasyon henüz modern cihazlar ile belirlenmiyor. Ama, eğer fiziğe başka bir perspektiften yaklaşırsak, tüm bunların kolay olduğu ortaya çıkıyor. Ne olduğu ortaya çıkıyor? Her insanın, yani nöral grubumuzun veya beynimizin çalışmasının karanlıkta renkli bir ampul gibi olduğu ortaya çıkıyor. Yani, görülebilir. Veya son yüzyılın başlangıcına daha yakın sözcükler ile söyleyelim. Eterdeki parlak renkli ışık flaşı gibi olduğunu söylüyorlar - renkli flaşların serileri. Bir insan bu renkler ile tespit edilebilir. Neden? Beynimiz tarafından yayılan bu rengin parmak izi, kornea, DNA gibi herkes için bireysel olduğu ortaya çıkıyor. Ve, bu veya o rengin yoğunluğu ile, insanın o anda hangi durumda olduğunu değerlendirilebileceği ortaya çıkıyor; sağlıklı mı, hasta mı, üzgün mü veya başka bir şey.

Elbette bunlar ayrıntılar, bununla birlikte, tüm bunlar yalnızca insanın tam olarak nerede bulunduğunu göstermiyor, aynı zamanda hangi durumda olduğunu da gösteriyor: heyecanlı bir durum, dinlenme, uyku... Uykusunda bile, insan yaymaya devam ediyor, o insan görülebilir. Ama insanın uyumakta olduğu açıktır. Bu arada, buna dayanarak, uyurların (sleepers) nasıl çalıştığı görelim, şimdi hafifçe metafiziğe değiniyoruz, beni bağışlayın dostlarım, ama bu gerçek. Uyurlar hakkında çok fazla uydurma var; sizin gözleriniz ile gördükleri, bağlantı kurdukları veya başka şeyler. Uyurların ana işlevi insanları bulmak idi. Nasıl görüyorlardı? Gerçekten bu yeteneklere sahip olanlar veya bunu geliştirenler, imgeyi tanıyarak açıkça görebiliyorlardı.. O insanın bir resmine sahip olmak yeterliydi. Neden bir resim? Çünkü resim, başlangıçtaki ilk siyah-beyaz fotoğraflar bile insanın damgasını yakalıyordu. Ama bu çıplak göze görünmezdir. Yine de, insan bunu algılayabildiği zaman, örneğin, binde bir veya neredeyse milyonda bir derece dalgalanmaları algılayabilen insanlar var, yani, böyle gölgeleri ayırt edebilen...

Bunlar bir insanın sahip olduğu yetenekler - sıradan insanların görmediklerini görmek, bu damgayı görerek bu fotoğraftan insan o kişinin o anda nerede olduğunu kolayca bulabilir. Ama böyle insanların ayrıca GPS gibi araziye, coğrafi bölgeyi okuma yetenekleri de vardır. Başka deyişle, sadece insanın nerede olduğunu görebilmiyorlar, aynı zamanda hangi coğrafi bölgede olduğunu da bulabiliyorlar. Bunlar gerçekler, hayattan gerçekler.

Ayrıca ilginç olan şey: deneyleri gerçekleştirdiğimiz zaman, bir çok arkadaş düşüncelerin aktarımına kalkan koymanın mümkün olduğunu hatırlıyor. Böyle şeyler de yaptık, özel bir oda vardı ve o rakamın aktarımı gerçekleşmedi. Neden? Çünkü nöronlarda oluşan şey elektromanyetik doğadadır. Ona kalkan koymak için, sıradan bir folyo yeterliydi. Yani folyodan yapılmış bir ekran - hepsi bu, insan artık emrini veya komutunu aktaramaz, başkalarına imgeler iletemez.

Ama, nöral gruptan gelen ve yayılan bu ışığa kalkan koymak imkansızdır, hiç bir şekilde ve hiç bir yerde. İnsan nerede olursa olsun, hangi koşullarda olursa olsun, hala görülebilir olur, yani hala algılanır. Bu nedenle, bu şekilde El kendi zamanında bütün dünyayı kontrol etti, çünkü herkesin bulunduğu yeri görüyordu. Ve iletişimin de olduğu açıktır, her şey vardı, bu nedenle savaşları bile kontrol edebiliyordu, bir insana veya başka bir insana spesifik olarak komutlar veriyordu. Bu elbette El'i yüceltti: "Nasıl olur? Bir insan nasıl yapabilir? Her Şeyi Gören Tanrı, o her şeyi görüyor." Bu nedenle aynı anda her yerde olan bu bakış vardı... "her şeyi gören ve her şeyi bilen" her yerde olan göz oraya çizildi.

Atlantis'in yıkılışından sonra bu cihazın veya bu yeteneklerin, ideal toplum oluşturulduğu zaman, yani ilk Hyperborea kurulduğu zaman kullanılması ilginçtir. Bununla da ilgili bir çok efsaneler ve masallar var, bunlar çarpıtılıyor, ama önemli değil. İdeal toplum yaratıldığı ve saflaştırıldığı zaman, Atlantislilerin tüm takipçilerinin, o "düşmüş melekler" in Dünyada yaşamaları yasaklandı. Onların hepsi yeraltında yaşadı. Bu gerçekten böyle. Ve bu tarihsel olarak doğrulanıyor, bütün dünyada yeraltını birleştiren şehirlerin ve tünellerin bolluğu var. Ve onların yüzeye çıkma hakları yoktu. Ama yeraltında yaşamalarına izin verildi, onlara acıdılar. Yine de, her adımları kontrol ediliyordu. Yani, herkes buldukları yerde görülebiliyordu. Bu, bu tür radyasyonu belirtir. Tekrar söylüyorum, bunu herhangi bir şekilde bloke etmek imkansızdır, insan nerede olursa olsun: beynimiz tarafından yayılan bu ışık okyanusun dibinde ve herhangi bir mağarada görülebilir. Bu gerçekten böyle. Böylece, teknoloji kendilerine karşı kullanıldı.

Teknoloji teknolojidir; zaman zaman geliştirilir ve sonra yok olur. Ve bu masal değil. Bilim kurgu gibi görünüyor, ama gerçek kalıyor. Dolayısıyla, her ikisinin madalyanın iki tarafında, tek ve aynı imgeye sahip oldukları ortaya çıkıyor.

T: Bu ilginç. Çok ilginç. Öyleyse folyodan yapılmış başlıklar kalkan oluşturulmasına yardımcı olmuyor, öyle değil mi?

Igor M.: Hayır, burada bir nüans var. Bu imgeyi aktarmak veya bloke etmek için, sadece bir başlık gerekli değil, ama insan bir folyo kozasının içine konulmalı. Dahası, eğer biraz yarık varsa, imge girer, burada da bir nüans var. Ama eğer yarık yoksa - imge girmez, kalkan çalışır. Bu nedenle arkadaşlar, YouTube'ta bir çoklarının oynadıkları, bunlar anlamsız, yardımcı olmazlar. Bir tür örtü gereklidir. Bununla birlikte, sadece söylüyorum, deneyler yaptık, bu deneyleri gerçekleştirdik. Ama yine, radyasyon yokken sinyal bloke oldu. Yani, hala görülebilir kalıyor, onu uzaklaştırmak imkansız.

Düşmüş melekler hikayesi, her şey çarpıtılıyor. Yine, bunların hepsini hangi yönde çarpıttılar? Yine kar sağlamak için kendilerini hoşnut etmek için, insanlara masallar anlatarak onların boyunlarına tırmanmak ve onları kandırmak. Ama aynı şekilde onları dizginlediler. Çünkü onlar şeytana hizmet ediyordu, Ruhsal Dünyaya hizmet etmiyorlardı. Melekler ve başka her şey hakkında masallar uyduran o hayalperestleri kastediyorum. Ve bu neye yol açtı?

T: İnsanların tam anlayış yoksunluğuna.

Igor M.: Biri on kuruş kazandı, ama sonra altkişilik olarak zamanın sonuna kadar tepetaklık olacak. Bu arada, yeraltı cehennemi ile ilgili, bu da o Atlantislilerin eseridir, yeraltına sürülen Atlantislilerin geri kalanı. Eşitlik ve Sevginin mutlu dünyası belirli nedenlerden dolayı sona erdiği ve bu tüketici format ortaya çıkmaya başladığı zaman, doğal olarak Atlantislilerin soyundan gelenler yeraltından dışarı çıktılar. Güç elde ettiler. Ve o zamandan beri bir çok şey hala o yasalara göre gelişiyor. Eğer tarihe bakarsak, zalimlik, kötülük ve başka her şeyin patlak vermesinin gerçekleştiğini görebiliriz, böylesi insandan nefret eden bir düzen oluşturuldu. Bu da gerçektir.

Her şey görülebilir, her şey mevcut. Tarihin değiştirildiği ve bir çok şeyin yok edildiği gerçeğine rağmen, her şeyi yok edemezsiniz. Ve yine, herhangi akıllı bir insan için, bugün bile bulunan her şeyi neden yok ettiklerine bakmak bile yeterlidir. İlksel Bilgiyi ve ruhsal yolu, tam olarak bazı araçların ve rahiplerin fantezilerine dayanmayan, ama asıl gerçeklere dayanan gerçek ruhsal yolu anlatan çok fazla tarihi değerler yok edilmektedir. Bunu son parçasına kadar yok ediyorlardı. Merak ediyorum, neden bu kadar para ve başka her şeyi harcadılar, bütün savaşları düzenlediler? Neden böyle kayıplara maruz kaldılar? Sadece kendilerini eğlendirmek için mi? Onlar sadece korkuyorlar.

T: Ve eğer gerçek anlamında Melekler hakkında konuşursak, Igor Mikhailovich. Onlar hakkında sürekli olarak Tanrıyı gördüklerinin ve yorulmaksızın O'nu övdüklerinin söylenmesi ilginç. Matthew'in İncilinde, onlar "... her zaman cennetteki Babamın yüzünü görürler" diyor. Veya Kuranda Sure 21'de, onların "Ne O'na büyüklenir ne de yorgunluk duyarlar. Hiç ara vermeden Onu gece ve gündüz yüceltirler." Bunu nasıl anlamalı?

Igor M.: Eğer buna bir insanın, sıradan insan bilincinin bakış açısından bakarsak, - bu anlamsız, öyle değil mi? Bunu sabahtan geceye kadar nasıl yapıyorlar, özellikle Meleklerin uyku fonksiyonuna sahip olmadıklarını göz önüne alınca, çünkü bilinç yok. Ve nasıl olur da gece gündüz yaptıkları tek şey yorulmaksızın Tanrıyı yüceltmek ve övmek olabilir? Bizim anlayışımızda bu nedir? Bu güzel bir yalandır, hak etmediğimiz bir şeyi almak için, onu hak etmeyen birine yaltaklanmak ile uğraştığımız ve ona şarkılar söylemeye başladığımız zaman.

Bu, anlayış yoksunluğumuzun geldiği yerdir. Yine de, dünyasal şeyleri bir kenara koyduğumuz zaman, bu tam olarak o sonsuz Sevgi ve neşedir. Özellikle şimdi, bunu hissetmeyi başaran dostlarımız var, ama Ruhsal Dünyayı gerçekten iyi hissedenler var.

Onlar "yorulmaksızın"ın ne anlam geldiğini tam olarak anlıyorlar. Şu şekilde söyleyelim, bu Tanrıya övgüler okumak veya Onu yüceltmek anlamına gelmez. Bu Sevgidir, bu neşedir. Bu paylaştığımız sevinçtir. İnsanın sıradan bilincin yardımı ile bunu anlayabilmesi için, bunu insan dilinde iletmek zordur. Bu farklı bir dünyadır, farklı bir hayattır.

Kuşkusuz, burada bilinç şöyle diyecektir; "Ama bu sıkıcı bir hayat. Nasıl yani? Çatışmalara, didişmelere, bir şeyleri çalmaya veya birilerini aldatmaya ne demeli? Buna ne dersin? Bütün hayatımız bununla ilgili: itişip kakışma.."

Yaşamın bu hali bilinç ile uyuşmaz. Eğer bunu insan anlayışına tercüme edersek, Meleğin Dünyası veya Meleğin Yaşamı yaratımdır, sonuçta, bu Sevgidir ve sürekli yaratımdır. Güzel bir şey yapıldığı, yaratıldığı zamandır. Güce sahip olan bir melek başkalarını sevindiren şeyi yarattığı zaman ve bu kesintisiz bir süreçtir. Üzüntü yoktur, gölgeler yoktur. Bu farklıdır. Kesinlikle araçlar tarafından tanımlanan şey değildir: 600 kanat ve böyle şeyler ve onlar sadece bir insanı avlamak ve onu hoşnut etmeye çalışmak ile meşguller, çünkü Tanrı böyle emretti.

Buna rağmen, melek doğasının ışık olduğu, onların ışıktan yaratıldıkları veya o melek doğasının ateş ve neşe olduğu gerçeği ile ilgili dinlerde hala tohumlar var. Bu farklıdır, bu maddi değildir. Yine, Kişilik ve insan ruhu da farklıdır. Kişilik her ikisi de olmasına rağmen, o yansıtılır. Çünkü septon aynalarından yansıtılır, dedikleri gibi, o zaten mevcuttur: yarı vardır ve yarı yoktur. Ve insan varlığının bütün amacı tam olarak Kişiliği Ruh ile birleştirmek, bir Melek olmak, Bir Meleğe yol açmak, Hayatta olmaktır. İnsan varoluşunun amacı budur, şeytanı dinlemek ve onu hoşnut etmek değildir.

Yine, insan Ruhsal Dünya ile yaşamaya başladığı zaman, içinde bu Sevgi uyandırdığı zaman, Kişilik olarak insan Ruhsal Dünyayı hissettiği zaman... Çünkü ruh, Ruhsal Dünyanın bir parçasından başka bir şey değildir, onunla sürekli olarak bağlantılıdır. İnsanı muazzam güç ile dolduran bu Sevginin, bu en gerçek Yaşamın üretilmesi, ona bu gerçek Yaşamı verir, ona fırsat verir, son Peygamberin dediği gibi ona bir iblisi Müslüman yapabileceği bir güç verir. Yani, hangi anlamda? Kafadaki bu aktörlerin, bu iblislerin Tanrıya övgüler söylemelerini, Tanrıyı sevmelerini ve Ona hizmet etmelerini sağlamak. Sonuç olarak, bu gerçekten böyle.

Bilincinize negatifliği almayarak, sadece Kişilik olarak ihtiyacınız olan şeyleri kabul ederek, bunu yapmanın kolay olduğunu anlarsınız. Bu iblisleri beslediğiniz gerçeği ile, onlar için yiyeceksiniz, başka şey değil, ve yiyecek olmadan, onlar hiç bir şeydir, onların çalışmasının süreçlerini ve aktifliklerini kontrol edebilirsiniz. Sadece bu iblisler Tanrıya hizmet ettikleri zaman, iyi şeyler yaptıkları zaman ve size iyi şeylerden söz ettikleri zaman onlara dikkatinizi verdiğinizde, ama kesinlikle size gizlice verdikleri kötü ve şeytani şeyleri finanse etmediğiniz zaman, içinizdeki dünya değişir. Bu gerçekten böyle.

Evet, dünyasal dilde bunu ifade etmek mümkündür, dedikleri gibi onlar sürekli olarak Tanrıyı över. Tanrıyı nasıl övemezsiniz?

T: Peygamberden söz etmen de ilginç, aslında Muhammed Peygamberin herkeste bir cin olduğunu söylediği bir Hadis olduğundan bahsedilir. Ve ona sordular, "Sende de cin var mı?" Ve o dedi ki, "Bende de var, ama Allah bana yardım etti ve sadece iyilik yapmam için bana yardım etmesi için ona boyun eğdirdi."

Igor M.: Elbette. O cin Tanrıya hizmet etmeye ve Tanrıyı sevmeye bile zorlanmalıdır. Yine de açık. Bu vahşi bir canavara benzer.

T: Bu ne anlama geliyor? Bu şeytana boyun eğdirmek ne anlama geliyor? Ve Allah'ın bunu yapmaya yardım etmesi tam olarak ne anlama geliyor?

Igor M.: İnsan ona boyun eğdirme ve onun sevmesini sağlama kuvvetine sahip değil, ama yine, her şey insanın eylemlerinden ortaya çıkar. Kişilik Ruha Sevgisini göndermeye başladığı zaman, yani, dikkatinin, ona verilen Yaşam gücünün ve zamanın çoğunu Tanrının Sevgisine yönlendirdiği zaman, daha fazlasını alır. Daha fazlasını alınca, onu geri verir. Böylece, içsel gücünü öyle bir noktaya artırır ki, kendi cininin, kafasındaki bu şeytanın ya da ona her ne isim verirseniz diktatörlüğünden daha özgür, daha özgür ve daha da özgür hale gelir.

O zaman insan bireysellik kazanır, Kişilik olduğunu kavrar. İlk nokta, sen kimsin? Kim olduğunuzu kavradığınız zaman, bu tam olarak esastır. Otuz kere değişen kafadaki bu düşünceler değilsiniz ve şeytanın size taktığı maskeler değilsiniz. Hayır, siz farklısınız, siz Kişiliksınız. Farklı bir şeyleri özleyerek üzüntü ile her zaman bunu gözlemiş olansınız. Ama şimdi üzgün değilsiniz. özlem çekmiyorsunuz, öyle değil mi? Ve bu tamamen farklıdır. Yuvaya, kaynağa geri dönmek için aileniz ile birleşmek için harekete geçiyorsunuz, ama eşit olarak geri dönmek için, bir Melek olarak geri dönmek için. Bu tamamıyla farklı. Ve bu noktada, bu güç size veriliyor. Bu gücün sayesinde, özgürlük elde ediyorsunuz. Özgürlük, basit dille konuşursak, iblisler üzerinde güçten başka bir şey değil.

Ve tüm bunların nasıl çarpıtıldığına bakın. Görüyorsunuz, şeytanın başkaları üzerinde güce sahip olmak istediği ortaya çıkıyor. O araçların yorumlarından çok ileri gittim. Aslında ne oluyor? Kafanızdaki iblis üzerinde güç kazanıyorsunuz. Neden? Çünkü onun ne yapacağına karar verme hakkına sahipsınız ve onu yapacak. Elbette bir süre direnir, koşullar veya başka şeyler takas eder, sizinle bir anlaşma yapmaya çalışır. Dolayısıyla, şeytan ile anlaşma ve başka her şey. Sistem bir çok şey yapabilir, size bir çok illüzyon verebilir, ama bunlar geçici ve değersiz olacaktır, bunlar hiç bir şeydir.

Ve yine, bu tür herhangi maddi bir illüzyon için Tanrının Sevgisini, Yaşamı değiş tokuş etmek gerçekten mümkün mü, burada size hangi illüzyon verilirse verilsin? Tüm kralların kralı olsanız bile - ne olmuş yani? Bu bir böceğe benzer. Sözü ettiğimiz o papatyayı hatırlıyor musunuz? Dostlarımıza hatırlatalım: videolarımızdan birinde, Tatiana ve ben benzer konuları tartışırken, "bir papatya hayal et" dedim. "Hayal ettim"

dedi. "Şimdi, onun üzerinde bir böcek, bir uğur böceği hayal et". Bunu hayal etti ve böylece ona hayat verdi. Kafasında onu gördüğü sürece, o bütün evren idi ve gerçekten var oldu. Neden? Çünkü o maddi. Bu bir imge ve imge var olur. Ve o böcek canlı idi ve papatya var oldu.

Dünyamız da Ruhsal Dünya için aynı şeydir. Ama bu böcek, yani böcek olarak bizler, gerçekten Ruhsal Dünyanın parçası olabiliriz ve hiç bir şeyden bir şeye dönüşebiliriz. Sadece toza değil. Bu tozdan, yani bedenlerimizden oluşuyoruz. İçimizde Evrenlerin bir parçası var. Ve ayrılacağız ve tekrar birisinin parçası olacağız, bedenlerimiz. Ve burada kim olacağımız önemlidir: bir altkişilik mi yoksa bir Melek mi?

Şimdiki gibi ıstırap içinde mi olacağız - sadece çok fazla artan ıstırap içinde - yoksa dünyaları yaratanlar mı olacağız? Hangisi daha iyi - Sevgi ve neşe içinde yaşamak ve yaratmak mı, yoksa altkişilik olarak sefil bir halde var olmak mı? Ve burada insanın seçim özgürlüğü var ve Tanrı ona dayatmaz. Tanrı ona Yaşam verir ve ona bir Melek olma, Ruhsal Dünyanın bir parçası olma şansı bile verir. Neden? Çünkü Ruhsal Dünyanın bir parçası doğumundan itibaren herkese girer. Bu zaten bir yardım elidir. Sadece onu almalı ve bırakmamalıyız, o zaman her şey iyi olur.

T: Igor Mikhailovich, nasıl bir Melek olunur?

Igor M.: Bu çok kolay. Şu şekilde söyleyeceğim: Altkişilik olmak çok daha zordur. Bu gerçek. Altkişilik olmak için, çok sıkı çalışmak gereklidir: bir çok insandan nefret etmek gereklidir, bol bol çaba göstermek gereklidir, kendinde nefret geliştirmek, üzülme, ıstırap çekmek gereklidir.

Bir Melek olmak için, sadece şeytana hizmet etmeyi bırakmak ve Tanrıya hizmet etmeye başlamak, birbirinizi sevmeye başlamak gereklidir. Bu gerçekten zor mu? Benim fikrime göre, çok basit, öyle değil mi? Dostlarım, birbirinizi ve Tanrıyı sevmelisiniz ve o zaman özgür olursunuz. Her şey çok basit.

T: İnsanın kendisinde bir Melek geliştirmesi mi gereklidir, yoksa zaten her insanın içinde bir Melek yaşıyor mu?

Igor M.: Hayır, Melek bütüncül ve ölümsüz bir varlıktır. Bir Melek olarak insan özgürleşir. Asla düşmez ve asla Tanrıyı aldatmaz. Ve burada, konudan uzaklaşacağım. İnsanlar soruyor: Bir Melek düşebilir mi? Asla, dostlarım. Size bir örnek vereyim. Biraz önce papatya hakkında konuştuk, hatırlıyorsunuz değil mi? Tatiana'nın hayal ettiği, üzerinde uğur böceği hayal etti. Şimdi hayal edin: Sevgiyle, neşeyle ve başka her şeyle dolu mutlu hayatınız - ve onu botları temizlemek için takas ediyorsunuz, vurguluyorum, Tatiana tarafından hayal edilen böceğin ayaklarındaki botlar. Buna değer mi? Canlı ve Ebedi olan şeyi nasıl değiş tokuş edebilirsiniz? Bu Sevgiyi ve bu gerçek Yaşamı geçici bir illüzyon için nasıl değiş tokuş edebilirsiniz, hiç bir şey için, bunun bir illüzyon olduğunu, geçici olduğunu bildiğiniz zaman. Her şey olanı, hiç bir şey olan ile nasıl değiş tokuş edebilirsiniz?

Bu tam olarak o aracilar tarafından yazildi ve anlatildi, çünkü onlar Ruhsal Dünyayı bilmiyorlar. Düşmüş olan o Melekler olduğu anlatılıyor, sadece Tanrının Sevgisini hiç deneyimlememiş olanlar, Tanrıdan çok çok uzak olanlar tarafından anlatılıyor, yani anlamayan ve bilmeyenler tarafından. Bunu uydurabilecek olanlar sadece onlardır, çünkü onlar dünyasal şeyler ile yaşarlar. Onlar için, aldatma, yalanlar ve bedenlerini ve midelerini tatmin etmek tam olarak onların tüm hisseleridir. Hayat onlar için budur. Toza hizmet etmek tozun hissesidir.

T: Igor Mikhailovich, bu dünyada meleklerin ortaya çıkmasını destekleyecek olan, toplumda hangi türde koşullar yaratılmalıdır?

Igor M.: Her şey aslında basit. Bu dünyada Meleklerin çokluğunun ortaya çıkması için, ideal toplum, Aden gereklidir. Hepimizin burada binlerce yıl var olacak bir Aden inşa etmemiz gerekli. Her şeyi düzeltmek mümkündür, çünkü her şey burada idi. Sadece unutmuş olduğumuz her şeyi hatırlamalıyız. Bunu unutmaya zorlandık, ama bunu unutmadık, hatırlıyoruz. İçinin derinlerinde, herkes bunu biliyor ve anlıyor. İnsanlar şeytana hizmet etmeyi bırakmalı ve kim olduklarını, kendi doğalarını, ne için burada olduklarını hatırlamalı ve gerçekten bir Aden inşa etmeli. Bunlar, insanların gerçekten Melekler olacağı koşullardır. Bunlar Ruhsal Dünyanın tüm dünyamızı seveceği ve koruyacağı koşullardır. Bunlar, insanlığın korunmasının garanti edileceği ve bu dünyanın Melekler ortaya çıktığı sürece var olacağı koşullardır.

Kutsal metinlerde söylenen budur, mecazi ve değiştirilmiş formda, ama bu gerçektir. Ve bu Aden'i, bu ideal toplumu inşa etmemiz için, önce yaratıcı toplumu inşa etmeli, tüketici formatı terk etmeli, birbirimize canavarlar olmayı bırakmalı, birbirimize düşmanlar olmayı bırakmalı ve İnsanlar olmalı ve birbirimizi sevmeye başlamalıyız. Bu çok basit. Bunun hakkında zor olan bir şey yok. Öyleyse dostlarım, basit bir şey ile başlayalım, birbirimizi sevmekle başlayalım. Bizimle olduğunuz için teşekkürler.

(Çeviri: Saffet Güler)