

## MASONLUK HAKKINDA OKÜLT (GİZLİ) GERÇEKLER

Bana çok ayrıntılı olarak anlattığı unsurlar, hiç şüphesiz küresel seviyede örgütlü Masonluğun perde arkası ilişkileri hakkında gerçek bir bilgi madeni. Cezar bana, örgütün dünyadaki en önemli temsilcilerinden biriyle yaptığı görüşmelerin unutulmaz bir özetini, Masonluğun kavramlarını, genel vizyonunu, niyetlerini ve eylem biçimlerini anlattı. Bu, dünya çapında Masonluk için pekâlâ geçerli olabilecek meşhur “kuzu postuna bürünmüş kurt” ifadesinin ince anlamını daha iyi kavramama yardımcı oldu. Öte yandan, paradoksal bir şekilde, Masonların bu girişimi olmasaydı, Bucegi Dağları'ndaki çığır açan keşfin ne zaman ve nasıl yapılacağını bilmiyorum.

Bazen kaderin yolu, özellikle de bir ulusun ve hatta insanlığın kaderi, insan zihninin tüm karmaşıklığını kavrayamayacağı kadar karmaşık ve dolambaçlıdır. Bu nedenle bize sadece, geriye dönüp baktığımızda ve şaşkınlıkla, İnsanlık için gerçek bir ileri adım olarak görülebilecek nihai bir sonuç verecek şekilde bir araya gelen inanılmaz olgular, ilişkiler, varlıklar ve bireysel kaderler labirentini not etme ve analiz etme imkanı kalır. Süptil güçlerin bu çok karmaşık kombinasyonlarını ve eylemlerini ayrıntılı olarak anlayamasak bile, en azından bunların belirli koşullarla belirlenmiş anlarda yarattığı kayda değer etkileri izleyerek yolumuzu bulabiliriz. Ama bu koşullar tam olarak, küresel düzeyde bile hayati öneme sahip olayları tetiklemek için gerekli olan uzamsal ve zamansal koşullardır.

Cezar'la son görüşmemizden birkaç ay sonra tekrar karşılaştığımda, sanki sadece su içmek için kısa bir ara vermiş gibi hikayesine kaldığı yerden devam etti.

“Mayıs 2002'de kod adı Alfa olan Valea Ursului'deki üsteydim. Özel müdahale ekipleri tarafından yürütülen yirmi yılı aşkın bir araştırma ve saha çalışması dönemini kapsayan departmanın gizli dosyalarını okumaya kendimi iyice kaptırdığım bir zamandı. Sakin bir öğleden sonra, ofisimde derin bir çalışmaya dalmışken, doğrudan maksimum güvenlik hattından General Obadea'dan bir telefon aldım. Şaşırmıştım çünkü kendisiyle bir gün önce buluşmuştum ve bu telefon hattı sadece acil ve çok gizli aramalar için kullanılıyordu.

“Bana ilerleyen saatlerde çok önemli bir kişinin beni ziyarete geleceğini ve benimle özel bir konuşma yapmak istediğini söyledi. General'in ses tonunun hafifçe titremesi ve mesajının biraz bulanık bir şekilde ifade edilmesi de beni şaşırttı çünkü daha önce onda bu özelliklerin hiçbirini fark etmemiştim. Bana başka bir bilgisi olmadığını, bu kişinin kim olduğunu bilmediğini ve görüşme talebinin bir hükümet müdahalesinin ardından Romanya İstihbarat Servisi'nden geldiğini söyledi.

“Söz konusu kişi yabancıydı ama Romanya'yı tanıyordu ve Romence biliyordu. Romanya İstihbarat Servisi bu kişinin sadece İtalya'da çok önemli bir Mason locasının üyesi olduğunu, Romanya'da yüksek bir soyluluk rütbesine ve büyük bir mali nüfuzuna sahip olduğunu biliyordu.

Romanya İstihbarat Servisi'nin 'duvarını' aşmayı başardığına ve Sıfır Departmanına girdiğine göre siyasi bağlantıları da çok üst düzeyde olmalıydı. Ama beni nereden

tanıdığı, departmanın varlığını ve benim yönetici müdür olduğumu nasıl öğrendiği bir sır olarak kaldı. Daha sonra, bir ülkenin hükümet ve güvenlik sisteminin tüm hiyerarşisini 'aştıktan' ve bunu gizlemeden yaptıktan sonra etkisinin olağanüstü olduğunu fark ettim. Bana kalırsa, henüz amacından habersiz olmama rağmen bu talebi kabul etmek zorundaydım. Denklemde buluşmanın yakınlığıyla yarışan yeterince bilinmeyen unsur vardı.

“Tüm bunlara rağmen, söz konusu kişiyle bağlantılı olduğu aşikâr olan bir tür garip 'yük' ve 'baskıyı' derinlerde hissedebiliyordum. Ve sonra, ilk kez, görüşmenin doğasını kavradım. Bu zor bir 'karşılaşma' olacaktı çünkü o varlığın 'yükü' radyasyonunu şimdiden hissedebiliyordum, sanki etrafını saran ve gerçek niyetlerini gizleyen tehditkâr bir bulut gibi. Onun gelişine birkaç saat kalmıştı ve ben de bu süreyi kendimi bir odaya kilitleyerek ve derin bir meditasyona dalarak o kişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullandım.”

Cezar daha sonra bana Alfa üssündeki gizemli toplantıyı ayrıntılı bir şekilde anlattı; bu toplantının önemi temellerimi sarstı ve bana bu kitabı yazmam için kesin bir neden verdi. Ancak, hikayenin doğal bir şekilde akması ve anlatım kolaylığı açısından, Cezar ile Masonluğun dünya elitlerinden biri olan gizemli karakter arasında geçenleri aynen aktaracağım. Bana anlatılan hikayeye mümkün olduğunca sadık kalmaya ve hatta tartışmanın bazı nüanslarını yakalamaya çalışacağım. Ortaya çıkabilecek dil tutarsızlıkları için okuyucudan özür dilerim, ama daha sonra da belirteceğim gibi, diyalogun içeriği biçiminden daha önemlidir.

## ORTA NOKTA

Öğleden sonra saat üç sularında Romanya İstihbarat Servisi'ne ait bir helikopter Valea Ursului'deki üsse indi. Helikopterden siyah takım elbiseli, uzun boylu ve ağırbaşlı bir bey çıktı. Dengeli ve kibirliydi. Sağ elinde fildişi sapı altınla süslenmiş bir baston taşıyordu. Yüzü sert bir karaktere sahip olduğunu belli ediyordu ve yeşil gözleri alışılmadık bir soğukluk yayarak neredeyse tuhaf bir etki yaratıyordu. Bu izlenim, oldukça ileri yaştaki bir adam için fazla bakımlı ve kalkık kaşlarıyla daha da güçleniyordu.

Üsde kendisini bekleyen subaylara kendisini Sinyor Massini olarak tanıttı ve Cezar'a gelişinin duyurulmasını sabırla bekledi. Görkemli tavırları olan ve sanki sadece yüksek soylu çevrelerde yaşamaya alışmış gibi, altmış beş yaşındaki Sinyor Massini, davranışlarında zorba, kendine çok güvenen ve insanlara hükmetmeye alışmış bir adam izlenimi veriyordu. Aslında, Avrupa'daki en önemli Mason locasının en yüksek rütbeli saygıdeğer üyelerinden biriydi ve aynı zamanda dünya düzeyindeki en etkili Mason örgütü olan Bilderberg Grubu'nun da bir üyesiydi.

Sinyor Massini, Cezar'ın kendisini beklediği üssün birinci katına götürüldü. Alışlagelmiş tanışma faslından sonra Cezar onu protokol odasına davet etti ama saygıdeğer kişi bunu reddetti. Titiz olmamakla birlikte, ifade tarzı oldukça yapmacık ve biraz eskimişti. Aslında Sinyor Massini, İtalya'da kraliyet soyundan gelen çok eski bir soylu ailenin üyesiydi.

“Teklifinizden etkilendim ve aynı zamanda memnun oldum, ama görüşmemizi dinlemeye yönelik olası girişimlere karşı kendimi korumak için temel ayrıcalığımlı saklı tutuyorum. Bu talebimi kişisel olarak yadırgamazsanız çok müteşekkire olurum ama burada Romanya İstihbarat Servisi ile karşı karşıya olduğumuzu unutamayız,” diye açıkladı saygıdeğer şahıs.

Cezar hafifçe gülümsedi. Bunun Sinyor Massini'nin alışlagelmiş konuşma tarzı mı olduğunu yoksa sözlerinde bir ironi izi mi sakladığını kestirmek hâlâ zordu. İkinci yorum daha olasıydı ama bu Cezar'ı hiç rahatsız etmedi. Bunun yerine iyi niyetle cevap verdi.

“Korkularınızı anlıyorum efendim ve bir dereceye kadar haklı buluyorum. Ama statüsü göz önüne alındığında, bu üssün çok yüksek bir güvenlik seviyesi var ve sadece Romanya İstihbarat Servisi ile işbirliği yapıyor, ona bağlı değil. Dolayısıyla protokol odasında huzur içinde ve hiçbir şeyden korkmadan konuşabiliriz.”

Ama Sinyor Massini talebinde kararlıydı. Tartışmanın açık alanda, üstün uygun bir mesafede yapılması konusunda kibarca ısrar etti. Bunun her iki tarafın da çıkarına olduğunu söyledi. Talep o kadar da aşırı değildi, Cezar rıza gösterdi. Üssün yüzey binasından yaklaşık iki yüz elli metre uzaklıkta küçük bir açıklık seçildi. Alana bir masa ve iki sandalye yerleştirildi; Cezar, düzenekten belli bir mesafede, üst düzey koruma hizmetlerinde uzmanlaşmış sekiz korumanın bir daire içinde bulunmasını emretti. Aslında bunlar “K-tipi olaylar” durumunda üçüncü özel müdahale ekibinin üyeleri. Yüksek teknolojili bir elektronik sinyal bozucu cihaz da yerleştirilmişti.

Hazırlıklar neredeyse bir saat sürdü ve bu süre zarfında Sinyor Massini sadece birkaç cümle kurdu ve hafif alaycı bir gülümseme sergiledi. Zaman zaman Cezar'a doğru hızlı ama dikkatli bakışlar atarak ölçüsünü almaya çalıştı. Öğleden sonra saat dört sularında hazırlıklar tamamlandı ve ikili açıklıktaki masaya oturdu.

Cezar bana, belli bir bakış açısına göre durumun oldukça tuhaf olduğunu söyledi. En yüksek siyasi kademelerde tartışılmaz bir nüfuza sahip bir beyefendi, Romanya Gizli Servisi'nin en gizli departmanının genel müdürüyle çok gizli bir toplantı talep etmişti. Tüm “kapılar” neredeyse zahmetsizce açılmış ve tüm talepler derhal onaylanmıştı. Bir devletin en üst düzey siyasi çevrelerini bile etkisi altına alan bu gizemli etkinin doğası ne olabilirdi? Sinyor Massini'nin beklenmedik ve gizli ziyaretinin amacı neydi ve neyin peşindeydi, özellikle de görüşmeyi kolaylaştıran Romanya İstihbarat Servisi'nin herhangi bir müdahalesinden kaçındığına göre?

Hükümet'ten alınan kesin emir, Sıfır Departmanının faaliyet alanındaki gizlilik gerekçesiyle Romanya İstihbarat Servisi'nin görüşmeye herhangi bir müdahalede bulunmasını yasaklıyordu. Tüm bunlara rağmen durum oldukça garipti çünkü Romanya devletine “dayatılan” bir dış gücün müdahalesi izlenimi veriyordu. Dahası, ikili arasındaki görüşmelerin dinlenmesine izin verilmiyordu ve Cezar, Sinyor Massini'ye verdiği sözü tutmak istiyordu. Öte yandan, Romanya İstihbarat Servisi görüşmeleri dinlemek için gerekli teknik imkanlara sahip olsa bile, saygıdeğer

Massini'nin gelişi alelacele duyurulmuştu; dolayısıyla böylesine hassas bir eylemin hazırlanması için çok az zaman kalmıştı.

Ayrıca, Sinyor Massini'nin Romanya'daki en üst siyasi düzeyde sahip olduğu etki göz önüne alındığında, onun tarafındaki olası bir memnuniyetsizlik, Romanya İstihbarat Servislerinde böyle bir karar verecek olanlar üzerinde en olumsuz türden sonuçlar doğurabilirdi. Bu nedenle, tuhaf görünse de, Signore Massini - hızlı, yoğun ve talepkar bir eylemle - Cezar'la yapmak istediği konuşma için rekor bir sürede maksimum güvenliği sağlamayı başarmıştı. İkili arasındaki karşılaşma, dünyanın dört bir yanındaki insanların günlük yaşamlarında her geçen gün daha fazla tezahür eden gizli gerçeklerin en sansasyonel anlatımını ortaya çıkaracaktı.

## TEST

Saygıdeğer Massini doğrudan konuya girerek, “Sizinle bu konuşmayı yapmak için buradayım, Bay Brad, her zamankinden daha az bir şekilde ve özel koşullar altında,” dedi.

“Bizim görüşümüze göre insanlar iki kategoriye ayrılır: manipüle edilebilen ve yönlendirilebilenler - ki büyük çoğunluk bu kategoridedir; ve belirli erdemlere sahip, belirli güçlerle donatılmış ve çok güçlü bir kişiliğe sahip olanlar.”

“Kısa bir açıklama için araya gireceğim,” diye söze karıştı Cezar görünür bir saflıkla. “Burada aslında kimin görüşünü temsil ediyorsunuz?”

Sinyor Massini sandalyesinin arkasına yavaşça yaslanarak kocaman gülümsedi. Tüm tavrı, fethedilemez bir gücün gururlu vicdanının ifadesiydi.

“Bay Brad, siz hayatının baharında genç bir adamsınız ve paradoksal bir şekilde sivil özgürlükler için bir zindan olan ama aynı zamanda size neredeyse kimsenin hiçbir şey bilmediği şeyleri bilme ve inceleme tatminini veren bir pozisyondasınız. Böyle bir pozisyonu elde etmek zordur çünkü olağanüstü içsel yeteneklere sahip korumalar gerektirir.”

“Teşekkür ederim,” dedi Cezar dostça ama temkinli bir şekilde.

“Yine de, sizin gibi çok donanımlı bir insan için bile pek çok şey bilinmezliğini koruyor ve bunlardan bazıları son derece çekici olabilir. Temsil ettiğim ve bugün buraya adına geldiğim grup, en yüksek masonik düzenin bir parçası ve görüşmelerimizin sonucuyla son derece ilgili.”

“Masonluk hakkında bazı şeylerin farkındayım,” dedi Cezar. “Örgüt piramidal bir hiyerarşi üzerine kuruludur, çok gizli inisiyasyon ritüelleri vardır ve gerçek niyetleri çoğu insan için belirsizdir.”

“Az önce söylediğin iki üç cümle için ben bile daha iyisini yapamazdım, canım!” dedi saygıdeğer Massini, üstün ve hafif alaycı bir kahkaha atarak. “Ben dünyanın en güçlü

Mason locasının üstadıyım; ve bu çoğu kişi için iyi saklanmış bir sır olarak kalması gerekirken, bunu sizden saklamak gereksiz olurdu çünkü sizinle konuşmak istediğim konu benim gizli konumumun öneminin çok ötesine geçiyor. Aksine, en başından itibaren kiminle konuştuğunuzu bilmeniz kesinlikle gereklidir.”

Cezar bana toplantıyı anlatırken, Massini'nin ziyaretinin amacının ne olduğunu ve toplantının nasıl ilerleyeceğini tam olarak o anda anladığımı söyledi. O anda, bundan sonra ne yapacağını ve Mason örgütünün kıvrımları ve dönüşleri hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek ve anlamak için nasıl bir strateji uygulayacağını da biliyordu. Aslında bu, ikisi arasında bir zeka savaşı olacaktı ve çok fazla alıp vermenin gerçekleşeceği bir yer olacaktı, bunların hepsinin dikkatlice düzenlenmesi gerekiyordu çünkü oyundaki güçler - ve ardından gelebilecek sonuçlar - çok büyüktü.

Cezar ilk başta, saygıdeğer Massini'nin bir zayıflığını fark ettiği bir bölgeyi keşfetmeyi hedefledi: kendine duyduğu gurur ve şişirilmiş egosu, her ikisi de stratejik olarak onun uyanıklığını ve iç gücünü azaltabilirdi.

“Bu nedenle, locadaki konumunuz en yükseklerden biri. Hiyerarşinin otuz üç 'dereceyi' takip ettiğini biliyorum.

“Bilderberg Grubu tam olarak bir loca değildir. Bundan çok daha fazlasıdır ama şimdi ayrıntılara girmeyeceğim. Gerçekten de loca düzeyinde hiyerarşi bu otuz üç dereceyi takip eder ve terfiler açık gereklilikleri karşılamalıdır. Ayrıca bu derecelerin bir tür 'dış görünüş' olduğunu da bilmelisiniz. Gerçek güç, otuz üç hiyerarşik derecenin çok ötesine geçer ve size anlatabileceğim başka gereklilikleri de içerir ama sadece belirli koşullar altında. Böyle bir duruma açık olmak yalnızca sizin elinizdedir.

“Büyük bir ev düşünün. Mümkün olduğunca güzel görünmesi için, detaylara büyük özen gösterilerek zarif bir şekilde boyanmalıdır. Bir benzetme yapacak olursak, bunlar inisiyasyon seviyeleri olacaktır. Bununla birlikte, zenginliklerin çoğu ve en büyük sırlar evin içindedir, görülmez ve bilinmez, ama sayıları çok az olan ve tüm binanın sorunsuz işleyişinin, bakımının, idaresinin ve refahının arkasındaki güç olarak hareket eden evin ustaları tarafından bilinir. Bunun gerçekleşmesi için ne onların diğer insanlar tarafından bilinmesi ne de yol ve yöntemlerinin bilinmesi gerekir. Siz zeki bir adamsınız ve ne demek istediğimi kolayca anlayabilirsiniz.”

Cezar, Sinyor Massini'nin ifade tarzının giderek daha tanıdık ve açık bir tona dönüştüğünü fark etmişti. Bu bir avantaj olabilirdi çünkü tartışmadaki aşinalık birçok sırrın açığa çıkmasına neden olabilirdi. İkili arasındaki yaş farkının bu tür bir tona katkıda bulunduğu açıktı. Kuşkusuz, saygıdeğer Massini büyük bir yaşamsal güç ve saygıdeğer yaşıyla tam bir tezat oluşturan olağandışı bir psişik kuvvet sergiliyordu. Ne yazık ki, saygıdeğer kişinin, büyük çoğunluğu zayıf ya da fiziksel veya zihinsel olarak dengesiz olan sıradan insanlara her an hükmedebileceği süptil radyasyonu, belki de asil soyundan gelmesinin haklı kıldığı muazzam özgüveni, kibri ve üstünlük duygusu etrafında toplanmıştı. Bu nedenle, Cezar'ın Bilderberg Grubu'nun elitleri tarafından iyi

bilindiğini varsayabileceğimiz erdemleri ve iyi referansları ne olursa olsun, saygıdeğer Massini kendine duyduğu gururu dizginleyemedi.

“Gücümüzü ve bağlantılarımızı kullanarak bu toplantıyı talep ettik çünkü sizin gücünüzün ve yeteneklerinizin farkındayız, özellikle de çıkarlarımıza hizmet ediyorlarsa.”

Saygıdeğer kişi bunu söyleyerek ikili arasındaki oyunda ilk önemli hamleyi yapmış oldu. Ancak dikkat edileceği üzere, bu oyun en yüksek masonik düzeyde basit ve nispeten dolaylı bir işbirliği teklifinden çok daha karmaşık bir hal alacaktı.

“Sinyor Massini, özellikle bir şey anlamam gerekiyorsa ve soruna belirli bir şekilde yaklaşılacaksa, lütfen bunu en başından söyleyin. Örneğin, benim Bilderberg Grubuna üye olmamı istemenizin ana nedeni nedir?”

Sinyor Massini'nin tavrı aniden soğuklaştı ve sesi çok ciddi bir ton aldı.

“Bu sizin için gerçekten bir sorun mu Bay Brad? Seçme ya da koşul koyma özgürlüğüne sahip olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Bilderberg Grubu'na üye olacağınızı kim söyledi? Üyelerinin gerçekte kim olduğu ve bu seviyedeki erişim kriterlerinin ne olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Bu hiyerarşik konumdan çok uzaktasınız; ve dahası, size anlatırsam sizi tamamen şaşırtacak nedenlerden dolayı grubun yakın çevresinin bir parçası olmanız asla mümkün olmayacak. Onlar bu dünyanın bir parçası değiller. Bu nedenle lütfen daha sıradan fikirlere geri dönün ve yaptığım dolaylı teklifin, doğrudan Bilderberg Grubu'na bağlı olan dünyanın en yüksek Mason localarından birine üye olmanızla ilgili olduğunu anlayın. “Organizasyonumuz sizin özel katkılarınızı kullanabilir. Sizinle bu özel görüşmeyi yapmak için buraya bizzat gelmiş olmam, sizi çok takdir ettiğimizi anlamanızı sağlayacaktır. Elimizdeki bilgilere bakılırsa, güç ve yeteneklerinizin etkileyici olduğunu itiraf etmeliyim. Size söylediğim gibi, sizinle işbirliği yapmak istiyoruz.

“Bu loca düzeyinde, Bilderberg Grubu'nun daha sonra değerlendireceği dünyadaki ana eylem hatları için önerilerde bulunan gizli bir konsey var. Bu bir tür geri bildirim döngüsü gibi işliyor. Bu konseyde önemli bir itici güç olabilir ve bu dünyada hayal ettiğiniz her şeyi elde edebilir ve istediğiniz her şeye hükmedebilirsiniz: zenginlik, insanlar, lüks, yasalar ve hatta hükümetler. Hiçbir şey sizi durduramaz.

“Pazarlık yapmıyoruz çünkü teklif ettiğimiz şey çok büyük. Her şey bu kadar açıkken başka gereksiz tartışmalar yapmanın ne anlamı var? Dürüst olmak gerekirse, sizin için teklifimizi kabul etmekten başka bir seçenek yok.”

Saygıdeğer Massini, kendinden emin bir şekilde bunları söylerken, elini havayı keser gibi uzatarak özel bir hareket yaptı. Cezar'ın yerinde olan biri, hem konuşmanın ilerleme hızından hem de pusuda bekleyen muhteşem perspektiflerden korkmuş ve hatta şaşkına dönmüş olabilirdi. Cezar bana bunun toplantının dönüm noktası olduğunu söyledi.

Her ne kadar karmaşık görünse de, sorunun sadece iki açık çözümü vardı: ya teklifi kabul edecekti, bu da mason örgütüne üyelik ve en üst düzeylerine hızlı bir terfi anlamına geliyordu, ya da teklifi geri çevirecekti, bu da hem kendisi hem de Sıfır Departmanı'nın faaliyetleri için öngörülemeyen olumsuz sonuçlar zincirini tetikleyecekti. Cezar o anda Masonluğun en önemli çıkarlarına ilişkin temel verilerden haberdar değildi ama dünya çapındaki bu örgütün gizli eylem nedenlerini ve hedeflerine ulaşmak için kullandığı yol ve araçları anlayabilmek için bunları öğrenmekle çok ilgileniyordu. Koşullar ona elverişli görünüyordu ve tartışma öyle bir noktaya gelmişti ki, adım adım ilgilendiği konuya doğru yönlendirebiliyordu. Bunu, Sinyor Massini'nin gurur ve güç iştahını kabartarak yapacaktı. Ancak bu hiç de kolay bir görev değildi, çünkü saygıdeğer kişi çok zeki bir muhataptı ve bunun yanı sıra çok fazla zekâ ve zihinsel güce sahipti. Ne yazık ki, bu nitelikler zaten son derece olumsuz bir yöne kanalize edilmişti.

Cezar, teklifi hemen reddetmiş olsaydı, “oyunun” biteceğini ve Sinyor Massini'nin yeniden düşünmek için herhangi bir ricada bulunmadan gideceğini sezmişti. Cezar'ın daha fazla bir şey öğrenme şansı olmayacaktı ve reddinin sonuçları tahmin edilemez olacaktı. Bu nedenle, saygıdeğer kişinin ihtiyatını kandırmaya ve kabul örtüsü altında, dünya çapındaki Masonluğun perde arkası anlaşmaları hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye karar verdi.

Belli bir perspektiften bakıldığında, “gizli bir kamikaze” rolünü üstlenmişti ama kendine güveniyordu ve karşısına çıkabilecek her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğine inanıyordu.

## MASONLUK HAKKINDA OKÜLT GERÇEKLER

“Bana anlattıklarınız çok heyecan verici Bay Massini; ancak bu kadar büyük bir etkiye sahip olmanızın nasıl mümkün olduğunu anlamak isterim. İtiraf etmeliyim ki bunu çok ilginç buluyorum.”

Konuşmanın bu şekilde değişmesinden memnun olan Sinyor Massini, Cezar'ın kurduğu oldukça basit “tuzağa” düşmüş gibi görünen, istekli bir cevap verdi.

“Şey, canım, nüfuz elde etmenin pek çok yolu var ve bu bizim mükemmel bir şekilde ustalaştığımız bir alan. Bunun için gereken temel nitelik sabırdır. Görünürdeki başarısızlık karşısında bile inatçı, uyanık ve her şeyden önemlisi sabırlı olmadıkça, büyük ve zarif saraylar inşa edemez ve ardından tüm eşlik eden zevklerin tadını çıkaramazsınız. Her şeyin yerli yerine oturması zaman alır ve bazen bu gerçekleşene kadar çok uzun zaman geçebilir.

"Geçmişteki saygıdeğer üstatlarımız, şu anda giderek yaklaştığımız nihai sonuca dair harika bir genel vizyona sahipti. Açgözlülükle kötü ve bencil çıkarlar peşinde koşmadılar, aksine Masonik temelleri güçlendirmek ve sağlamlaştırmak için tüm güçleriyle mücadele ettiler. Aslında, neden sadece kendilerini ve ailelerini düşünsünler ki? Zaten tüm insanlar arasında en zengin, en varlıklı ve en iyi durumda olanlar onlar

değil miydi? İhtiyaç duyduklarında birbirlerine yardım etmek ve destek olmak için yemin etmemişler miydi? Size şu anda sosyal sistemi yöneten prensiplerin gerçek mimarlarının onlar olduğunu söyleyebilirim. Ama şimdilik, tüm planı birkaç bin yıl önce tasarlayan bu 'mimarlar' hakkında fazla bir şey açıklayamam çünkü bu, Bilderberg Grubu'nun tüm üyelerinin bile bilmediği korkunç bir sırdır.

"Modern zamanlarda - ve bununla son iki ya da üç yüz yılı kastediyorum - saygıdeğer üstatlar, daha önce oluşturulmuş olan temel prensipleri akıllı bir şekilde uygulamaktan ve bunları kendi zamanlarının yapısına uyarlamaktan başka bir şey yapmadılar. Eylemleri her nesilde geliştirilirken aynı zamanda aynı güdü ve ilk fikirler de korunmuştur. Hiyerarşimizin en tepesinde, soyları yüzlerce hatta binlerce yıl öncesine dayanan soy ağaçlarında takip edilebilen yalnızca kraliyet soyundan gelen insanların bulunduğunu bilmelisiniz. Diğer ırklarla karışmamak için bu konuya büyük özen gösteriyoruz. Tüm bunlara rağmen istisnalar da oldu; ancak yavaş yavaş çekinik genleri ortadan kaldırmayı başardık."

"Avrupa'daki kraliyet ailelerinden ve Orta Çağ'ın sonundaki büyük bankerlerden bahsediyor olmalısınız!" diye sordu Cezar, konuyla ilgili daha fazla ayrıntıya zemin hazırlamak için.

"Kesinlikle. Onlar devrimci değillerdi. Herhangi bir katı ve hızlı ideolojiyi ya da belirli ve karmaşık bir felsefeyi savunmadılar. Güçleri hiçbir zaman kaslarında ya da mücadeleciler ruhlarında yatmadı. Hiçbir zaman kahramanlar ya da öncüler üretmediler. Bunun yerine, başarılı olmak için gücünü insanların gücünden, eylemlerinden ve kararlarından alan farklı bir algoritmaya ihtiyaç duyduklarını anlamakta gecikmediler. Keskin gözlemcilerdi ve en başından itibaren bazı önemli noktalara dikkat çektiler.

"Örneğin, ister monarşilerde, ister cumhuriyetlerde ya da başka herhangi bir yönetim türünde olsun, toplum yaşamının liderliğe dayandığını fark ettiler. Bu gerçeklik iki sözde 'grup' içerir. Bir yanda kitleler ya da ayak takımı, yani insanların çoğunluğu; diğer yanda ise şu ya da bu şekilde 'sürüye' çobanlık etmeye çalışan elitler. Bu basit gözlem, tüm planlarını üzerine inşa ettikleri temeldi."

"Peki insanların bu iki kategoriye ayrılması onlar için neden bu kadar önemliydi?" Cezar hemen sordu.

Sinyor Massini, üyesi olduğu örgütün karanlık sırlarına inisiye edilmiş gerçek bir Mason üstadı gibi, Masonluğun dünya düzeyindeki ideolojik özünü ortaya koymaya başladı.

"Bu gerçeklik, iki grup arasında her zaman çatışan çıkarlar olduğu gerçeğinden dolayı çok önemliydi. Bu çatışan çıkarların hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmaması ya da başka bir deyişle, insanlar arasında hiçbir zaman gerçek bir barışın olmaması için durumun halledilmesi gerekiyordu. Bunun olabilmesi için, her iki 'gruba' da çeşitli yöntemlerle, onların haberi olmadan şirin görünmek gerekiyordu. Bizim



İlluminatilerimiz bu beceriyi öyle mükemmelleştirdiler ki, tavşanla koşup tazi ile avlanabildiler ve bu ikili oyunda asla başarısız olmadılar!”

Cezar bunun üzerine tencereyi kaynatmaya devam etme fırsatını yakaladı. “Ama bunu nasıl yapabildiler?” diye sordu. “Yöntemleri neydi?”

“Bazı güçlü 'kaldıraçlara' ihtiyaçları vardı ve eylemlerinin kökeninde sadece iki şey yatıyordu: para ve insanın her türlü ayartmaya boyun eğmesine neden olan aşağılık doğası.

Bu her zaman başarılı bir kombinasyon olmuştur çünkü bir durumda iyi olmayan başka bir durumda da iyi olmuştur. Entrikalar, yalanlar, ayartmalar ve taklitlere dayanan bu 'reçete', etkimizin tüm dünyaya yayılmasına bu şekilde izin verdi. Günümüz dünyasında elbette bir dizi başka meseleyi de hesaba katmalıyız. Bunların en önemlileri arasında bu gezegende yaşayanların sayısı ve kayda değer teknolojik ilerleme yer almaktadır. Ancak esasında, Masonik örgütümüzün temelleri uzun zaman önce atılmıştır ve bu temeller o kadar sağlam ve insanların bilincine o kadar derinlemesine yerleşmiştir ki, programımızın tam anlamıyla hayata geçirilmesi artık sadece bir zaman meselesidir.”

Sinyor Massini yüzünde memnun bir gülümsemeye konuşmasını bitirdi ve uzun bir puro yaktı. Belli ki sözlerinin Cezar üzerindeki etkisini göstermesini bekliyordu. Cezar da ona uyararak bir açıklama yaptı.

“Ama binlerce ve binlerce yıldır bu büyük çabanın sarf edilmesinin asıl nedenini anlayamıyorum.”

Purosunu yavaşça üfleyen Sinyor Massini, yarı kapalı göz kapaklarının arasından Cezar'a baktı. Kendisiyle sınırsız bir gurur duyarak, yaklaşımının tamamen başarılı olduğunu düşünmeye başlamıştı bile. Cezar ise bu hatalı görüşün saygıdeğer kişinin dikkatini zayıflattığını ve onu bol bol açıklama yapmaya ittiğini düşünüyordu.

“Bu oldukça basit, canım. Güç her zaman ana nedendi ve öyle de kalacak! Bu kadar uzun bir süreden sonra başka ne isteyebiliriz ki? Hadi, söyle bana ve utanma! Para mı? Geçtiğimiz yüzyıllar boyunca ördüğümüz bankacılık ağı sayesinde bu dünyadaki paranın neredeyse tamamı bizim. Medeniyetler geliştiğinden beri, insanların tamamen gelirlerine bağlı olduğu bir sosyal sistem yaratmaya niyetliyiz. Para, daha fazla ve daha fazla para! Oyunun adı buydu: her yere yayılması gereken bir saplantı.

“Ama paraya sahip olmak için üretmek gerekir; üretmek için de çalışmak. Ve çalışmak zaman gerektirir. Bunlar aslında bir kısır döngü, çözümü olmayan bir bulmaca olan denklemimizin terimleridir. Sonuç olarak insanlar, aslında dünyanın ritmine ve çeşitli cazibelerine uygun olarak kolayca harcanan daha fazla paranın büyüğü altında, bizim için kendilerini tüketecek kadar çalışmaya başladılar. Yine de, ne kadar çok para kazanılırsa kazanılsın, gerçek zenginlik ve paranın büyük kısmı bizim elimizde, bankalarımızda saklı ya da tapulara yatırılmış durumda.

“Localarımıza üye olmayan on ya da yüz kişi aşırı derecede zenginleşse bile, bunlar bir tehdit oluşturmaz çünkü bunlar belirli, büyük ölçekli bir hedef peşinde koşmayan ayrı varlıklardır. Elbette, çoğunu parlak kariyerlerinin en başından itibaren örgütümüze çekmeye ve böylece gücümüzü artırmaya dikkat ediyoruz. Teklifimizi geri çevirenler kendi başarılarına çok uzun süre dayanamazlar. Öyle ya da böyle bir tehdit haline gelirlerse, bizim tarafımızdan bazı kayıplar pahasına da olsa, onları iflasa zorlamak için çabalarımızı birleştiririz. Ama inşa ettiğimiz devasa finansal mekanizma, başka yerlerdeki artışlar yoluyla finansal dengeyi hızla düzeltmemize olanak tanıyor. Amaç söz konusu kişiyi çökertmektir. Genellikle, tam çökmek üzereyken ve geri alınamayacak kadar kaybolmuş hissettiklerinde, taktik onlara ilk başta reddettikleri teklifi kabul etmeleri için ikinci bir şans vermektir. Çoğu zaman kabul ederler; ve sonra, elbette, kişisel işleri muhteşem bir geri dönüş yapar, ama o noktada zaten bizim belirlediğimiz ve kaçınılamayacak net koşullara uymaları gerekir.

“İster çıkarlarımızı ilerletecek etkili bir politikacı olsun - ki bu en sık rastlanan ve uydurulması neredeyse en kolay durumdur - isterse parasının çoğunu kendi ağlarımız aracılığıyla yönettiğimiz büyük bir işadamı olsun, her zaman kazançlı çıkarız. Dolayısıyla mümkün olduğunca çok sayıda bu tür 'kısır döngü' yaratmak bizim çıkarımıza olacaktır. İşte bu temel üzerine modern toplumu ve 'toplumun hücresi' olarak adlandırılan aileyi inşa ettik; aileyi sonsuz sayıda bağımlılığa zincirledik: iş, ev, konfor, araba, banka kredileri ve bazen ilgili ailenin bir ya da iki nesline yayılan uzun vadeli sözleşme yükümlülükleri. 'Kısır döngünün' rolü insanları bağımlı hale getirmektir çünkü bu gerçekleştiğinde insanlar artık özgür değildir.

“Bağımlılık otomatik olarak bir tür köleleştirme ya da sınırlamayı tetikler ve insanların eylemlerinde olabildiğince sınırlı ve mekanik olmalarını isteriz ki bu da neredeyse basmakalıp hale gelmelidir. Mümkün olduğunca çok alana ve alt alana yayılan bir tür işgücü uzmanlaşmasını kademeli olarak dayatmamızın ana nedeni buydu. Eğer iş gereklilikleri basit, neredeyse minimal ama tekrarlayıcı olursa, iş sahibi kısa sürede itaatkâr ve uysal bir 'makine' haline gelecektir.

“İnsanların çok fazla düşünmesini istemiyoruz. Düşünmek tehlikeli olabilir ve hedeflerimize ters düşen fikirler doğurabilir. Bu nedenle kontrolümüzü giderek daha fazla sayıda insan üzerinde, hatta iş saatleri dışında - yani boş zamanlarında - genişletmeye çalıştık. Böylece teknoloji ve inovasyonun, bugün eksikliği felakete eşanlamlı olan televizyonlar, telefonlar ve bilgisayarlar gibi araçlarla kitlelerin dikkatini çekmesine izin verdik.

“Fikrimiz büyük bir başarı elde etti çünkü bu teknolojik araçlara bağımlılık yaratmanın yanı sıra bilginin yayılması üzerinde de kontrol sahibi olmamızı sağladı. Şu anda, çağımızın özellikleri nedeniyle, bilgi dünyada eylem için bir 'araç' olarak ilk sırada yer alıyor. O halde bir sonraki adımı tahmin etmek kolaydır: medya kurumlarını ve araçlarını kontrol ederek, dolaylı olarak bilginin içeriğini ve kalitesini de kontrol etmiş oluruz. Bu nedenle öncelikli hedeflerimizden biri dünyanın en büyük basın, radyo ve televizyon tröstlerinin kontrolünü ele geçirmek olmuştur.”

“Tüm bunların dünyanın kontrolünü ele geçirmek için yeterli olduğunu mu söylüyorsunuz?” Cezar sordu.

“Tabii ki hayır. Medya sadece sınırlı bir alanda mevcuttu. Bu yüzden kitlelere cazip gelmesi gereken daha fazla hâkimiyet 'yöntemine' ihtiyacımız vardı. Uyuşturucunun, özellikle de sentetik uyuşturucunun yayılmasını destekleyen bir 'gizli karar verici' gibi hareket ettik. Bu uyuşturucuların - tütün, alkol ve kahve ile birlikte - insan bedenini tahrip edebileceğinin tamamen farkında olarak, bu tür maddelere olan talebi arttırmaktan başka bir işe yaramayan sözde bir 'hayır kampanyası' düzenledik. Devasa tütün, kaliteli içecek ve kahve şirketleri yarattık. Bu dev şirketlerin başkan ve sahiplerinin neredeyse tamamı örgütümüzün en üst düzey localarının saygıdeğer üyeleridir.” Sinyor Massini tamamen tatmin olmuş bir şekilde sözlerini tamamladı.

“Bütün bunlar insanlığa karşı ortak bir saldırı gibi görünüyor,” dedi Cezar, bu fikri yeni anlamış gibi davranarak. Sorunun amacından hiç etkilenmemiş olan saygıdeğer kişi umursamaz bir cevap verdi:

“Canım, altı milyardan fazla insanı kontrol ve koordine etmek zaten zor. Şunu anlamalısınız ki, bir kalabalık ne kadar dağınık ve karışık olursa, manevra yapmak da o kadar kolay olur. Buna ek olarak, belirli bir insan sayısının üzerine çıkmazsa, şu anda elimizde bulunan zihinsel manipülasyon teknolojisi göz önüne alındığında işler oldukça basittir.

Dolayısıyla, çoğu uyuşturucuya bağlı hastalıklardan olmak üzere her gün birkaç milyon insan ölse ne fark eder sizce?”

Saygıdeğer kişi alaycı sunumunda kısa bir süre durakladı ve görünüşe göre Cezar'a bundan sonra ne söyleyeceğini düşünüyordu.

“Öncelikli hedeflerimizden biri nüfus artışına son vermektir. Dahası, dünya nüfusunu dramatik bir şekilde azaltmamız gerekiyordu. Bunu yapabilmek için de çok sayıda insanı çok kısa sürede öldürebilecek yöntemlere ihtiyacımız vardı. Ölümcül virüslerin üretilmesi için çok gizli araştırma projelerini finanse ettik. Bazı deneyler başarısız oldu ama diğerleri sonuç verdi.”

“Sonuçlar 'doğal' olarak verilen zarar açısından mı?”

“Meseleye pratik bir bakış açısıyla bakmalıyız. Ancak bu şekilde amaçlarımıza tam anlamıyla ulaşabiliriz. Eğer bir şey ya da birileri bize karşı çıkarsa, bize karşı çok uzun süre direnemezler. Size söylediğim gibi, 'araçlarımız' asla açıkta değildir. Aksine, son derece insancıl bir kılıf içinde gelirler, ancak sistemin içine yerleştirdiğimiz ve çoğunlukla insanlar tarafından bilinmeyen yumuşak noktalara dokunurlar.

“Temel gizli manipülasyon kaynağımız bir devletin anayasasıdır. Anayasa yapımı gerçek bir insan psikolojisi ve manipülasyon bilimidir, bu nedenle temsilcilerimizi dünyanın büyük güçlerinin sürecine dahil etmeye özen gösterdik. Anayasalar insani bir

şekil almalı, hatta görkemli ve nispeten karmaşık olmalı, ancak aynı zamanda nüfus kontrolü ve zayıflatma için bu etkili araçları kodlamalıdır.

“Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmalar, devrimler ve savaşlar belki de zaman içinde yarattığımız ve dolaylı olarak desteklediğimiz en yaygın yöntem olmuştur. Silahlı çatışmalar bizim için her zaman gerçek ve büyük bir gelir kaynağı ve aynı zamanda dünya çapında güç sahibi olmanın ince bir aracı olmuştur.

“Özellikle az gelişmiş ülkelerdeki her türlü ekonomik ya da sosyal zorluktan faydalanıyoruz. Bankacılıktaki nüfuzumuz sayesinde, ilgili ülkedeki en üst düzey iktidarda gizlice faaliyet gösterebilir ve aynı şeyi rakip devletle de yapabiliriz. Sonuç belirsiz olabileceği için asla tek bir yönde hareket etmeyiz. Ama her iki tarafı da harekete geçmeye ikna ederek, çatışmaları nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın kazançlı çıkarız.

“Zamanımız özellikle etnik ya da ekonomik çatışmalara elverişli. Bunların tetiklenmesi kolaydır, uzun sürer ve daha güçlü ama rakip devletler açısından çok sayıda başka çıkarı da beraberinde getirir.

Sonunda ilgili savaş, ulusal olarak sınırlı bir dava olmaktan çıkıp dünyanın büyük güçleri arasında bir savaş haline gelir. İster siyasi ister askeri olsun, büyük uluslararası kuruluşların neredeyse tamamı Masonik kökenlidir. Saygıdeğerlerimiz kilit konumlarda bulunurlar ve planlarımızı en ince ayrıntısına kadar takip ederler. Ve size söylediğim gibi, biz çok sabırlıyız. Çürüme en kalın ağaç gövdesini bile yavaş ama emin adımlarla kemirir. BM ve NATO, en etkili 'araçlarımızdan' sadece ikisini saymak gerekirse, bizim açımızdan çok memnuniyet verici kararlar oldu.

“Yine de Sinyor Massini, tam olarak anlayamadığım bir şey var,” dedi Cezar sinirli bir ifadeyle. “Bu dünyadaki en önemli şeyin mason örgütünün plan ve eylemlerinin doğrudan bir sonucu olduğuna nasıl inanılabilir? Bu çok saçma ve hatta akıl almaz bir şey!”

Sinyor Massini içtenlikle güldü ve bir puro daha yaktı. Serin dağ havasında yavaşça dalgalanan mavi duman bulutlarının arasından sessizce Cezar'ı süzüyordu. Cezar bir an için gizli niyetlerinde sınırı aştığını ve saygıdeğer kişinin planını anladığını düşündü. Ama korkuları kısa sürede yok oldu.

“Canım, bu bizim doktrinimizin temel taşlarından biridir. Gerçekten de, olayları size sunuş şeklim onları o kadar saçma ve acayip gösteriyor ki, bize karşı yapılabilecek suçlamalar tamamen komik görünebilir! Bir bakıma ideolojimizin özü budur: planı takip et, ama aynı zamanda her şeyi sanki böyle bir plana karşıymış gibi göster. Böylece neden medyanın ilgisini, onurları, şöhreti ya da kamuoyu tarafından tanınmayı istemediğimizi daha kolay anlayabilirsiniz. Tüm bunlar geçicidir ve ayrıca medya gücümüz aracılığıyla örgütümüz tarafından kontrol edilmektedir. Başarımız grup olmamızda yatmaktadır. Eylemlerimiz tek başına bireysel çıkarları takip etmez, her zaman birbiriyle ilişkilidir ve açıkça hedefe yöneliktir. Karşılıklı destek ve tam

gizlilik başarımızın temel unsurlarıdır. Aslında örgütümüzün kuralları ve yeminleri çok katı ve cezaları çok ağırdır.

“Sizinle bu kadar açık yüreklilikle, hiçbir korku izi taşımadan ve tam bir güven içinde konuşmamı sağlayan şeyin ne olduğunu merak ediyordunuz. Bunu yaparken, her şeyi doğru değerlendirdiğime sizi temin ederim. Yoksa tüm bu bilgilere sahip olduktan sonra bunları tüm dünyaya duyurabileceğinizi mi düşünüyorsunuz?”

Sinyor Massini içtenlikle güldü ama hemen ardından gözleri soğuk ve sert bir hal aldı. “Dışarıdaki gücünüz ve etkiniz sıfır, Bay Brad! Bir kez dikkatimizin nesnesi haline geldiyseniz, artık bundan kaçamazsınız. Seçenekleriniz sınırlı: ya bizi kayıtsız şartsız takip edersiniz ya da istenmeyen adam olursunuz.

“Bir düşünün: yalnızsınız, dış dünyayla bağlantınız kesilmiş ve maksimum güvenlik rejimine tabi tutuluyorsunuz. Gerçekten istesek seni ortadan kaldırmanın bizim için zor olacağına inanıyor musunuz? Ama siz kendiniz planlarımızı destekleyebilecekken bunu neden yapalım ki? Ayrıca, hayal bile edemeyeceğiniz şeyler öğrenebilecek, dokunulmazlık ve mutlak korumanın keyfini çıkaracaksınız.

“Belli bir bakış açısına göre, siz değerlisiniz, ancak değerli olan şey faydasını kanıtlamalıdır. Bu nedenle canım, prensiplerimizi ve yöntemlerimizi senden saklamak için hiçbir neden göremiyorum. Bu, sizi zayıf bir zihne sahip sıradan bir takipçi olarak görmekle eşdeğer olurdu, ama bu doğru değil. Dahası, bu yaklaşımı fazla açık sözlü olarak görmemeniz için - ki bu sizin durumunuzda zaten özel bir durumdur - bu tartışmanın medeni ve karşılıklı saygıya dayalı olmasını istiyorum. Gerçekten bir seçenek veya karar görüntüsü yaratmak ve size bunu düşünmeniz için zaman tanımak istiyorum. Ama size bir kez daha söylüyorum - gerçekte - ne seçeneğiniz ne de zamanınız var çünkü gücü elinde bulunduran biziz. Pratikte size sadece bize katılma seçeneği kalıyor. Bunun hakkında düşünmelisiniz. Ne yapabilirsiniz ki? Deli olduğunuzu düşünmeden sizi kim dinler ki?”

“Masonluk her zaman okült olmuştur. Büyük bir çoğunluğunun yaratıcısı olmamıza rağmen, dünyadaki tüm büyük fikirlerin, sosyal ve kültürel eğilimlerin, ideolojilerin veya ileriye dönük ilkelerin babalığını iddia etmek gerçek amaçlarımıza aykırı olurdu. Bunun yerine gizliliği, gizemi, geri çekilmeyi ve perde arkası anlaşmaları tercih ettik. 'Mason' ya da 'Hür Mason' terimlerini duyan çok az insan vardır ve bu kelime onlara belli belirsiz bir şeyler çağırırsa bile, gerçekte ne anlama gelebileceği hakkında hiçbir fikirleri yoktur.

“Çok dikkatli bir şekilde örmeye devam ettiğimiz bu büyü zaman içinde bize iyi hizmet etti. Koşullar göz önüne alındığında, herhangi birinin dünyaya çıkıp size az önce verdiğim bilgileri yaydığını hayal edin. Bu kişiye kim inanır ya da dinler?”

“Haklı olabilirsiniz, ama bugüne kadar inşa ettiğiniz her şeyi yok edebilecek genel bir kanaat eğiliminin gücünü göz ardı etmeyin,” dedi Cezar açık yüreklilikle.

"Hakkımızda gerçeğin en azından bir kısmını bilen ve artık yalan söyleyemeyeceğimiz pek çok insan, özellikle de entelektüeller olduğunun farkındayız; ama kendi yarattığımız sosyal sistem - ve özellikle de neredeyse tamamen kontrol ettiğimiz bilgi sistemi - tarafından aptallaştırılan nüfusun geri kalanıyla karşılaştırıldığında, bu insanlar gerçekten bir azınlık. Dahası, dolaylı uyarılarımız nedeniyle dağılmış ve tehdit altındadırlar.

"Bu durumda, bazı insanlar gerçek niyetlerimizin farkında olsalar bile, güçsüz, iradesiz ve etkili bir şekilde hareket etme imkanından yoksun olduklarını düşünerek pasif bir duruş sergileyeceklerdir. Daha sonra ağlayan kurban pozisyonunu alırlar: Biliyorum ama ne yapabilirim? Biz ne yapabiliriz? Elimiz kolumuz bağlı. Yaptığımız her şey kontrol ediliyor ve izleniyor. Hiç şansımız kaldığını sanmıyorum'. Ve böylece, bizim için büyük zorluklar ve sorunlar yaratabilecek nüfusun önemli bir kısmı daha savaş başlamadan silah bırakmış durumda.

"Nihayetinde birileri bize saldırmaya ya da eylemlerimizin gerçek doğasını cahillere ifşa etmeye kalkışırsa, böyle bir kişiyi 'pasifize etmek' için çok çeşitli yöntemlere başvurabiliriz. Tepkilerimiz dikkatle tasarlanır ve insan psikolojisini derinlemesine anlamaya dayanır. Bu neredeyse her zaman o kişi hakkında yanlış ya da kötü bilgilerin yayılmasıyla başlatılır. Size söylediğim gibi, medya üzerinde çok kapsamlı bir kontrolümüz var.

"Diyelim ki bu bilgi ulusal çapta dağıtılan bir dizi gazete aracılığıyla yayınlandı. Okuyucular, olumsuz çağrışımları olan ilgili yanlış bilgi parçasıyla karşılaşır. İlerleyen günlerde suçlanan taraf adına tetikleyeceği düz yalanlama ne olursa olsun zarar verilir. İlk olarak, aynı okuyucunun sonraki yalanlamayı okumaması, dolayısıyla ilk okumanın hatırasını akılda tutması çok muhtemeldir. Bilginin içeriği doğru olmasa da, okuyucunun makalenin hedefine ilişkin algısı olumsuz olmaya devam eder. O halde, modern toplumun kötü durumları veya karakterleri sergileyen sansasyonel başlıklara duyduğu hastalıklı susuzlukla temsil edilen kısır eğiliminden mümkün olduğunca faydalanmalıyız.

"Bu tür telkinlerin insanların duygusal doğası üzerindeki hem etkisinin hem de korkunç etkisinin farkındayız. Kötü telkinlerin auranın uyumlu enerji yapılarını tahrip ettiğini ve psişik düzeyde süptil bir stres biçimine yol açtığını biliyoruz. Ayrıca olumlu algıların frekansını düşürdüklerini ve insanların faydalı niyetlerini etkilediklerini de biliyoruz. Bunlar, insanları yorduğu, dikkatlerini dağıttığı, uyanık zihinlerini zayıflattığı ve ruhlarının ileri görüşlülüğünü bulanıklaştırdığı için niyetlerimize mükemmel bir şekilde hizmet eder.

"Böylece sürekli olarak hedeflediğimiz amaca ulaşıyoruz: toplumsal entropiyi arttırmak. Hatta bu beceriyi mükemmele yaklaştıranın biz olduğumuzu söylemeye cüret ediyorum. Tam anlamıyla bir toplumsal karmaşayı tetikleyen sosyal entropiye ulaşmak için, her zaman aynı konuda çeşitli medya organları tarafından yayılan ve konuyu korkunç ya da ürkütücü çağrışımlarla süsleyen çelişkili bilgileri kullanıyoruz. Bu nedenle çocukça ya da hayali konular etrafında şekillenen çalışmalarını destekliyor

ve teşvik ediyoruz. Yine de sansasyonel olanı arayan dar görüşlüler için hepsinin büyük bir çekiciliği var. Bu mekanizmayı başlatan ve halkın kabulünü amaçlayan bu tür kitapların çoğalmasını körükleyen biziz ve aslında onlar bu eserleri takdir ederek sona erdirdiler.”

“Dayattığımız ekonomik ve sosyal sistem, rekabetin uyumsuz biçimlerini, yasadışı rekabeti ve ürünlerin aşırı tüketimini şiddetle teşvik ediyor. Tüm bunlar için de, insanları ölüm tehdidi oluşturan 'yaşam ormanını' aşmaları için eğitmek ve motive etmek gibi insani bir gerekçe sunuyoruz. Aslında, insanları sürekli meşgul eden ve sürekli baskı altında tutan bu anlamsız huzursuzluk ve saplantı, gerçek ahlaki ve etik değerlerin önemli ölçüde gerilemesine ve insan doğasının kısır bir şekilde büyümesine yol açmaktadır.

“Bu fikir ve fırsatlardan her medya düzeyinde sonuna kadar yararlanıyoruz. Bu güçlü destek sayesinde, cinselliğin anormal biçimlerinin ve pornografinin inanılmaz boyutlara ulaşan bir şekilde yaygınlaşmasını da teşvik ettik. Bunu, hem erkeğin gücü ve erkekliğinin hem de kadının duyarlılığı ve sezgisinin kötü uygulamalara maruz kaldığında hızla azaldığına dair gözlemlerimizin bir sonucu olarak yaptık. Bu koşullar altında insan doğası dengesizleşir ve ayartmalara karşı tamamen savunmasız hale gelir; dolayısıyla kolayca manipüle edilebileceği temel fikri ortaya çıkar. Hedeflerimize ulaşmak için hedefin direncinin zayıf olması gerekir. Bu nedenle insanlara 'cazip' fikirler ve fırsatlar sunarız ve ardından onların zayıflıklarından ya da bizimle pervasızca imzaladıkları sözleşmelerdeki hükümlerden faydalanırız.

“Modern toplum bu tasarıma mükemmel bir şekilde uyuyor. İzin verdiğimiz muazzam teknolojik ilerleme göz önüne alındığında, giderek daha fazla cazibe sunuyoruz ve insanlar kolayca gelişigüzel ve çeşitli duyuşal tatminlerin ve uyanların kurbanı oluyorlar. İrade güçlerinin çok geçmeden tükeneceğinin farkındayız; ve kararlılık olmaksızın insanlar mezbahaya giden aptal hayvanlar gibidir.

“Gençlere özel bir önem veriyoruz çünkü yaşam tohumları güçsüzlerin içinde kolayca öldürülebilir. Çekici ve cazip bir maske altında, genç nesle kötücül eğilimleri körükleyecek ve kabartacak tüm unsurları aşıyoruz. Şiddet içeren filmlerin ve karakterlerin sadist ve şeytani özellikler sergilediği korku filmlerinin yayınlanmasını teşvik ediyoruz. Bunu yapmak için, bana göre ticaretin kalbine dönüşen reklamlara güveniyoruz. Böylece insanların 'modern bir hastalık' halini alan tüketim eğilimini muazzam bir şekilde arttırdık. Belirli bir şeye ihtiyaçları olmamasına rağmen, satın alma, tüketme ve tekrar satın alma eğilimini takip ediyorlar, hatta işe yaramaz eşyalar ve gereksiz malzemeler alıyorlar.

“Öte yandan, paranın cazibesi ile onu elde etme yolları arasında yakın bir ilişki vardır. Zengin olmak kolay değildir, hatta mevcut ekonomik ve yasal ortamda dürüst yöntemlere başvurulduğunda bu imkansızdır. Bu nedenle zengin insanların neredeyse tamamı kötü niyetli ve sapkındır. Zenginlerin sahtekar ve sapkın doğası, eylemlerini gizli tutmalarına neden olur ve bu da özellikle şantaj yoluyla karşılıklı yükümlülükleri

tetikler. Biz bu yöntemin mimarı olduğumuz için bu tür durumlardan en iyi şekilde yararlanma konusunda çok becerikliyiz.”

“Ancak,” diye merak etti Cezar, ”sanırım herkes bu şekilde tepki vermiyor. Eğer öyleyse, bu durumda siz ne yaparsınız, Sinyor Massini?”

Saygıdeğer kişi kayıtsızca omuzlarını kaldırdı. “Geriye çok az insan kaldı; onları dikkate almaya değmez. Örneğin Romanya'yı ele alalım. Adamlarımızı kilit pozisyonlara yerleştirmek çok kolaydı, çünkü totaliter bir rejimden (o da bizim tarafımızdan kurulmuştu) görünürde bir özgürlük durumuna geçişten ustaca faydalandık. Çeşitli korkulara ve zorluklara maruz kalan insanların açgözlü ve vicdansız davranışlarını doğru bir şekilde öngördük. Bu tür insanlar, Sahra'nın ortasında, ne çıplaklıklarını ne de diğer insanların düşüncelerini umursamadan vahada umutsuzca su içen susuz gezginler gibidir.

“Ülkenizdeki devrimden sonra, ekonomik felaketi, özellikle de yolsuzluğu ve Romen halkının paranın tadına varma arzusunu teşvik etmekten başka bir şey yapmadık. Çeşitli zorluklar ve kısıtlamalarla geçen bu kadar uzun bir dönemden sonra ve uzun süren acılara maruz kalan Romenlerin kolaylıkla ayartmaların kurbanı olması muhtemeldi. Gerçekten de, nadir istisnalar dışında, hepsi bu tuzağa düştü. O anda siyasi düzeyde müdahale ettik. Neredeyse tüm ülkelerde yaptığımız şey bu olduğu için endişelenmemelisiniz. Hükümet ve Parlamento'daki ana pozisyonların, çoğu omurgasız ve manipüle edilmesi kolay özneler olan yaşlı insanlar tarafından tutulduğundan emin olmalıyız. Öte yandan güçlü ve dinamik karakterlerin bencilliklerini, özellikle de onların durumunda gerçek liderlerin işareti olmayan aldatici güç duygusunu geliştirmeye büyük özen gösterdik. Bu şekilde davranarak onların egoist, küçük ve ikiyüzlü doğalarını körükledik. Hem kirli işlere olan iştahları hem de ayrıcalıklarını ve işlerini korumak için her şeyi yapabilecekleri için kilit pozisyonlarda bu tür insanlara ihtiyacımız vardı.

“Neredeyse tamamen başarılı olduk. Aslına bakarsanız, politikacılarımızın paraya susamışlığı ve açgözlülüğüne bir de korkaklıkları ve hilekârlıkları eklenince bu oldukça kolay oldu. Tüm bu özellikler onları bir grup sefil karakter haline getiriyor. Bu konuda kendimizi çok rahat hissediyoruz ama artık bu konuyu daha fazla tartışmamamız gerektiğini düşünüyorum.”

Cezar bu kısa arayışı aceleyle değerlendirdi ve sordu: “Bütün bunlar ne için Sinyor Massini? Masonların nihai amacı tam olarak nedir? Bana şu ana kadar anlattıklarınızdan elde edilecek hiçbir şey kalmamış gibi görünüyor, yine de ısrarla bir şeyi amaçlıyorsunuz gibisiniz.”

“Sevgili dostum, cevap oldukça kolay. Kral ne zaman krallığının ve halkının mutlak hükümdarıdır? Mutlak güce sahip olduğu zaman. Bu bizim için köşe taşıdır. Yakında, tüm dünyaya hükmetme gücü bizim ellerimizde olmalı. Açıkça söylemek gerekirse, güce susamışlık bize katılmayı kabul eden herkesin temel motivasyonudur: politikacılar, liderler ve işadamları.



Hepsinden önemlisi, hem tüm dünya hem de her bir birey üzerinde tam kontrol sahibi olmayı amaçlayan saygıdeğer İlluminati'den oluşan elitler vardır. Bu plana ulaşmak için o kadar çok araç var ki, bunları size anlatmam çok uzun sürer. Bununla birlikte, size birkaç açıklama sunacağım. Gerisini anlamak ve örgütümüzün kuralları ve ideolojisiyle bütünleşmenizle birlikte bunları hızla öğrenmek sizin elinizde olacaktır.

“İnsanlar üzerinde ancak her şeyi denetlemeyi başardığımızda tam bir etki ve kontrol elde edeceğiz. Bireysel özgürlük ve özerklik, insanın doğduğu andan itibaren denetlenmeye başlandığında, tüm örgütlerimize mensup üyelerin bir araya getirdiği güç ve kuvvetler yavaş yavaş böyle bir totaliterliğe yol açacaktır.

Bundan emin olmak ve sonucun geçerliliğini deneyimlemek için, sadece bir deney olarak Komünizmi icat ettik. Ancak, sürekli aksaklıkların ve insanların ıstırabının, ayrıca her zaman tüm Komünist ülkelerin liderlerine yönelen kişilik kültürünün bazı gerilimler yarattığını ve hatta zaman içinde sorun yaratabilecek bazı bireyler için gerçeğin biraz daha netleşmesini sağlayabileceğini fark ettik. Komünist sistem birkaç on yıl boyunca sadece belirli bir süre için uygundu. Daha sonra verimsizleşti ve hatta çıkarlarımız için tehlikeli hale geldi.

“Bunu anladığımızda, bu deneyimi bitirmeye karar verdik ve siyasi değişiklikler için yeşil ışık yaktık. 'Farklı bir şey' illüzyonu yaratmalıyız ama hiçbir şeyin bir günde değiştirilemeyeceğini zaten biliyorduk. Dolayısıyla, zihniyetleri, hedefleri ve düşünce tarzını değiştirmeyi amaçlayan çok sayıda toplumsal isyan bekliyorduk. Bizler yeni sosyal sistemin ana fikirlerine medya, politikacılar aracılığıyla ve özellikle halk ile hükümet arasındaki ilişkiyi germek amacıyla mali alanda sürekli yeni çatlaklar yaratarak sinsi nüfuz edenleriz.”

"Refah genel bir koşul olmamalı, ama bu nedenle en küçük bir ipucuna sahip olmadan çıkarlarımızı destekleyecek belirli bir yozlaşmış insan tabakası istiyoruz. Aksine, görünüşler onları her zaman harekete geçmenin ve karar vermenin kendilerine bağlı olduğuna ve büyüünün bozulmasına izin vermemek için onlar için desteklememiz gereken güce sahip olduklarına inandırır.

“Şimdi size anlattıklarım Masonlukta çok gizli bilgilerdir. Her üyenin gizemlerimizi bildiğini düşünmemelisiniz. Fikirlerimize ve hedeflerimize erişime sadece adım adım izin verilir; ve açıklanacak bilgiler de önemine göre aşamalar halinde yapılandırılır.

Genel bir kural olarak, her zaman Mason biraderin görevlerini ve değerini açıkça ortaya koyan üç farklı düzeyde hareket ederiz. Kuşbakışı bakıldığında bu düzeyler birbirinden bağımsız, üst üste binmiş tabakalar gibi görünse de, dünya çapındaki planlarımızın ne olduğunun anlaşılmasında hayati önem taşıyan bazı bağlantı halkaları içerirler.

Ama bu bağlantı halkaları sadece liderlerimiz, yaşlı İlluminatilerimiz tarafından bilinir."

“Birinci tabaka, mason localarımıza yeni katılan ve henüz kendilerine ciddi görevler vermemiz için yeterince önemli olmayanları içerir. Onlar bizim 'günlük işçilerimizdir', yani oldukça faydalı olan pek çok önemsiz işi başaranlardır; ancak bir bütün olarak, büyük darbelerimiz için sahneyi hazırlarlar. Bununla farklı askeri çatışmaların, devrimlerin ve ağır silahlarımızdan bazıları olan ve dikkate değer dostlarımızın öngördüğü stratejinin bir parçası olan ulusal geri ödeme acizliğinin ortaya çıkmasını kastediyorum. Ama bu tür geniş kapsamlı eylemler sadece malzeme hazır olduktan sonra ortaya çıkar. Bu da 'gündelik işçilerimizin' bir süre bizim rehberliğimiz altında, gerçek hedefi tam olarak bilmeden hareket etmelerinden sonradır.

Bu sınıfa mensup kişiler özellikle yeni zengin ve oldukça dar görüşlü, unvan, rütbe ve sosyal kabul peşinde koşan kişilerdir. Bir bütün olarak züppedirler, yüksek hayata ait olduklarını ve hatta bu sosyal tabakayı oluşturduklarını düşünerek dengelemeye çalıştıkları bir aşağılık kompleksi taşırlar. Kibir, ikiyüzlülük ve bencillikle dolu olmaları, bir miktar mali güce sahip olmaları ama kraliyet yaşamının özlemini gizlice çekmeyecek kadar varlıklı olmamaları beklenir.

“Öyle olsa bile, bazı siyasi liderlerimizin onlar olması kesinlikle gereklidir çünkü hem hükümet düzeyinde hem de daha düşük yerel düzeyde kaldırıcıları ve etkiyi kontrol etmemiz gerekir çünkü entrikanın merkeze doğru yol almaya başladığı yer burasıdır. İşte bu nedenle profesörleri, avukatları, doktorları, müfettişleri, belediye başkanlarını ve bölgedeki bazı iş adamlarını bu kademeye çekmeye çalışıyoruz.

“Tüm bu insanlar için bazı 'vanalar' ya da onları cezbedecek motivasyonlar yarattık ve sonra onları kendi yararımıza kullandık. Rotary ya da Lion's gibi seçilmiş bazı kulüpler var ki, bu kulüpler onlara ülkedeki yüksek hayata ait oldukları ve dolayısıyla topluma liderlik ettikleri yanılsamasını veriyor. Aslında bu kulüpler onların gözünde sadece bir tozdan, olası saldırılara karşı bir kalkandan ibarettir, çünkü buraya üye olan insanlar sözde yüksek yaşamın üyeleri olarak elde ettikleri ayrıcalıkları korumak için yılmadan mücadele edeceklerdir.

“Sadece iyi insanların girebildiği bilinen, toplumun kaymak tabakasını temsil eden ve farklı devlet yapılarında güç ve nüfuz sahibi olan elitist toplumun ciddi ve seçilmiş bir ön yüzü onları cezbediyor ve harekete geçiriyor. Bu, lüks, üst düzey ilişkiler ve mali destek sağlayarak sürdürdüğümüz son derece çekici bir imajdır. Ama tekrar vurguluyorum: tüm bunlar yükümlülükler yaratıyor.

“Bizim asıl ilgi alanımız sosyal katmanlar arasında büyük farklılıklar yaratmak. Bu, arada hiçbir aracı ve destekleyici katman olmadan oldukça zengin ya da çok fakir insanlar anlamına gelir. İnsanları sürekli bir saldırıyla karşı karşıya olduklarına inandıran ve her geçen gün hayatlarını kazanmak ya da mal varlıklarını daha da arttırmak için durmaksızın mücadele etmelerine neden olan genel bir toplumsal durumu bu şekilde sürdürüyoruz. Bu gerilim ve endişe korku unsurunu besleyecektir. Korku var olduğu sürece huzura, teselliye, rahatlamaya ya da maneviyata yer yoktur. İşte bu yüzden gücümüze ve kontrolümüze zarar verecek her türlü iyilik, uyum ve gerçek dini inanç yolunu engellemek istiyoruz.”

“Ne demek istiyorsunuz?” Cezar sinirli bir ses tonuyla sordu. “Hiç dininiz olmadığını ve tam tersine onu baltalamak istediğinizi mi?”

“Din mi? Bugünlerde dünyada neler olup bittiğini dikkatle düşünün. Irkçı nefreti, tek ama özel bir Tanrı adına fanatikleşen sapkın mezhepleri düşünün. Uluslar arasındaki sonu gelmeyen çatışmalar çoğunlukla dini farklılıklara dayanmaktadır. Hıristiyan kilisesinin yozlaşmışlığını ve korkaklığını, Ortodoks kibrini ve Katolik manipülasyonunu düşünün! Aslında bunları perde arkasından yöneten yine biziz, özellikle de bazı insanların gücü altında bazı kilit noktalarda doğru zamanda uygulanan sapkın entrikalar ve fikirlerle. Bunun karşılığında insanlara, onlara gerçekten iyi bakabilecek Evrensel Mimar'ın krallığını veriyoruz. Siz ona Karanlıklar Prensi diyorsunuz. Bunun hiçbir önemi yok!

“Her şeyden önce, yaptığınız her şeyde kendi çıkarlarınızı ısrarla takip etmelisiniz. Bu bazen oldukça ciddi çabalar ve taahhütler gerektirecektir. Örneğin bu, dininizi inkâr etmeyi ve hatta ruhunuzu vermeyi bile içerebilir; ama gücü, zenginliği ve toplumun üst kademelerindeki olağanüstü etkiyi tadacaksınız.”

Cezar, başlangıçtaki planına uygun olarak ince ve ironik bir tavırla, “Bu ilginç,” dedi. “Eskiden bazı farklı kavramlara sahiptim; ancak burada söyledikleriniz oldukça çekici görünüyor.”

“Bu gerçeklerin herkes tarafından bilindiğini sanmayın,” dedi saygıdeğer Massini coşkuyla. “Öyle değil. Size üç temel düzeyden ve bunların masonik örgütlenmemizdeki önem derecelerinden söz etmiştim.

“Şimdi anlıyorsunuz ki 'günlük işçilerin' ilk kademesinin Masonluğun gizli yönlerini, özellikle de dünya çapındaki planlarımızı ilgilendiren bu tür bilgilere erişimi yoktur. Ancak ikinci dereceden üyeler, uluslararası düzenlemelerimizin bazılarıyla tanışabilirler, böylece siyasi ve hükümet anlaşmalarında daha derine inmeleri gerektiğinde, güçlü localarımız tarafından çok daha fazla desteklenirler. Özellikle de onlar için 33. dereceye kadar belirli bir basamak veya rütbe hiyerarşisi oluşturduk.

“İnsanların unvanlarına, görevlerine ve tanınmışlıklarına nasıl bağlı kalabildiklerini fark etmek önemlidir; ve biz bunu örgütümüz içinde son derece önemsiyoruz. 33. dereceden bir Mason, genel yapımızda temel bir figürü temsil edebilir. Zaman içinde bunun Masonik piramidin zirvesi olduğu fikrini yaymaya çalıştık. Yine de size özellikle belirtmek isterim ki, ikinci derece Masonik dünya elitlerinin sadece başlangıcıdır. Bu durum dikkatle gizlenmektedir. Yine de zaman içinde bazı söylentiler ortaya çıkmıştır. Ancak şunu bilmelisiniz ki piramidin zirvesinde biz varız ve mahkemede bize dava açılmaz. Neredeyse hepsini bizim yaratmış olmamız gibi basit bir nedenden ötürü bizim üzerimizde başka bir devlet yapısı yoktur.”

Cezar düşünceli bir ifadeyle, “Bu, en üst düzeyde güce sahip olduğunuz anlamına geliyor,” diye araya girdi. “Dünya Mason eliti olarak bahsettiğiniz üçüncü dereceden Masonların böyle bir güce bilinmeden sahip olması nasıl mümkün olabilir?”

“Sizin düşündüğünüz şekilde tanınmaya ihtiyacımız yok. Toplumda, özellikle miras kalan asalet unvanlarıyla ya da işlerini yürüten büyük bankacılar olarak görünebiliriz. Yine bize ait olan bazı vakıflar aracılığıyla sözde hayır işlerine her zaman yakın durmaya özen gösteririz. Aslında bu vakıflar, yasallık rengi ve hayırseverlik amaçları altında büyük miktarlarda para aktarmamızı sağlıyor. Aslında tüm para piyasalarını kontrol ettiğimiz için dünya finans tekeli elimizde tutanlar bizleriz. Dünya kontrol projesi titizlikle hazırlandı.”

“Dünya finansını kontrol etmeyi nasıl başardınız?” Cezar sordu. “Hiç kimse dolaşımdaki tüm paraya erişemez!”

"Çoğunlukla bu parayı kontrol ediyoruz ama asıl etkimiz, ekonomiyi ve dolayısıyla sosyal alanı istediğimiz şekilde ele almak için esasen tüm hükümetleri zorladığımız devasa borçlardan oluşuyor. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi dünyadaki iki yüksek finansal yapıyı kurmamızın ana hedefi temelde budur. Ama en büyük başarımızı sağlayan en güçlü darbe, ABD'yi borçlandırarak tamamen bizim düzenlediğimiz finansal politikaların altına girmelerini sağlamak oldu.

“Dediğim gibi, bu tür siyasetin özü, borçların faizi ve ardından gelen borçlar ve bizim lehimize sonuçlanacak her türlü yükümlülük veya tavizdir. Ekonomi dünyasını bu şekilde kontrol ediyoruz ve istediğimiz yere yönlendiriyoruz. Gerçek bir istikrarsızlık yaratabilir ya da özel bir çıkarımız olduğunda ödemeleri engelleyebiliriz.

“İflas halindeki ülkeler bizim en iyi yaptığımız şeydir çünkü bu şekilde dolaylı olarak bütün bir halkı yönetebiliriz. Açıkçası bu stratejileri, yine bize ait olan uluslararası medya aracılığıyla yanlış bilgilendirme yaparak önceden belirliyor ve birbirine bağlıyoruz. Bu sistem zaman içinde son derece verimli olduğunu kanıtladı ve biz de onu düzgün bir şekilde yönetiyoruz. Eğer buna karşı çıkan biri olursa, sayısız ilişkilerimiz, yolsuzluk ve finansal sistem üzerindeki kontrolümüz sayesinde onu siyasi ya da sosyal bir kişilik olarak ortadan kaldırmak normalde sorun olmayacaktır.

“ABD gibi bazı özel durumlar vardır ki, bizim sağladıklarımız dışında hiçbir hataya ya da dış eyleme izin veremeyiz. Bu nedenle ABD'nin her başkanı bizim seçimimizdir ve masonik hedeflerimizin sonucudur. Kesinlikle Mason Localarımızın seçkin bir üyesi olmalıdır. Çoğu zaman ikinci dereceye aittirler. Sergilediğimiz siyasi ve finansal manevraları mükemmel bir şekilde gizlemek için, son iki yüz yılda kalabalıklara uygulamayı başardığımız en muhteşem ve aynı zamanda komik fikri talep ettik. Bu belki de bize büyük avantaj sağlayan ve bugünlerde hala oldukça etkili olabilen en değerli eklentilerimizden biridir. Belki şaşıracaksınız ama kulağa çok tanıdık geliyor: demokrasi!

“Kavramın kendisi bir pirinç değerinde değil; yine de planlarımızın dışlisinin en önemli parçası ve oldukça popüler. Bunun temel nedeni, insanlara kibir aşılması ve onları iktidar için can atar hale getirmesidir. Aslında, manipülasyon için harika bir çerçeve oluşturan bir tür nefret, kavga ve ayartma yaratır. Gizli siyasi oyunlar ve yüksek mali ve güç çıkarları görünüşe göre seçmenlerin elindedir. Daha sonra tüm

avantajlardan yararlanabilmek için küçük tavizler vermek zorundasınız. Demokrasi aracılığıyla elde ettiğimiz avantaj aslında nedir? Genellikle bir ülkenin farklı toplumsal katmanları arasında ayrılmaya ve dünya halkları arasında düpedüz çatışmalara yol açar. Gerçek planlarımızı ve eylemlerimizi herkesin sessiz anlaşması altında gizlemek için öne sürdüğümüz fikir, her bireyin özgür seçimi yanılısamıyla ilgilidir. Ama bu kadar stresli ve sapkın on milyonlarca farklı insanla uğraştığımızda, onların sözde 'özgür seçimleri' farklı yöntemlerle kolayca yönlendirilebilir. Kargaşa vahşileşmelidir, ama ana yönü belirli alanları koruyacak ve diğerlerini yok edecek şekilde etkilenebilir.

“Kaos ve bölünmeye ulaşmanın en kolay ve en güvenli yolunu bulduk. Görüyorsunuz, son derece hayırsever görünüşümüze ve demokrasiyi cilaladığımız ahlaki değerlere rağmen, bu aslında başladığımız ve zaman içinde geliştirdiğimiz özü gizliyor: kardeşler arasındaki nefret, basit ve geçici bir güç için körü körüne mücadele ve birlik eksikliği.

“İnsanların olumlu ve faydalı fikirler ya da kavramlar altında bir araya gelmesi oldukça tehlikelidir, çünkü kitlelerin eylemlerinde gerçekten güçlü olmalarının tek yolu budur. Devletin, her biri kendine özgü çıkarlara, kültüre ve dini inançlara sahip farklı azınlıklara bölünmesini sıklıkla takip etmemizin nedeni temelde budur. Nihai hedefimiz, kültürel ve dini geleneklerin farklı ülkelerde bireyselleşme gücünden yoksun olmaları noktaya kadar ortadan kalkmasını sağlamaktır. O zaman, açıkça Masonik dünya elitimiz tarafından yönetilecek olan benzersiz bir hükümet biçiminde kolayca kontrol edilebilir ve asimile edilebilirler.

“Karşılaştığımız ve aşmak zorunda olduğumuz en büyük engellerden biri, insanların çeşitli gelenekleri ve onlara yakın kalma ihtiyaçlarıdır. Otomatik olarak tepki veren bir 'hayvan sürüsü' toplamaya çalışıyoruz. Onlara uygun zamanda saman ve su verirsiniz ve onlar da koşulsuz bağlılıklarını sunarlar. Bunu başarmak için, daha önce de söylediğim gibi, eski gelenekler zayıflamalı; gerçek halk değerleri ve sembolleri eşitlenmeli ve hatta yok sayılmalıdır. Yeni neslin ruhu saptırılmalı ve duyuları yanlış fikirlerle, yalanlarla ve her türlü cazip ahlaksızlıkla zehirlenmelidir. Biz bunu büyük ölçüde başardık. Amerika için bu oldukça kolay oldu çünkü esasında hiçbir geleneğe sahip değiller. Şu anda dünya üzerinde planlarımızın mükemmel bir şekilde uygulandığı yer burası: tam kontrol ve mali baskı ile sosyal-ekonomik sisteme tam teslimiyet. Tüm bunlar olağanüstü teknolojilerin büyümesi ve birinci dünya gücünün saçma ve kibirli fikriyle sarmalanmıştır.

“İnsanlar sahte bir gücün bile inancına ihtiyaç duyarlar. Bilinçsizce canlı bir izlenim ve içsel güvenlik verecek bir şeye ihtiyaç duyarlar. Amerikalıların zihnindeki bu güç fikrini koruyoruz çünkü bu, onlara böylesine rahat bir üstünlük fikri sunan sisteme karşı isyan etmelerini engelliyor. Ayrıca buradan elde edeceğimiz kibir ve sığılıktan da büyük ölçüde faydalanabiliriz. Daha az temkinli oldukları ve kolayca manipüle edilebildikleri için, Amerikalılar Dünya üzerindeki mutlak gücü ele geçirme planımızda en üst düzey saldırıyı temsil edebilirler.”

Cezar daha fazla ayrıntı istedi. “Bu sadece bir blöf olduğuna göre, demokrasi üzerinde neden bu kadar duruluyor?” diye sordu.

“Demokrasi, görünüşe göre faydalı bir şey. Aslında en büyük suiistimalleri ve çatışmaları mümkün kılar,” diye yanıtladı Sinyor Massini. “Demokrasi adına insanların öldüğünü bilmiyor musun? Mevcut uygarlığın tüm yasaları ve prensipleri demokrasi yasalarına göre yapılandırılmıştır, öyle değil mi? Peki, bu kutbun, yani demokrasinin ortaya çıkışı, karşıt fikrin ve demokrasiye karşı mücadelenin olasılığını da belirledi. Çatışmayı bu şekilde elde ettik. Çatışma bütün dünyanın yönetilmesini mümkün kılacak sağlam bir zemindir.

“Burada size masonik düzenlemelerimizin temel bir kuralını hatırlatmama izin verin: siyasette ve ekonomide akıllı taktiklerle her iki tarafa da gizli destek verin ve peşinde olduğunuz başarıya ulaşmak için her savaşa bir omuz verin.

“Demokrasi” terimi ve yanlış kavramı, birçok hükümet için istedikleri gibi hareket edebilmek ve böylece kendi çıkarlarını korumak için bir kalkan haline geldi. Ülkelerin çoğu büyük borçlar altına girdi, savaşa girmedikleri halde askeri harcamalarını karşılamaya çalışıyorlar. Onlara kredi veriyoruz ama hükümetlerden bu kredileri birçok varlıkla garanti altına almalarını istiyoruz: madenler, ormanlar, demiryolları ya da oldukça önemli olan çeşitli sanayi alanları. Bu bizim için bir ülkenin zenginliğini yavaş yavaş ele geçirmenin ve o ülkedeki insanları kontrol etmenin ana yoludur.”

Cezar, saygıdeğer Massini'ye yanıt verirken dikkatli davranarak, “Ben hala demokrasinin iyi bir fikir olduğuna inanıyorum, ama uygulanma şekli sapkın görünüyor,” dedi.

“Bu gerçekten de doğru. Bir kavram olarak ele alındığında, demokrasi sadece medeniyet evrenin ve yaşamın gizemlerini anlama ve uygulama konusunda yüksek bir seviyeye ulaştığında değerlidir. Ama bu aşamalarda bile, sadece bazı topluluklarda ya da bütün bir ülkede önemli kararları almakla görevlendirilen bazı sınırlı birey grupları tarafından kullanılmalıdır. Demokrasi esasen heterojen yapılarıdaki geniş halk kitleleri için doğru bir şekilde var olamaz. Sadece faydalı yönlendirmelerin yapıldığı ve insanların genellikle aynı sesle düşünüp hareket ettiği, yüksek bilinç düzeyine sahip toplumlar için geçerli bir kavram olduğunu biliyoruz. Ama modern uygarlık için durum hiç de böyle değil.”

“Peki ya kilise?” Cezar araya girdi. “Bu konuda hiç etkisi yok mu? Kitlelerin kiliseye ciddi şekilde güvendiğini ve onu takip ettiğini biliyorum.”

Sinyor Massini sinirliliğini gizlemeyi başaramadı.

“Hıristiyan kilisesi sahip olduğumuz en tehlikeli düşmanlardan biri. Etkisi henüz oldukça büyük ama biz bunu mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de özellikle fikirlerimizle dengesizleştirmeye çalıştığımız genç nesli hedef alıyoruz. Biz esas olarak modern uygarlığın yanlış anladığı ve yanlış kullandığı bilinen

özgürlük ve demokrasi fikirlerini insanlara vermeye çalıştık. Herkes özgürlük ve demokrasiyi destekliyor ve bunun hakkında konuşuyor, ama dünyada her zamankinden daha yaygın olan savaşları, çatışmaları, gerginlikleri ve yanlış anlamaları neredeyse hiç düşünmüyorlar. Ve bunu asla dünya çapında ifade edilen iyi niyet, hayırseverlik ve barış ışığında değerlendirmiyorlar. Bu şekilde yöneticilerin ikiyüzlülüğüne en yüksek rütbeyi verdik ve bundan tam anlamıyla faydalanıyoruz.

“Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün yapısını çok iyi anladığını düşünen insanların çoğunun sağduyu eksikliğine, kibrine ve kendini beğenmişliğine de güvendik. Böyle bir çerçeve verildiğinde, ortalama insanlar kendilerini büyük görürler ve bu duyguyu oldukça gülünç bir boyutta geliştirirler. İnsanlar gündelik kaygıları altındaki küçük varoluşlarında, siyasi liderlerin kendilerine ve onların görüşlerine güvendiklerini bile hayal ederler. Dolayısıyla politikacılar insanlara kendi görüşlerinin yetkin bir görüş olduğu izlenimini verirler. Aslında onlar sadece, siyasette genellikle vaatler ve hayali platformlar altında gizlenen, kendi ihtiyaçlarına değil liderlerin çıkarlarına yönlendirilmesi gereken seçmenler üzerinde güçlü bir etki yaratma peşindedirler. İşte tam da baskı altına almak istediklerimiz tarafından bu şekilde korunuyoruz.

“Genel arka plana karşı herhangi bir direnişçi pozisyon ortaya çıkarsa, temsilci hemen ortadan kaldırılmalıdır. Genellikle medya aracılığıyla kötüleme yoluna gidiyoruz. Hicivle devam ederiz, bu da insanların o kişinin davranışları ve açıklamalarıyla ilgili şüphelerini ve güvensizliklerini uyandırmamıza yardımcı olur. Nihayetinde, hiç kimse böyle bir kişiye itibar etmeyecektir. Çoğu zaman şantajla süslenen eşmerkezli ve ısrarlı saldırılar sergilediğimiz için, söz konusu kişi kısa süre içinde yazmaya ya da söylemeye cüret ettiği şeylerden dolayı kendini çaresiz ve suçlanmış hissedecektir. Tehdit edilecek, iş şantajına maruz kalacak ve toplumda ayrımcılığa uğrayacaktır, böylece sonunda pes edecektir. Başlangıçta gösterdiği cesarete geri dönecektir çünkü artık avantajlarını geri almak istemektedir. Hatta bazen ortağımız bile olabilir.

“Toplumda yarattığımız ana dram budur: insanların çoğu zayıf ve korkaktır. Saldırılarına ve stratejilerimize direnecek çok az kişi var. Ancak, bu tür insanlar eylemlerimizi engelliyor ve daha da kötüsü, halkın takdirini ve yardımını kazanıyorlar. Bu da ortak hedeflerde birlik ve güç anlamına geliyor ki tam da bizim engellemeye çalıştığımız şey bu. Daha da kötüsü, bu kişi ve gruplardan bazılarının eylemlerimize karşı koymak için uyguladıkları çok iyi bilinen ezoterik teknikleri gözlemlemeleridir.

“Büyüklerimizin, İlluminati'nin de fiziksel dünyada belirli etkileri belirlemek için gizli ikna ve etkileme tekniklerinden yararlandığı doğrudur.

Yine de bazen planlarımızı gerçekleştirirken karşıt güçler tarafından utandırılıyor ve hatta engelleniyoruz. İşte bu nedenle sizin gibi olağanüstü güçlere erişmiş kişileri kendimize çekmeye kesinlikle ihtiyacımız var. Biz bunun yerine çok şey sunmaya hazırız. Hayatınızı gerçek anlamda yaşayabilmeniz için tek yolu budur.”

Cezar net bir cevap vermektan kaçınmaya çalışarak, “Masonik organizasyona karşı yapılan saldırılardan bahsetmişken, bunlar onun planlarını ve niyetlerini gün ışığına çıkarmıyor mu?” dedi.

“Planlarımıza şiddetle karşı çıkan bazı insanlar bizim hakkımızdaki gerçeği biliyor. Bu gibi durumlarda sıradan yok etme teknikleri o kadar da etkili olmadığından, bir hile düzenliyoruz. Bazı saygıdeğer üyelerimizi, özellikle de ikinci dereceden olanları seçiyor ve kontrollü medyamız aracılığıyla örgütümüzle ilgili bazı hususları izleyicilere sunmalarını sağlıyoruz. Yapımız ve faaliyetlerimizle ilgili bazı gerçek ve rahatsız edici olmayan yönlerin tasvir edildiği röportajlar yapıyor, kitaplar ya da makaleler yazıyorlar. Orantı konusunda izlediğimiz prensip dörtte bir gerçek ve dörtte üç sahte şeklindedir. İzleyicilere verilen büyük miktarda veri, zaten inkar edemeyeceğimiz bazı gerçek bilgiler içeriyor, ama bunlar örgütümüzün üyeleri tarafından ifşa ediliyor. Özgürce sunduğumuz bir bilgiyi gizlediğimizden kim nasıl şüphelenebilir ki? Açıkçası, bu gerçek şeyler yalanlarla sarılıp süsleniyor ki insanlar bundan pek bir şey anlamasın ve bu nedenle konuyu araştırmayı bıraksın.

”Bundan faydalanacak olan *biziz*, çünkü düşmanlarımız daha önce belirttiğimiz gerçeği artık saptırılmış bir biçimde sunamazlar. Faaliyetlerimizin diğer alanlarıyla ilgilenmeye çalışsalar bile, masum mazlum kurbanlar gibi davranacağız ve bazı olgun, etkili kişilerin desteğinden de yararlanacağız.

“Şu anda bu stratejiyi ele almaya başladık çünkü yıllardır bilinçli olarak seçtiğimiz gölgeden çıkmanın tam zamanı. Daha keskin çatışmalar nedeniyle, gölgede çok fazla kalmak artık avantajdan çok sorun yaratacaktır. İşte bu nedenle, son yirmi yıl içinde, birçok yalanla birlikte bazı gerçekleri de dile getirerek sahneye çıkmaya başladık. Bir yalanı tekrarlamamanın uzun vadede ondan bir gerçek çıkaracağını ve bunun da insanların uyanıklığını kaybetmesine neden olacağını çok iyi biliyorduk. Bununla birlikte, kamuoyunun tepkisi de beklenmedik hale geldiği için mücadele şimdi daha da yakınlaşıyor. İnsanlara yardım ettiğimiz ve onları ihtiyaç ve acılarında desteklediğimiz izlenimini vermeliyiz.

“Özellikle politikacılarımız tarafından sürdürülen ana yönlendirmelerimiz, esas olarak dünya ekonomik durgunluğunun ürettiği ve örgütümüz tarafından yönetilen insanların mevcut sorunlarına büyük bir ilgi gösteriyormuş gibi davranmaktadır. Bu nedenle, size az önce bahsettiğim 'gündelikçilerimizi' kullanarak ve onların yardımcılarını kullanarak, bu konulara derin ilgi duyduğumuz ve bunları iyileştirmek için çaba gösterdiğimiz fikrini vermeye çalışıyoruz. Aslında tüm bu 'sahne şovu' sadece kitlelerin takdirini kazanmak içindir ki doğru zamanda ve mükemmel konjonktürde tüm dünyada siyasi ve ekonomik liderliği ele geçirelim ve tam ve eksiksiz düzenimiz altında eşsiz bir dünya hükümeti kuralım. Bu nedenle insanların güvenini mümkün olduğunca kazanmalı ve böylece gerçeklerin doğal bir şekilde sıralandığı izlenimini vermeliyiz - yani yaklaşan korkunç dünya krizini ve böylece kendimizi insanlığın kurtarıcıları olarak dikeceğiz, çünkü bunu yapacak mali kaynaklara sahibiz.

“ Esasen görev o kadar da zor değil çünkü kitlelerin uyanıklığı bir süredir başarıyla uyguladığımız diğer stratejilerle zaten zayıflatılmış durumda: günlük iş rutini, insanların bilinçaltına tepkisizlik ve ayrımcılıkla pasif bir tutum aşılacak üzere yapılandırılmış TV programları, kimyasal gıdalar, ilaçlar ve her türlü hastalık.”



Sinyor Massini bunları söylerken birdenbire bileğindeki elmaslarla süslü zarif saate baktı. Akşam çoktan çökmüştü ve hava serindi.

“Sanırım durma vaktimiz geldi,” dedi saygıdeğer adam. ” Sizin olağanüstü benimseyiciliğinize güveniyoruz ve ben şahsen faaliyetlerimizin temel yönleri konusunda size kendimi oldukça açık bir şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum. Bu gece Amsterdam'a gideceğim çünkü orada bazı sorunlarla ilgilenmem gerekiyor. Saygıdeğer dostlarıma bıraktığınız izlenimi de anlatacağım.”

Sinyor Massini birkaç dakika boyunca Cezar'a istekli bir tavırla baktı.

“Randevumuzun sonucunu olumlu olarak değerlendiriyorum ve sizden bu konuda uygun bir destek bekliyorum. Olası bir anlayış engellemesini önlemek için Masonik örgütümüz hakkındaki gerçeklerin çoğunu bilmeniz gerekiyor. Yakında sizi ziyarete geleceğim ve bu önemli bir an olacak. Bunun sizin için zor bir sınav olacağını söyleyebilirim. O zamana kadar sizi örgütümüze dahil etmek için her şeyi yoluna koyacağız.”

Saygıdeğer Massini çoktan ayağa kalkmış, bastonuna yaslanmıştı. Cezar onu helikoptere kadar uğurladı. Belli ki stratejisi meyvelerini veriyordu çünkü Cezar'ı ikna etmekte hiç zorlanmadı ve herhangi bir yükümlülük altına da girmedi. Gerçek şu ki, Sinyor Massini konuyu ele alırken o kadar kendini toparlamış ve açıklama yapmaya o kadar hevesliydi ki, Cezar'ın kabulüne kesin gözüyle bakılıyordu. Saygıdeğer şahıs inanılmaz bir süptil güce sahipti. Olağanüstü psişik dengesi ve zihin enerjisini mükemmel bir şekilde kontrol etmesi olmasaydı, Cezar Mason'un bir şeyin üstesinden gelmek istediğinde gösterebileceği inanılmaz aktif etkiyle yüzleşmeyi başaramazdı.

Cezar, böyle durumlarda saygıdeğer Mason'un psişik frekansının o kadar güçlü ve baskın olduğunu söyledi ki, zihninin üstün seviyelerini kontrol edemeyen sıradan bir insan üzerinde şüphesiz ciddi bir hipnotik etki yaratırdı. Kendisi de aurasında bu enerji örtüsünün son derece olumsuz olan sert etkisini algılamıştı ama aynı anda bunu zihninin üst seviyelerindeki üstün bir enerji formunda yukarı kaldırmıştı. İstikrarlı iradesi mükemmel bir kontrol sağlamış ve Sinyor Massini ile yüzleşirken tamamen farkında olmasına yardımcı olmuştu. Belki okuyucu onların karşılaşması hakkında küçük bir anlayışa sahip olabilir.

Artık tüm arka planı bildiğime göre, Cezar için bile tartışmanın gerçek nedenini ve arkasındaki kurnazlığı öğrenmenin gerçek bir sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Ancak, devletin son derece önemli kararlar alması gereken dramatik ve gergin koşullarda “bıçak sırtında” sürünme konusundaki olağanüstü yeteneği sayesinde, ileride yaşanacak olaylar Cezar'a avantaj sağlayacaktı.

## **İkinci Yüzleşme: Önemli Bilgiler**

“Bunun anlamı,” diye araya girdim, “Masonik elitler dünya nüfusunu kontrol etmek için tam olarak bu ataleti, tembelliği ve çoğu insanı karakterize eden zihinsel belirsizliği kullanıyor!”

“Bu tamamen doğrudur. Masonlar çoğu insanda çok düşük titreşim seviyelerinde tezahür eden bu enerjiyi tepkisizlik, yavaşlık, atalet ve belirsizlik yoluyla kolayca manipüle ederler. Bu durumlarda, Masonlar kendi çıkarlarına en iyi şekilde hizmet eden neredeyse gerçek bir kolektif “uyku hali” yaratırlar. Masonların hareket tarzının bu yönünü doğru anlamın çok önemlidir.

“Çoğunlukla, bazı çok yüksek Mason çevrelerinde kara büyü ritüellerini içeren bu eylemler uzaktan yapılır; ve bu tür enerjilere - baskıcı olma ve sizi zincirleme eğiliminde olan - açık olanlar kolayca kurban haline gelir, garip bir uykuya dalarlar. Burada sadece uykunun fiziksel fenomenlerinden değil, aynı zamanda insanların çok itaatkar hale geldikleri ve kuklalar gibi hareket ettikleri belirli bir durumdan da bahsediyorum. Bunlar, herhangi bir direnç göstermeden kontrol edilebilecekleri ve yönetilebilecekleri ideal koşullardır.

Masonik amaçlardan biri de budur: bunun tüm gezegensel düzeyde gerçekleşmesi için çabalamak. Başka bir açıdan bakıldığında, insanların içinden geçtiği bu “uykunun”, kendilerini bazı ruhsal gerçeklerin açığa çıkmasından korumak için bunu kullanan şeytani güçler için bir korunma biçimi olduğunun farkında olmalısın. İnsanların yaşamları ve tekamülleriyle ilgili çok yüksek, ruhsal ve değerli yönlerle karşı karşıya kaldıklarında nasıl tepki verdiklerini dikkatle gözlemlersen, şaşırtıcı bir şekilde çoğunun garip bir uyku hali yaşadığını fark edeceksin. Açıkçası, bu tür bir atalet hali her türlü üstün anlayışı, yapıcı tutumu veya tepkiyi dışlar.”

“Şimdiye kadar belirttiğin gibi,” dedim, “Masonik örgütün bir toplumdaki tüm anlamlı eylemlere sahip olduğunu ve bunu ulusları bölmek ve etkin bir şekilde kontrol etmek için kullandıklarını görüyorum. Ruhsal, otantik veya yüce olan her şeye şiddetle saldırdıklarını, böylece insanlığı kendi isteklerine göre işletebilecekleri ve yönetebilecekleri bir tür canlı mekanizmaya dönüştürmenin peşinde olduklarını söyleyebilirim.”

“Söylediklerinde haklısın. Ne yazık ki insanlar 'robot' gibi oluyor, sadece verilen emirleri dinliyor ve onlara harfiyen itaat ediyor. İyiliğin gücünün çok büyük olduğunu ve bu konuda yapılacak herhangi bir eylemin son derece etkili olabileceğini anlamalısın. Her zaman umut vardır. Tek yapman gereken onu büyük bir inanç ve saflıkla nasıl besleyeceğinibilmektir. Bu senin dikkatini keskinleştirecek ve uygun şekilde hareket etmene yardımcı olacaktır. Masonların bile kendi zayıflıkları olduğunu unutmama.”

“Ben de tam sana sormak üzereydim,” diye cevap verdim. “Geçtiğimiz aylarda bu konuyu belgelemeye çalıştım ve şaşırtıcı bir şekilde tüm dünyadaki Mason locaları arasında anlaşmazlıklar olduğunu fark ettim. Eğer bu doğruysa, bu onların bölünmüş ve güçsüz oldukları anlamına gelir.”

Cezar sempatik bir şekilde gülümsedi ve benim için her şeyi açıklığa kavuşturdu. “Mason elitinin en büyük maskaralıklarından biri, iki ya da daha fazla Mason locasının birbirine karşı savaştığı izlenimini bırakmaktır. Gerçek şu ki, piramidal yapılarının

tepesinde, büyük mason üstatları çok iyi bir şekilde bir araya geliyorlar. Ancak yapının tabanında düşman gibi görünmektedirler. Amaç kafa karışıklığı yaratmak ve yanlış yönlendirmektir çünkü bu taktiklerin sıradan insanların dikkatini dağıtabileceği iyi bilinmektedir. Aslında bu sadece şeytani bir güçtür. Buna kanan kişi, uyarılmadığı için, doğru olanın o olmadığını düşünerek localardan birini seçmeyecektir. Bunun yerine, iyi olduğuna inandığı başka bir tanesini seçecektir. Bu sadece görünüşte böyledir çünkü gerçekte Masonlar, sıradan insanları kandırmak için kullandıkları hileler ne olursa olsun, aynıdır ve aynı kalmaya devam ederler.”

“İnancınız olmalı ve faydalı eylemlerinizde sebat etmelisiniz. Eninde sonunda, kötü güçler bile iyiler tarafından alt edilir. Kötü güçlerin evrimle ilgili gizli rollerini oynama biçimleri büyük bir evrensel gizemdir; özellikle de kötülüğün yaratılış ekonomisinde yer alma biçimi.”

“Artık Masonların küresel düzeyde yaptıkları hakkında yeterince bilgi sahibisin ve bu gezegende iyi ile kötü arasındaki korkunç savaşın farkındasın. Tüm bunlara rağmen, her an kimin tarafında olmak istediğinizi seçmekte özgürsün. Eğer içsel yapın sayesinde ve zaten aşikâr olduğu gibi, iyiyi seçersen, o zaman bu yönde hareket etmeye devam edecek ve Masonik planlara karşı mücadelede sebat edeceksin. Aynı şey diğer tüm insanlar için de geçerlidir; sadece onların çoğu Masonik planın gerçekte ne olduğu hakkındaki gerçeği bile bilmemektedir.

“Dahası, şeytani güçlerin hareket tarzı o kadar sapkındır ki, 'verimli' bir yer bulduğu her yere, zayıf veya yeterince kirlenmiş bir vicdanın ortaya çıktığı her yere sızar.

Böyle bir zayıflık ve kirlenme, birileri yüksek sesle etrafımızın sadece saldırılar, komplolar, manipülasyonlar ve sahne arkası oyunları ile çevrili olduğu teorisini ortaya attığında ortaya çıkar, oysa aslında bunların hiçbiri yoktur ve her şey yolundadır ve doğal yasalara göre ilerlemektedir. Gerçek şu ki, bu tür davranışlar, kendilerini kendi kurallarına göre oynamaya zorlayan çok sayıda şeytani etki tarafından işkence gören bir kişi için tipiktir. Eğer bu kişi entelektüel bir elit tabakaya mensupsa ya da bir bilim adamı, yazar ya da köşe yazarıysa, o zaman masonik planlar için çok daha iyidir. Belli bir entelektüel otoriteye sahip olduğu söylenebilecek bu türden bir kişinin talihsiz görüşü, diğer tüm insanların düşüncelerini büyük ölçüde etkileyebilir.

“Bununla birlikte, Şeytan'ın en büyük maskaralıklarından birinin insanları şeytanın olmadığına, Şeytan'ın kendisinin var olmadığına ikna etmek olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Masonik örgütlerin işleyişi de aşağı yukarı bu şekildedir; sadece iyilik yaptıkları ve istedikleri izlenimini bırakırlar. Sonuçta her şey bir maskeden ibarettir çünkü gerçekte iyiliğe, dine, inanca ve maneviyata karşı oldukları az ya da çok ortadadır.”

“İnsanoğlunun bu büyük komplonun içinde yaşaması ve varlığından haberdar olmaması nasıl mümkün oluyor anlamıyorum!” diye haykırdım.

“Neden şaşırıydın? Kısa bir süre öncesine kadar sen bile, Masonlardan ve onların korkunç planlarından habersiz yaşıyordun. Muhtemelen pek çok şeyin doğru olmadığını görüyordun ama konuya daha olgun bir şekilde yaklaşmadın. Şimdi, gerçeği biliyorsun ve çok iyi olan doğan seni ayağa kalkmaya ve bu bilgiyi başkalarıyla paylaşmaya itiyor. Şimdiye kadar sana söylediklerimi yayınlamaya bunu yapmak için zaten olağanüstü bir şansa sahipsin.

“Atılması gereken ilk adım, kamuoyunun dikkatini çevredeki gerçeklik üzerine çekmektir. Bu, uykuda olan bir şehirde Pazar günü çan çalmaya benzer. İnsanlar yavaş yavaş uyanmaya başlayacak ve daha fazla ayrıntı isteyeceklerdir. Ama bundan daha da önemlisi, etraflarında ve hatta dünyada olup bitenlere daha fazla dikkat etmeleridir çünkü o zaman zaten güçlü bilgi kaynaklarına sahip olurlar. Onların uyanıklığı Masonlar için ilk ve çok ağır bir darbedir çünkü uyanık bir varlığı kandırmak, manipüle etmek ya da kontrol etmek çok daha zordur. Daha sonra aynı görüşte olan bir akım oluşacaktır. Bu şekilde Masonların plan ve girişimlerinin çoğu daha başlamadan yok edilmiş olacaktır.”

“İnsanların tepkileri çok zayıf görünüyor,” dedim, ”hatta planladığımız şeyi nasıl başaracağımızı merak ediyorum.”

“Kehanetlerin çoğu, sonunda iyi güçlerin galip geleceğini söyler. Diğer tarafta ise mücadele son derece zor. Masonlar, korkunç bir hidra olarak, bu gezegendeki tüm insanları etkileyen tüm bu şeytani yönelimleri gerçekleştirenlerdir.

“Örneğin Romanya'da, özellikle son zamanlarda, Masonlar istedikleri gibi hareket ediyorlar. Zavallı insanlar cahil bırakılıyor ve manipüle ediliyor. Yaşadıkları trajedinin nedeninden bile şüphelenmiyorlar. Eğer bu hidra yenilirse, o zaman tüm gezegenin çok hızlı bir şekilde yenilenmesine tanık olabiliriz.

“Ne yazık ki, Batı'daki insanların büyük çoğunluğu Masonların manipülasyon yöntemlerine hiç dikkat etmiyor - bazıları gerçekten çok açık. Umursamaz ve bencil olan bu insanların çoğu kendilerini garip bir kentsel “kış uykusuna” çekmeyi tercih ediyor ve yanlışlıkla kendi hayatlarını yönettiklerini düşünüyorlar. Masonların şeytani eylemlerinden haberdar olsalar bile, bunu inkar etmeyi ya da başkalarının onların yerine önlem almasına bel bağlamayı seçerler. Dahası, serbest bırakılmış rock müzik, uyuşturucu, alkol, tütün ve materyalist bir bakış açısıyla Masonlar tarafından sürekli olarak beslenen ve desteklenen belirli şeytani yönelimlere cahilce katılırlar. Bu şekilde kendi iradesini ve kararlılığını yitiren insanın yavaş yavaş ama kesin olarak alçaldığı bu koşullarda, Masonların planlarını gerçekleştirmeleri yeterince kolaydır.”

Cezar birden sessizleşti. İkimizin de gizli düşüncelerimizle baş başa kaldığımız oldukça uzun bir ara oldu. Sonunda tekrar konuşmaya başladı ama sesinde hafif bir hüznü hissedebiliyordum.

“Maalesef bizim ülkemizde de durum aynı. İnsanlar 'uyuyor'. Uyanık ve bilinçli değiller. Masonlar ve dünya planları hakkında bazı temel unsurlar yayınlanmış olsa da,

insanların dramatik 'uyku hali' ve ataleti - ki bu aynı zamanda 'akıl uykusu' ile de ilişkilidir - o kadar güçlendi ki, en azından Masonlar hakkında söylenenlerin doğru olduğuna inanan çok az kişi var. Aslında korkunç gerçek de budur.

“Her şey onlara o kadar korkunç ve inanılmaz geliyor ki, bilinçaltındaki korku ve kendini koruma dürtüsüyle hareket ederek, durumun görüldüğü kadar kötü olmadığına inanmayı tercih ediyorlar. Belki de bu tür bilgiler sadece kim bilir hangi nedenlerle yönetilen bazı şaşırtıcı güçlerin eylemlerini karalıyordur. Bu nedenle, kendilerini kabuklarına hapsetmeyi ve onları saran beceriksizlik durumunda kalmaya devam etmeyi tercih ediyorlar. “Bu durum, Masonların şeytani planları hakkında hiçbir fikirleri olmadığı zamandan bile daha kötüdür çünkü bilip de tepki vermemek büyük bir korkaklık ve en temel ahlaki kurallardan büyük bir sapmadır. Böyle bir durumda aptal olan bilmeyen değil, bilip de ona göre davranmayan kendisidir. Bu nedenle ilk ve en önemli aşama, insanların vicdanının bu korkunç uykudan uyanmasıdır. Eğer bilinçlenmezlerse, yaşam standartlarının neden bu kadar düşük olduğunu ya da her gün neden bu kadar çok olağandışı şeyin yaşandığını asla anlayamayacaklardır. Bunun bir nedeni de çoğu zaman Masonların eylemlerinin özünün gizli sembollerde saklı olmasıdır.”

Cezar ile açıklığa kavuşturmak istediğim “zayıf noktalardan” biri de buydu çünkü kendimce bazı bağlantılar kurmuştum ama yine de biraz daha açıklamaya ihtiyacım vardı. Bu fırsattan yararlandım ve sordum: “Şeytani planlarının sonuçlarını etkilemek için ritüellerinde belirli semboller kullanıyorlar mı?”

“Pergel ve mala gibi çok iyi bilinen bazı Masonik semboller var. Ancak diğerleri çok daha okülttür. Örneğin, tepesinde 'her şeyi gören göz' bulunan piramit tesadüfen bir dolarlık banknotun üzerinde yer almaz.

"Sembollerin yanı sıra, Masonların sloganları da Mason localarının takipçileri için çok önemlidir, ama bunlar herkes tarafından daha az bilinir. Örneğin, aynı bir dolarlık banknotun üzerinde Latince E Pluribus Unum sloganı yer almaktadır ve kaba bir çeviriyle kaostan düzene anlamına gelmektedir ki bu sana daha pek çok bağlantı önerebilir.

“Şu anda dünyada ve Romanya'da işlerin gidişatını sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan tutarlı bir şekilde analiz edersen, şunu kolayca fark edersin.

Bu kaosun, Yeni Dünya Düzeni'nin kurulmasını kademeli olarak sağlamak için nasıl yapılandırıldığını ve bu düzenin adının Yeni Masonik Düzen değil - sırf cahil olanlar gerçek yaratıcılarının kim olduğunu bilmesin diye - sadece Yeni Düzen olduğunu.

"Masonlar tarafından, özellikle localar ve 'kardeşlikleri' içinde sıkı sıkıya uygulanan bir başka prensip de 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' zorunluluğudur. Garip gelebilir ama bilmelisin ki bu itaat onlara bir birlik halinin yanı sıra hatırı sayılır bir güç ve azim de kazandırır. Bu açıdan bakıldığında, itiraf etmeliyim ki, eğer Romanya'daki ya da dünyanın herhangi bir yerindeki insanlar Masonlar gibi aynı

azmi, aynı eylem gücünü ve aynı sistematik bağlantıyı gösterebilirlerdi - ama tabii ki son derece faydalı ve olumlu bir şekilde yönlendirilselerdi - o zaman İnsanlığın mevcut durumu ya da en azından bir kısmı tamamen farklı olurdu.

” Ama... ve bu bir sonraki husus da çok önemlidir... sıradan insan her zaman seçme şansına sahipken, Masonların arkasında, örgütlerinin üyelerine belirli bir terör durumu, ordudaki gibi bir itaat tavrı aşıl原因an derin şeytani güçler vardır. Bu da bu masonik gruplarda ya da localarda faaliyet gösterenlerin kararlarında neredeyse acımasız olmalarını sağlar. Masonik bir düzen tartışılmaz çünkü inisiyasyon anında, örgüte kabul edildiklerinde korkunç bir yemin ederler ve kendilerini tam bir teslimiyet ve itaatle yükümlü kıldıkları, aksi yönde hareket ettikleri takdirde öldürülmeyi kabul ettikleri sapkın bir ritüelden geçerler.”

“Bu, Masonların fiziksel plandaki eylemlerinin ötesinde, son derece kötü niyetli bazı okült yöntemler ve ritüeller de uyguladıkları anlamına geliyor.” Bunu tespit ettim.

“Bunlar pratik ve ideolojik sistemlerinin bir parçasıdır ama sadece belirli bir seviyeden yukarıya doğru. Daha iyi anlayabilmen için, kötü niyetli ritüeller ve çağrılar yalnızca ait oldukları locada çok yüksek bir rütbeye veya konuma ulaşan üyeler tarafından gerçekleştirilir.

"Genellikle Masonlar hakkında yayınlanan bilgiler, bu kötü niyetli grubun devasa etki alanının ona katılanlar üzerinde yarattığı süptil veya paranormal etkiyi içermez. İşte tam da bu nedenle, bu konuda sadece belirli gerçekleri öğrenen sıradan insanlar için Masonlar, genellikle bir dolandırıcı çetesini andıran bir gruptan başka bir şey değildir. Yine de Masonlara katılmanın, kişiyi grubun ayırt edici özellikleriyle rezonansa sokan güçlü okült olumsuz etkileri vardır. Aslında, kişinin bir Mason grubuna bağlılığının bir sonucu olarak tüm bu enerjilerin birleşmesi, kişinin aurasında o kadar derin olumsuz değişiklikler yaratacaktır ki, önceki durumuyla karşılaştırıldığında Masonluğun kötü niyetli doğasını kabul etmek zorunda kalacaktır.”

“O halde ekonomi ve siyaset gibi çağdaş yaşamın temel alanlarında sahip oldukları inanılmaz gücü nasıl açıklıyorsun?” diye sordum.

“Gerçekten de Masonlar şu anda en güçlü gruplardan biri. Hatta siyasi amaçları olan tek okült grup olduğunu bile söyleyebilirim. Diğer tüm grupların ya da okült örgütlerin genellikle manevi amaçları vardır. Siyasi açıklamalar yapmak için çaba göstermezler çünkü onlara göre bu tür şeyler geçicidir. Ancak Masonlar söz konusu olduğunda durum farklıdır.

“Çok sayıda insan üzerinde sahip oldukları etki ve güçle bağlantılı olarak kendilerine katılanların bu seviyeye düşmelerini sağlamak için bu siyasi katılımında büyük ölçüde ısrar ederler. Bu şeytani eylem, gruplarına girenlerin 'ruhlarının kırılmasına' yol açıyor. “Her neyse, Masonların bu şekilde hareket etmeleri doğaldır çünkü sundukları okült inisiyasyonlar katılan kişinin ruhunda herhangi bir gelişim ya da duyarlılık peşinde değildir.

Eğer söz konusu kişinin ruhu uyanırsa, o zaman artık manipüle edilemez ve açıkça kötü niyetli ve şeytani olan sayısız eylemi gerçekleştirmesi sağlanamaz.

“Bu açıdan bakıldığında, nezaket, şefkat ve merhamet gibi duygular bir Mason için tamamen yabancıdır çünkü bu duygularla tüm emirlere itaat edemez. Okült inisiyasyon ritüeli aracılığıyla, örgüte giren kişi tüm bu duygulardan 'mahrum bırakılır' çünkü o zaman şeytani güçlerle bir tür anlaşma yapar. Ne yazık ki, çoğu durumda, varlık meydana gelen bu korkunç gerilemenin farkında bile değildir.

“Masonik elitler bir loca üyesini örgüt içinde çok yüksek ve önemli bir konuma terfi ettirdiklerinde, o kişinin şeytani yönde yeterince değişip değişmediğini 'söyleyen' bazı ince kriterlere sahiptir.

"Masonlar hakkındaki bu gerçeklerin çoğunu daha sonra - Sinyor Massini ile ilk görüşmemden sonra - kendim öğrendim. Hiyerarşik piramidin tepesinde ne kadar çok insan sefaleti olabileceği neredeyse inanılmaz. Ama olağanüstü zenginlikleri, bağlantıları, nüfuzları ve tüm dünyadaki kontrolleri sayesinde her şey yaldızlanmış, parlak ve asil bir görünüme büründürülmüştür.

“Masonlar aptal değildir. Aksine, büyük bir zekaya sahiptirler, ama bu zeka sapkın ve hatta şeytani bir doğaya sahiptir, çünkü bunu kötü niyetli planlarını gerçekleştirmek için kullanırlar. Dahası, hiyerarşilerinin en üst seviyelerinde genellikle doğanın okült enerjilerini kullanırlar ama sadece kötü ya da çok düşük ve aşağı olanları. Tesadüfi olmayan bir şekilde, Masonlar - daha önce de söylediğim gibi - siyasi çıkarları olan tek okült gruptur.