

Denver Havalimanı (Colorado, ABD): uluslararası merkez mi yoksa “elitler” için bir sığınak mı?

Şubat 1995'te Denver Uluslararası Havalimanı'nın (DIA) inşaatı tamamlandı ve bu havalimanı ABD'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük havalimanı oldu(!). Resmi maliyeti 4.8 milyar ABD dolarını buldu! Bugün bu ilginç ve çok “sıradışı” tesis hakkında neler biliniyor? Kapladığı alan itibarıyla (140 km²) ABD'nin en büyük havalimanıdır. Stapleton International Airport (şimdi feshedilmiş) ile aynı bölgede inşa edilmiştir, ki bu oldukça gariptir, çünkü bu bölge için tek bir büyük havaalanı tamamen yeterliydi. ABD'nin en büyük havalimanının, yüzölçümü bakımından 8nci, nüfus bakımından 22nci. ve GSYİH bakımından 11nci büyük eyalet olan Colorado'da inşa edildiği ortaya çıkıyor. Üstelik inşaatın Stapleton'ın varlığına ve normal işleyişine rağmen başlatıldığını bir kez daha belirtelim!

DIA ile ilgili ve inşaatına eşlik eden başka ne gibi garip ve açıklanamaz durumlar var? Havalimanı ABD'nin kamu kullanımına açık pistleri arasında en uzun olanına sahiptir: 4,877 metre uzunluğundaki 16R/34L pistine ek olarak beş adet 3,658 metrelik pist. Dünyanın en büyük seri uçağı olan AN-124 Ruslan'ın 3,000+ metrelik bir piste ihtiyaç duyduğunu belirtelim. Dolayısıyla Denver Havaalanı'nın uçan “her şeyin” buraya inip kalkabilmesi için inşa edildiği sonucuna varılabilir. Açıklanamayan bir başka ayrıntı da, tesis sahasının düz olmasına rağmen, inşaat sırasında havalimanı sahasından yaklaşık 100 milyon m³ kaya ve toprağın çıkarılmış ve yerinin değiştirilmiş olmasıdır.







Mecazi bir örnek üzerinden 100 milyon^{m3} hacmi hayal edelim. Bu hacmi bugün itibariyle mevcut en büyük yolcu gemisi olan Oasis of the Seas ile ölçmeyi öneriyorum.





Oasis of the Seas hakkında bazı bilgiler: 5.400 yolcuya ev sahipliği yapacak 2.700 kabin artı 2.165 kişilik mürettebat, 12 bin bitki, 42 asansör vb. Oasis of the Seas gemisi yaklaşık 1,3 milyon^{m³}lük bir alanı kaplamaktadır! Dolayısıyla, Denver Havalimanı inşaatı sırasında çıkarılan ve yeri değiştirilen kaya ve toprağın hacmi 77 Oasis of the Seas yolcu gemisinin kapladığı alana karşılık gelmektedir.

DIA tesisi hakkında ek bilgiler: bagaj ve taşıyıcı araçlar için yeraltı tünellerinin toplam uzunluğu - 30 km, fiber optik kablo hatlarının toplam uzunluğu - 8,500 km, bakır şebeke hatlarının toplam uzunluğu - 18,200 km, yakıt ikmal sistemi kapasitesi - 3,800 litre/dakika, jet yakıtı stoku - 60 milyon litre. Koskoca bir şehre sığabilecek bir havalimanına sıradan bir havalimanı neden ihtiyaç duysun ki? Bu şematik olarak aşağıdaki gibi görünebilir:



Analistlerin DIA fenomenini anlamaya çalışırken dikkate almadıkları bir başka ayrıntı daha vardır. Denver bölgesi Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek bölgelerinden biridir ve deniz seviyesinden 1.600 metre yüksekte yer almaktadır (aşağıdaki haritaya bakınız). Küresel toplumun iklim değişikliğine artan ilgisi göz önüne alındığında, yeraltı şehrinin tsunami ve sellerden korunmasını sağlamak için daha iyi bir yer olabilir mi sorusu ortaya çıkmaktadır?



Bu makalede, havalimanı duvarlarında ve zemininde görülebilen çok sayıda duvar resmini, ünlü ve bilinmeyen dillerdeki esrarengiz işaretleri ve yazıtları, ayrıca havalimanı binasının içinde ve dışında bulunan garip eserleri ve heykelleri anlatmanın bir faydası olmadığını düşünüyoruz, çünkü isteyen herkes bu bilgileri internette kolayca bulabilir ve tüm bunların anlamı ve amacı hakkında kendi fikrini oluşturabilir. Biz sadece bu devasa ve gizemli tesisin kesinlikle Masonlardan esinlendiğini kanıtlayan renkli bir resim galerisi sunacağız.











by forces over which we have no control.

It is determined for the insect, as well as for the star.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
www.rgdn.info

we all dance to a mysterious tune,

intoned in the distance by an invisible piper. Albert Einstein (1879-1955).

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
www.rgdn.info



Her şey üzerinde kontrolümüz olmayan güçler tarafından belirleniyor.

Hepimiz görünmez bir kavalcı tarafından uzaktan söylenen gizemli bir melodiyle dans ediyoruz.

Görünüşe göre, böylesi neşesiz ve umutsuz notalar Denver Havaalanı yolcularına kim olduklarını ve iktidarın onlar için nasıl bir kader hazırladığını hatırlatmalı. Peki, nedir bu Denver tesisi - sadece başka bir havaalanı mı yoksa gizli bir yeraltı şehri mi?

Bana göre, bu dünyada gerçekte neler olup bittiğine dair hakikati arayan herkes için oldukça önemli ve özellikle dikkat edilmesi gereken kayıtlar var. Anastasia Novykh tarafından yazılan [Sensei of Shambala \(Kitap IV\)](#) aşağıdaki bilgileri içermektedir:

...Üçüncüsü ve en önemlisi, bazı Üçüncü Dünya ülkeleriyle gereksiz birkaç savaşı finanse edecek ve düzenleyecekler. Ancak ABD'nin 'tüm dünyada demokrasi için savaşan dünya polisi' olarak müdahil olmasıyla. Bu savaşlarda doğal olarak insanlar hayatlarını kaybedecek, buna bu savaşların altında yatan nedenlerin farkında olmayan sıradan Amerikalılar da dahil, hayatları pahasına yabancı bir ülkede demokrasiyi ve ülkelerinin çıkarlarını savunduklarını düşünerek ölecekler. İnsanlar ölecek; dolayısıyla Amerikan halkı arasında hoşnutsuzluk artacaktır. Bu sivil huzursuzluğu kullanan Archonlar, doğru

zamanda bir sonraki kukla başkanlarını tüm sorunlardan sorumlu tutacak ve her şeyi onun 'başarısız politikasına' yükleyecektir. Aynı zamanda, müttefiklerini ve ülke halklarını düzenli savaşların etkili olmadığı fikrine yönlendirmeye çalışacaklar: savaş paraya mal oluyor ve bu savaşlar planlanandan daha uzun sürüyor (Archonlar karşı tarafı da finanse etse de), insanlar bu savaşlarda hayatlarını kaybediyor ve böyle bir durumun hiçbir anlamı yok. Başka bir deyişle, para ve insan kaynakları boşa harcanıyor ve bunun hiçbir faydası yok. Sonuç olarak, Archonların politikasına hiçbir şekilde uymayan bu tür 'adaletsiz, demokratik olmayan' ülkelere ilk nükleer darbeyi vurma hakkının ABD'de olması gerektiğine dair bir kamuoyu oluşacaktır. İnsanların kafasında, 'özgür bir ulus' ve 'dünya gücü' olarak Amerikalıların ilk nükleer darbeyi vurma hakkına sahip olması gerektiği, çünkü bunun daha ucuz olduğu ve en önemlisi Amerikalıların 'tüm dünyada demokrasi' için savaşırken ölmek zorunda kalmayacağı düşüncesi yerleşecektir.

Şimdi, insanları nükleer savaşın gerekli olduğuna ikna etmek için, tıpkı Archonların her zaman yaptığı gibi, 'en güçlü ülkenin' ekonomisini manipüle edecekler. Önce ulusal ekonomi yapay olarak canlandırılır; insanlar iyi yaşamaya alıştırılır. Sonra ülkenin 'yabancı bir düşmanı' ortaya çıkar. Bu sırada Archonlar akut ekonomik durgunluğu kışkırtır; ciddi bir ekonomik çöküş düzenlenir. Sonuç olarak birçok insan işini kaybeder. Kamuoyu çok düşmanca bir hal alır. Dahası, kitle iletişim araçları ısrarla ülkenin başlıca 'düşmanının' zenginleşmekte olduğunu vurgular ve 'halkımızın her geçen gün daha da fakirleşmesinin' nedeninin muhtemelen bu olduğuna dair 'varsayımlar' öne sürülür. Bu tür bir kışkırtma, Hayvan Doğası hakimiyetinde yetişen insanların 'kendi zararlarına zenginleşen' ülkeye karşı kıskançlık, öfke ve oldukça olumsuz bir tutum sergilemesine neden olmaktadır. Kitle iletişim araçlarının bu varsayımları, sonunda hükümetin tüm ekonomik sıkıntıların bu 'zalim ulus' yüzünden olduğunu ima eden suçlamalarına dönüşür. Böylece, zor durumda olan, ancak 'özgür ve müreffeh ülkesinde' iyi ve rahat yaşadığı zamanları hatırlayan ve yüzünden fakirleştiği iddia edilen diğer ülkenin zenginleştiğini gören bir kişi, bu krizlerin aslında neden ortaya çıktığını ve bunları kimin düzenlediğini düşünmeden, bilinçaltında iç düşmandan dış düşmana yönelir. Başka bir deyişle, vatandaşlar Archon'ların uşaklarının işaret ettiği ülkeden 'varsayılan olarak' nefret etmeye başlarlar.

Şimdi olay örgüsü kalınlaşıyor. İnsanları psikolojik olarak nükleer silahları ilk kullanan olma gerekliliğine hazırlamaya başlayacaklar, bunun hızlı olduğunu ve 'herkesin fakirleşmesine' neden olan 'demokratik olmayan ülkeyi' etkili bir şekilde cezalandıracağını söyleyecekler. Böylece, Archonlar küresel bir savaş başlatmaya çalışacak ve bu savaşta, böyle bir 'intikama' susamış olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda insan ölecektir."

"Susamışlar mı? İnsanlar bu kadar kandırılabilir mi?" Victor hayretle şüpheye düştü. "Mantıklı düşünelim, eğer güçlü uluslar nükleer bir savaş başlatırsa o zaman kim hayatta kalır? Archonlar neye güveniyor?"

"Evet, eğer böyle bir şey olursa insanlığın çoğu yok olur... Yine de insan nüfusunun hızla toparlanması için en az yüz bin insan bireyi bırakmak yeterlidir. Ve Archonlar bunu çok iyi biliyor. Nükleer bombanın yakın geleceğin belirgin bir gerçeği haline geldiği İkinci Dünya Savaşı sırasında geliştirilen Agarta planını aktif olarak uygulamalarına şaşmamalı. Bu plana göre, yerin derinliklerinde (144 bin kişinin yaşaması için tasarlanmış , üremeleri dikkate alınmış), herhangi bir felaket sırasında yeterince güvenli olacak ve nükleer saldırılardan korunacak tamamen özerk bir şehir inşa edilecektir." (Sensei of Shambala - Kitap IV)

Ve işte "[Küresel İklim Değişikliğinin Dünya Üzerindeki Sorunları ve Sonuçları Üzerine. Bu Sorunları Çözmenin Etkili Yolları](#)" başlıklı 26.11.2014 tarihinde yayınlanan rapordan alıntılar:

...Dahası, yaklaşan küresel iklim felaketinin kaçınılmazlığı nedeniyle bugüne kadar "perde arkasında" başka rakamlar dile getiriliyor. Artık sadece 144.000 "Dünya üzerinde var olma hakkına sahip" insandan bahsediliyor; bunların 4.000' i dünya elitleri, 40.000 'i elitlerin hizmet personeli ve güvenliği, 100.000' i ise dünya elitlerinin maksimum yaşam desteğini sağlayan köleler. Bu amaçlar doğrultusunda, tüm sığınakların yanı sıra küresel doğal felaketler sırasında hayatta kalmak için gerekli gıda rezervlerine sahip yeraltı gizli şehirleri inşa edilmiştir. Paradoksal bir şekilde, bu yeraltı şehirleri tam olarak toplam 144.000 kişiyi barındırabilir ...

...Yakın gelecekte artan küresel iklim değişikliği göz önüne alındığında, dünya elitlerinin tüm arzu ve isteklerine rağmen yeni dünya düzenlerini kurma planlarını uygulamak için yeterli zamanları olmadığını açıkça söyleyebiliriz. Manipülasyon için kullandıkları araç çok yakında işlevsiz hale gelecektir. Buna bağlı olarak, insanları sadece kağıt üzerinde birleştiren ve onlara sanal sayılarla daha iyi bir gelecek vaat eden aldatma ve değiştirme sistemlerinin çöküşünü çok yakında göreceğiz...

Dünya seçkinlerinin **Agarta** (Sanskritçe: "zarar görmez, fethedilemez") adı verilen kendi kendini kurtarma planının zaten tamamlanma aşamasında olduğunu, ama gezegende yaklaşan iklim değişikliklerinin planlarında kaçınılmaz düzeltmelere neden olduğunu rahatlıkla varsayabilirim. Dünya elitlerinin hedefleri ve insanlığa karşı tutumları genel olarak nettir. Bunu sadece bu makalede değinilen hususlar değil, aynı zamanda geçen yüzyılda meydana gelen ve çok sayıda kurbanın verildiği savaşlar, günümüzde dünya çapında başlatılan çatışmalar, tüm ulusların ekonomilerini mahveden krizler ve elitlerin sahip olduğu kitle iletişim araçları aracılığıyla

yaygınlaştırılan deęerler de kanıtlamaktadır. Yine de bu onların kişisel tercihidir - kendilerini dünyanın yöneticileri olarak gören küçük bir kandırılmış insan kümesinin tercihidir. Ancak bence en önemli soru Őu: Gezegendeki milyarlarca insan neden zayıf iradeli kölelerin kaderini seçiyor?

Sonuç olarak, A. Novykh'in *AllatRa* kitabından Őu sözleri alıntılanama izin verin:

“Bu kitap bitmedi çünkü son söz insanlara aittir...”



Vasily Gavrilov (Poltava, Ukrayna) tarafından hazırlanmıştır.