

UYGARLIK SAVAŞI

ANALİTİK RAPORU

ANALİTİK RAPORU
“TARİKAT KARŞITI
KURULUŞLARIN
İSLAM'A KARŞI
HEDEFLİ
FAALİYETLERİ”



UYGARLIK SAVAŞI

ANALİTİK RAPORU “KÜLT KARŞITI
KURULUŞLARIN İSLAM'A KARŞI
HEDEFLenen FAALİYETLERİ”

ANALİTİK RAPORU

İÇİNDEKİLER

Önsöz	2
BÖLÜM. DÜNYA GENELİNDE İSLAMOFOBİNİN YÜKSELİŞİ:	
■ Terör saldırıları: gerçek nedenler ve sonuçlar.	
Crocus Belediye Binası'nda terör saldırısı.....	5
■ Rusya'da İslamofobi ve Göçmen Fobisinin Yükselişi.....	7
■ Crocus Belediye Binası saldırısı davasında gözaltına alınanlara işkence.....	9
■ İmha hedefi. Etiketleme uygulaması.....	10
■ İslami kutsal mekanlara bölgelere yönelik karikatürler ve vandalizm.....	12
■ Farklı ülkelerde Kur'an yakma eylemleri.....	14
■ Medyada İslamofobi endüstrisi.....	17
■ Birleşik Krallık'ta göçmen karşıtı protestoları başlatan sahte haberler.....	22
■ İslam ve İslam olmayanlar arasında nükleer çatışma.....	24
BÖLÜM 2. KÜRESEL ANTİKÜLTİZM:	
■ Küresel anti-kültizm: demokrasi ve insan özgürlüğü için bir tehdit.....	25
■ Küresel anti-kültizmin yıkıcı faaliyetlerine örnekler.....	26
– “Falun Gong” trajedisi.....	26
– Çin'de Uygurlara yönelik zulüm.....	29
– 1992-1995 yılları arasında Sırbistan'da Müslümanlara ve diğer dini azınlıklara yönelik soykırım.....	30
– Tetikleyici olay — Waco trajedisi.....	33
– Okul Saldırıları Çağımızın Korkunç Bir Salgınıdır.....	34
– Politikacılara yönelik girişimler.....	36
■ Tarikat karşıtları kim?.....	41
■ Üçüncü Reich. Nazizm nasıl ortaya çıktı?.....	46
■ Korkunç bir felaketin başlangıcından önce insanlıktan çıkarma.....	48
■ Müslümanları insanlıktan çıkarmayı amaçlayan terör saldırıları.....	51
■ Kült karşıtlarının amaçları. Medeniyetler savaşı.....	52
Kaynaklar	54

ÖNSÖZ

Her gün birçok zorlukla karşılaşyoruz: siyasi ve sosyal çatışmalar, toplumsal baskılar, yalan haberler ve provokasyonlar. Bu koşullarda biz Müslümanların manevi değerlerimizi hatırlamamız ve bizi bölünme ve nefret yoluna sokabilecek tuzaklardan kaçınmamız gerekiyor.

Son yıllarda Müslüman toplumunu provoke etmeye yönelik pek çok girişime tanık olduk. Bu provokasyonlar, saldırgan karikatürler ve sahte terörizm suçlamalarından İslamofobinin açık bir şekilde sergilenmesine kadar pek çok şekil almaktadır. Ancak hepsinin amacı aynıdır: saldırganlığa karşılık vermemiz için bizi kışkırtmak, nefreti ve bölünmeyi körüklemek. Provokatörler, onların oyunlarına kanarak kendimizi zayıflattığımızı, kendi dini ilkelerimizi ihlal ettiğimizi ve böylece halkın kendimize olan güvenini kaybettiğimizi çok iyi biliyorlar.

2024 yılında, 2012'den bu yana terörizmin temel küresel eğilimlerinin ve kalıplarının kapsamlı bir özetini sunan Küresel Terörizm Endeksi (GTI) raporunun on birinci baskısı yayınlandı. GTI raporu Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından Dragonfly'ın Terrorism Tracker veri tabanı ve diğer kaynaklar kullanılarak hazırlanmıştır.

Rapora göre, terör örgütlerinin çoğunluğunu milliyetçiler oluşturuyor. Grafik, tüm terör örgütü türlerinin son 15 yılda yarı yarıya azaldığını göstermektedir.



Yıllara göre aktif terörist grup sayısı. GTI raporundan ekran görüntüsü.

Bu rapora göre, aşağıdaki grafikte de görebileceğimiz gibi, Avrupa ülkelerinde dini terörizm azalmıştır. Terör saldırılarının çoğu siyasi motivasyonludur, dini motivasyonlu değil.



Terörizmden kaynaklanan ölümler, 2007-2023 Toplam ölümler 2015 yılındaki zirve noktasına göre yüzde 23 azalmıştır. GTI raporundan ekran görüntüsü.

The majority of terrorist attacks are politically motivated, rather than religiously driven.



*Batı'da ideolojiye göre saldırılar, 2007-2023
GTI raporundan ekran görüntüsü.*

Terör örgütlerinin ve terör saldırılarının sayısında bir azalma olduğunu gösteren gerçeklere rağmen, gerçekte tablonun oldukça farklı olduğunu görebiliriz. Bu rapor terörizmin en tehlikeli biçimi olan enformasyon terörizmini dikkate almamaktadır.

N. Y. Grigoriev ve E. B. Rodyukov'un tanımına göre bilgi terörizmi, "insanların davranışlarını belirli bir şekilde yönlendiren gerekli fikir ve yargıları oluşturmak amacıyla insanların ruhuna ve bilincine doğrudan etki etmektir. Bilgi terörizminin etkisi altında kalan kişi, aldığı bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirme yetisini kaybeder. Son zamanlarda terör saldırıları, şiddet, yanlış bilgilendirme ve karalama ile ilgili olaylar medyada giderek daha fazla yer almaktadır.

Medya terörist saldırıları ve nefreti ne kadar çok işlerse, insanlar o kadar çok korku içinde yaşıyor. Ve şu anda en çok acı çekenler Müslümanlar. Çünkü medya propagandası yüzünden insanlar Müslümanların radikal İslamcı olduğunu düşünüyor. Ve şimdi bu nefret bir medeniyet savaşına yol açabilir.

"Medeniyet savaşı" tanımı ilk olarak Amerikalı sosyolog ve siyaset bilimci Samuel Huntington tarafından ortaya atılmıştır. Medeniyetler savaşı, farklı medeniyetler veya kültürel bloklar arasındaki çatışma ve anlaşmazlığı ifade eden bir kavramdır. Bu terim özellikle Huntington'ın Soğuk Savaş sonrası dönemde çatışmanın ana kaynaklarının ekonomik ya da ideolojik farklılıklar değil, kültürel ve medeniyet farklılıkları olacağını öne sürdüğü Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Dönüşümü (1996) adlı kitabının yayınlanmasından sonra popüler hale gelmiştir.

Bugün hepimiz, gizli bir gücün iki medeniyet - Müslüman ve Hıristiyan - arasındaki çatışmayı körükleyerek dini temelde geniş çaplı bir medeniyetler savaşı başlatma hedefini dehşetle izliyoruz.

Bugün, tarihsel olarak sayısız temas noktası olan ve barış içinde bir arada yaşamayı sürdüren dünyanın en büyük iki dininin acımasız ve kanlı bir savaşın eşiğinde olduğunu hayal edebilir miyiz? Bugün tek bir Tanrı'ya (Kuran, Sure 112:1), (İncil, Markos 12:29) iman ederek birleşen insanların yarın birbirlerinden nefret edeceklerini ve bu dinlerin bayrakları altında dünyanın bölünmesini ve iki medeniyetin çatışmasını şimdiden hazırlayanların elinde ideolojik araçlar haline geleceklerini hayal edebilir miyiz? Çekirdeğini Hıristiyanlığın oluşturduğu İslami ve İslami olmayan dünyalar arasında giderek büyüyen bir çatışmadan söz ediyoruz. Olayların bu şekilde gelişmesi için son yıllarda çok daha keskin hale gelen birkaç önkoşul bulunmaktadır.

1. BÖLÜM

DÜNYA GENELİNDE İSLAMOFOBİNİN YÜKSELİŞİ

TERÖR EYLEMLERİ: GERÇEK NEDENLER VE SONUÇLAR. CROCUS BELEDİYE BİNASI'NDA TERÖR SALDIRISI

Dinler arası nefretin ortaya çıkmasının temel nedenleri arasında terör eylemleri göz ardı edilemez. Terör eylemlerinin çoğunun radikal İslam bayrağı altında gerçekleştirilmesi bir tesadüf mü yoksa kötü niyet mi? Asıl sorun, bu tür terör saldırılarının ardından toplumda ortaya çıkan korku, güvensizlik ve düşmanlığın tüm Müslümanlara yönelik olmasıdır. Bu nedenle, ABD'de (11 Eylül 2001), bazı Avrupa ülkelerinde (örneğin 11 Mart 2004 Madrid, 07 Temmuz 2005 Londra), Rusya'da (1-3 Eylül 2004 Beslan ve 22 Mart 2024 Crocus City Hall) ve tüm dünyada meydana gelen terör saldırılarından sonra yabancı düşmanlığında, dini hoşgörüsüzlükte, şiddet eylemlerinde ve İslam'ın kutsal mekanlarına yönelik vandalizmde artış olmuştur.

Birçok kişi Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük tezahürlerini terör eylemlerinin doğal bir sonucu olarak gerekçelendirmektedir. Ancak, çok az kişi bu terör saldırılarının gerçek nedenleri, hazırlıkları ve bazı örgütlerin üyeleri tarafından yaratılan kasıtlı provokasyonlar hakkında düşünmektedir ki bunları "The IMPACT - ETKİ" filminde öğrendik ve bu raporun ilerleyen bölümlerinde detaylandıracağız. Bir örnek olarak, 22 Mart 2024 tarihinde Rusya'nın Moskova bölgesindeki Crocus Belediye Binası'nda meydana gelen son terör saldırısını ele alalım.




Crocus Belediye Binasında meydana gelen terör saldırısının üzerinden birkaç ay geçti. Bu süre zarfında trajediyle ilgili birçok farklı teori ve açıklama ortaya çıktı. Bununla birlikte, yetkililer tarafından kabul edilen ve federal medya tarafından dile getirilen terör saldırısının resmi versiyonlarını zayıflatan bir dizi tuhaflık ve çözülmemiş sorun vardır.

Diğer ülkelerin Rusya'yı olası bir terör saldırısı konusunda önceden uyardığını belirtmek önemlidir. Moskova ABD, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Almanya, Birleşik Krallık ve İran'dan uyarılar almıştır.

Warnings and insurance

Still current at: 8 March 2024
Updated: 7 March 2024

Latest update: Information on a US Embassy in Moscow security alert which says "The Embassy is monitoring reports that extremists have imminent plans to target large gatherings in Moscow, to include concerts, and U.S. citizens should be advised to avoid large gatherings over the next 48 hours." ("Warnings and insurance" page).




Advise against all travel

Atlantic Canada > News

Exclusive-Iran alerted Russia to security threat before Moscow attack, sources say

Parisa Hafezi | Posted: April 1, 2024, 6:10 a.m. | Updated: April 1, 2024, 8:51 a.m. | 4 Min Read



U.S. told Russia that Crocus City Hall was possible target of attack

In an unusual move, U.S. officials shared highly specific information about a terrorist plot with an adversary country

7 min 1588

Velyslanectví České republiky v Moskvě

aktuality
vzájemné vztahy
viza a konzulární informace
obchod a ekonomika
kultura a školství
o velyslanectví

Upozornění pro české občany v Ruské federaci

08.03.2024 (09:43) Aktualizováno: 17.06.2024 (15:56)

V návaznosti na aktuální zprávy o možných útocích extremistických skupin ve velkých ruských městech Velyslanectví České republiky v Moskvě vyzývá české občany, jež se nacházejí na území Ruska, ke zvýšené opatrnosti. Rovněž doporučujeme vyhlíbat se místům s velkou koncentrací osob.

Velyslanectví České republiky v Moskvě zároveň upozorňuje na stále platné doporučení pro české občany do Ruské federace necestovat.

V případě potřeby kontaktujte linku konzulární pohotovosti (+420 222 420 222) pro pomoc českým občanům v nouzi.

Rusya'da bir terör saldırısı olasılığı hakkında çeşitli ülkelerden gelen açıklamaların yer aldığı web sitelerinin ekran görüntüleri

Rus güvenlik birimleri bunca uyarıdan sonra böylesine menfur bir terör saldırısını nasıl gözden kaçırmış olabilir? Düşünen insanların aklında pek çok soru var.

Kişi başına düşen kolluk kuvveti sayısının dünyanın en yükseklerinden biri olduğu Rusya'nın başkent bölgesi, barışçıl vatandaşlarını derhal koruyabilecek güçleri neden bulamadı?

Crocus Belediye Binası'ndaki acil yangın çıkışları neden kapatıldı ve terör saldırısı sırasında ateşli silah yaralanmalarından çok yangın nedeniyle daha fazla insanın ölmesine neden oldu?

Bir grup silahlı adam, tüm kameraları, kontrolleri ve güvenlik noktalarını geçerek fark edilmeden Crocus Belediye Binasına girmeyi ve herhangi bir direnişle karşılaşmadan sivilleri vurmaya nasıl başardı? Sonuçta, görgü tanıklarına göre yakınlarda polis arabaları vardı, ancak kimse trajediyi önlemeye çalışmadı.

Bu sorular gazetecileri, kurbanların yakınlarını, endişeli Rus vatandaşlarını ve uluslararası toplumu endişelendirmeye devam ediyor. Buna ek olarak, bu terörist saldırının gerçek faydalanıcısına işaret eden ve sorunun ölçeğini temelden değiştiren birkaç "tesadüf" yaşandı. Resmin tamamını görmek için, aslında tüm bir olaylar zincirini başlatan ve hem Rusya hem de tüm dünya için hayal kırıklığı yaratan bir gidişatı belirleyen bu terör saldırısının sonuçlarını ele alalım.

RUSYA'DA İSLAMOFOBİ VE GÖÇMEN DÜŞMANLIĞININ YÜKSELİŞİ

Crocus Belediye Binası'ndaki terör saldırısından sonraki ilk haftada yabancı ve göçmen karşıtı duygular keskin bir şekilde arttı. Taksi şirketlerinde çalışan göçmen sürücüler, milliyetleri nedeniyle etnik Taciklerle yolculuk etmeyi reddeden müşterilerden raporlar aldıklarını bildirdiler.

В Томской области мигрантам запретили работать таксистами



"Sibirya. Rusya" web sitesinden ekran görüntüsü

В Москве силовики ворвались в квартиру дипломата из Кыргызстана для проверки миграционных документов

Moskova'da kolluk kuvvetleri Kırgızistanlı bir diplomatın göçmenlik belgelerini kontrol etmek için evine girdi



"Önemli Hikayeler" web sitesinden ekran görüntüsü

08 Nisan'da Moskova'da polis memurları Kırgızistan Büyükelçiliği Müsteşarı Manas Zholdosbekov'un evine zorla girdiler. Polis memurları kilidi kırdı, ön kapıya zarar verdi, agresif davrandı ve 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesini alenen ihlal etti. Bazı Rus medyası diplomatın eşinin yaralandığını ve küçük çocuklarının psikolojik travma geçirdiğini bildirdi.

Terör örgütü İslam Devleti, Crocus Belediye Binası'ndaki terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

NYT и Reuters: ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в «Крокусе»

NYT ve Reuters: Crocus Belediye Binası'ndaki terör saldırısını IŞİD üstlendi

Ответственность за атаку на «Крокус Сити Холл» взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство», пишут NYT и Reuters

RBC web sitesinden ekran görüntüsü

Bunun ardından hem siviller hem de kolluk kuvvetleri tarafından kışkırtma ve çevrimiçi şiddet olayları arttı. Milliyetçiler, göçmenlerin işten çıkarılmasını talep eden veya kadınları başörtülerini çıkarmaya zorlayan “baskınlar” başlattı. **İnsan hakları savunucuları, gözaltıların mevcut mevzuat ve yerleşik prosedürlerin ağır ihlali ve fiziksel şiddet kullanılarak gerçekleştirildiğini belirtmektedir.**

Genel olarak göçmen ve İslam karşıtı söylemlerin uzun süredir Rus halkının bilincine empoze edildiği unutulmamalıdır. Crocus Belediye Binasına yapılan saldırı, Rus toplumunu daha da bölmeyi amaçlayan bazı örgütlerin temsilcilerini sadece “özgürleştirdi”.



TASS haber ajansı web sitesinden ekran görüntüsü

Ekim 2023'te Duma'da, yabancıların ülke genelinde okullarda, eczacılıkta, devlet sağlık kurumlarında, taksilerde ve yük taşımacılığında çalışmasını yasaklayan bir yasa tasarısı sunuldu. 01 Kasım 2024 tarihinden itibaren Tomsk bölgesindeki göçmenlerin taksi, ticaret, catering, eğitim, spor, güvenlik, otel ve işe alım alanlarında çalışmaları yasaklanacaktır.

Rus insan hakları kuruluşu “Memorial”, Rusya FSB’sinin rastgele Müslümanları seçtiği ve terörizm suçlamasıyla onlara karşı uydurma davalar açtığı bir dizi vakadan (gerçek sayı çok daha yüksek olabilir) haberdardır. Uydurma suçlamalara itiraf almak için işkence eşlik etmiş ve silahlar ve patlayıcı cihazlar da yerleştirilmiştir. İnsan hakları örgütü, toplumda artan İslamofobi nedeniyle bu tür yasadışı eylemlere karşı kamuoyu tepkisi yaratmanın son derece zor olduğunu belirtiyor.



Memorial İnsan Hakları Merkezi'ne göre 2021 yılında Rusya'da 343'ü dini gerekçelerle zulüm gören ve çoğu Müslüman olan 426 siyasi mahkum vardı.

1.2. Статистика ПЦ «Мемориал»

На 21 декабря 2021 года в списке ПЦ «Мемориал»

Memorial İnsan Hakları Merkezi İstatistikleri

- 83 21 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Memorial İnsan Hakları Merkezi'nin listelerinde
- 83 siyasi mahkum “genel” listede;
- 343 Dini listede 343 siyasi mahkum.

Несмотря на то, что в списке ПЦ «Мемориал»

Memorial İnsan Hakları Merkezi'nin “2021'de Rusya'da Siyasi Mahkumlar ve Siyasi Baskı” başlıklı yayınından ekran görüntüsü

CROCUS BELEDİYE BİNASI SALDIRISI DAVASINDA GÖZALTINA ALINANLARA İŞKENCE

Kolluk kuvvetleri tarafından uygulanan şiddet sorunu uzun zamandır kamuoyu, gazeteciler ve insan hakları aktivistleri tarafından bilinmektedir. Crocus Belediye Binası'na yapılan saldırıda yeni olan şey ise kamuoyuna yansımadır. Daha önce işkenceler kapalı kapılar ardında gerçekleşiyor, videolar kaydedilmiyor ya da sosyal ağlarda yayınlanmıyordu. Bu kez, acımasız işkencenin kamuoyuna duyurulmasının boyutu daha önce görülmemiş boyutta. Pek çok insan felç edici ve dehşet verici şiddet görüntülerine tanık oldu. Kolluk kuvvetlerinin bu emsali, birçok Rus vatandaşının genel olarak Müslüman topluluklara karşı zımnen kabul ettiği Orta Asyalılara yönelik acımasız muameleyi etkili bir şekilde meşrulaştırdı.



"BBC News" sitesinde yer alan bir makalenin ekran görüntüsü. Rusça Servisi" web sitesinde

Rus kurumları ve yetkilileri tarafından işkenceye karşı kınayıcı bir tepki verilmemesi, bu uygulamanın halk arasında daha da normalleşmesine katkıda bulunmakta ve şimdiden hızla artan İslamofobiyi güçlendirmektedir. Buna karşılık, İslam'ın takipçileri arasında gerginlik ve kızgınlık ortaya çıkıyor ve toplumu daha da bölüyor. Genel hoşnutsuzluk artmakta, kişisel güvenlik korkusu ve hükümete ve yasalara karşı tam bir güvensizlikle beslenmektedir. Son yıllarda zaten önemli ölçüde azaltılmış olan demokratik hak ve özgürlükleri daha da kısıtlamayı amaçlayan Rusya içindeki baskı aygıtının güçlendirilmesi, kritik bir anda aşırı gerilim yaratabilir: yay kopacak ve durum kontrol edilemez ve geri döndürülemez hale gelecektir. **Bundan kim kazançlı çıkıyor?**



Terör davası zanlılarından biri mahkemeye katlanır tekerlekli sandalye ile getirildi.

İMHA HEDEFİ. ETİKETLEME UYGULAMASI

Crocus Belediye Binası'ndaki terör saldırısının ardından, Tacikistan vatandaşlarının yaşadığına inanılan Rusya'nın Orel kentindeki evlerde milliyetçi **"Tacik = terör"** yazıları ortaya çıktı. Daha önce Orel vatandaşları Vali A.E. Klychkov'a başvurarak Taciklerin Orel bölgesinden toplu olarak sınır dışı edilmesini talep etmişti.



Oryol, Rusya'da apartmanların üzerinde "Tacik = Terör" yazısı



Krasnoyarsk'ta yapılan bir baskında Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan 135 göçmen gözaltına alındı

İnsanları milliyetleri, dinleri ya da dünya görüşleri temelinde etiketleme uygulaması yeni değildir. Hitler Almanya'sındaki Naziler bunu Yahudileri sarı yıldız rozetleriyle etiketleyerek yapmıştır. Benzer şekilde, yirmi birinci yüzyıl Nazileri de "mezhep" veya "tarikat" gibi etiketler kullanmaktadır. Etiketleme, istenmeyen birey ya da grupları toplumun gözünde insanlıktan çıkarmanın ayrılmaz bir adımıdır. Bu tür bir etiketleme, yok edilecek bir hedefi tanımlar.



Mogilev gettosundaki Yahudiler çalışmaya zorlandı

Hitler, 20 Temmuz 1944'teki başarısız suikast girişiminin ardından, hain olduğu düşünülen kişileri cezalandırmak için "Zippenhaft" ("Suç Ortaklığı") olarak bilinen eski bir geleneği kullandı. Zippenhaft'a göre bir insan suç ortaklığı nedeniyle suçlu olabilirdi. Sorumluluk, başarısız saldırıya katılanların yanı sıra aile üyelerini, arkadaşlarını ve meslektaşlarını da kapsıyordu. Bu gelenek binlerce insanın hapsedilmesini ve bazen de öldürülmesini meşrulaştırmak için kullanıldı.



Sarı yıldız, Nazilerin Soykırım sırasında Yahudilerin takmasını zorunlu tuttuğu bir arma

Bugün FECRIS, RACIRS gibi tarikat karşıtı örgütler ve onların dünya çapındaki pek çok üyesi tarafından kullanılan da işte bu "İlişkilendirme Yoluyla Suçluluk" yöntemidir.

Bu raporun ilerleyen bölümlerinde onlar hakkında daha fazla bilgi verilecektir. Eğer bir insan ülkenin başlıca dinine değil de istenmeyen bir organizasyona mensupsa, kült karşıtı örgütler bu kişiyi "mezhepçi" olarak damgalamaktadır. Böyle bir damgayı yiyen kişi sosyal alanın dışına düşmekte ve artık toplum tarafından bir insan olarak algılanmamaktadır. Benzer bir tablo Rusya'da da görülebilir: eğer kişi "Tacik" ise, o zaman bir "teröristtir".

Bu yıl yaşanan olaylar ışığında, Yahudileri sarı yıldızlarla işaretleyenlerin kişisel olarak kimseyi öldürmemiş olabileceklerini, ama hedef göstererek şiddeti teşvik ettiklerini hatırlıyoruz.



Almanya ve Batı Avrupa'da 6 yaş ve üzeri tüm Yahudiler için sarı yıldız rozeti takmak zorunluydu. Rozeti saklamak toplama kampına sürgünle cezalandırılan bir suçtu.

Rozet takmak Yahudileri işaretliyor, hareketlerini kısıtlıyor ve onları zulüm için kolay hedef haline getiriyordu (The Jewish Museum)

KARİKATÜRLER VE İSLAMI KUTSAL MEKANLARA YÖNELİK VANDALİZM

Bu yıl Crocus Belediye Binası'nda meydana gelen terör saldırısı ve ilgili olaylar önemli örneklerdir, ama bunlar izole olmaktan uzaktır ve daha geniş bir küresel eğilimin parçasıdır. Diğer ülkeler de terör saldırıları ve o ülkelerdeki hakim dinin mensuplarını da içeren kült karşıtı örgütlerle (FECRIS, DCI CCMM, MIVILUDES, UNADFI ve diğerleri gibi) karşı karşıyadır. Bu kült karşıtları aynı zamanda yasaları, medyayı, kamusal söylemi etkilemekte ve kamuoyunu şekillendirmektedir.

The Cartoon Crisis – how it unfolded

Death threats against Danish cartoonists, burning embassies and more than 150 dead in violent demonstrations. Twelve drawings of the prophet Mohammed in a Danish newspaper came close to unleashing a clash between the Islamic world and Europe in February 2006. Two investigative journalists from daily newspaper Jyllands-Posten, which originally published the drawings, tell in their book "Provoen og Profeten" ("The Provocateur and the Prophet") the dramatic story behind the story. They also reveal who was actually calling the shots during the cartoon crisis. Here are excerpts from the book which was released in Denmark in May 2006.

DELARTIKLEN SEM PÅ LÆSELISTE



Danimarka'da yayınlanan Jyllands-Posten gazetesinde 2006 yılında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in ilk karikatürleri hakkında yayınlanan "Karikatür Krizi - Nasıl Ortaya Çıktı" başlıklı makalenin ekran görüntüsü

Fransa örneğini ele alalım. 07 Ocak 2015 tarihinde Paris'te haftalık hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun yazı işleri ofisine yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilmiş ve bu saldırı Fransa'da bir dizi terör saldırısının başlangıcı olmuştur. Görgü tanıklarına göre, saldırıdan sonra teröristler "Peygamberin intikamını aldıklarını" haykırmışlardır. Charlie Hebdo daha önce de France Soir, Libération ve Le Monde gibi diğer Fransız yayınlarıyla birlikte Muhammed Peygamber'in karikatürlerini defalarca yayınlamıştı.

Bu karikatürler 2006 yılından bu yana başka ülkelerde de yeniden basılmıştır: Norveç'te Magazinet, Almanya'da Die Welt, İspanya'da El País, Belçika'da De Standaard ve Birleşik Krallık, İtalya, İzlanda, İsviçre, Yeni Zelanda, Hollanda, İsveç, Polonya ve diğer ülkelerdeki gazetelerde. 2007 yılında İsveç gazetesi Nerikes Allehanda, Peygamberimizi bir köpeğin bedeni ile tasvir eden başka bir karikatür yayınlamıştır. **Bu yayınlar Arap dünyasındaki Müslümanlar ile modern Batı kültürü arasında uzun süreli bir kültürler arası çatışmaya yol açmış ve Müslümanların çoğunlukta olduğu Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamını etkilemiştir.**



1. Paris'te Charlie Hebdo dergisinin yazı işleri bürosuna yapılan saldırıyla ilgili makale ("BBC News. Russian Service");
2. Alman Spiegel-Gruppe dergisinin internet sitesindeki bir makeden fotoğraf

Ancak Fransız gazeteleri çatışmanın gerçek failleri değil, sadece suç ortakları ve kışkırtıcılarıdır. Emsal teşkil eden ilk yayın 2005 yılında Danimarka gazetesi Jyllands-Posten'de yayınlanan bir makaledir. 2006 yılında diğer ülkeler de bu yayınlara katılarak çatışmayı daha da tırmandırdı. Bu durum, Doğu ve Avrupa ülkelerindeki Müslümanların kitlesel protestolarına yol açtı ve kamuoyundaki skandal küresel bir siyasi krize dönüştü.



Protestocular 8 Şubat 2006 tarihinde Cakarta'da. Endonezya'nın başkentinde öğrenciler Danimarka Büyükelçiliği önünde Danimarka bayraklarını yaktı (Radio Free Europe/Radio Liberty)

Danimarka'daki dava uzun süreli gerginliklere ve gelecekte yaşanacak can kayıplarına emsal teşkil etmiştir. Danimarka'daki provokasyonlar devam etti. 12 Şubat 2006'da vandallar Danimarka'nın batısındaki Esbjerg'de 25'ten fazla Müslüman mezarına saygısızlık etti. 16 Şubat 2008'de beş Danimarka gazetesi Muhammed Peygamber'in bomba şeklinde sarıklı bir karikatürünü yeniden basmıştır; bunlardan biri Berlingske Tidende'dir.

Fransa'da 07 Ocak 2015 tarihinde meydana gelen terör saldırısının ardından Danimarka'nın Kopenhag kentinde Charlie Hebdo saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına "Sanat, Küfür ve İfade Özgürlüğü" başlıklı halka açık bir seminer düzenlenmiştir. 14 Şubat günü yerel saatle 16:00 sularında 22 yaşındaki Omar Abdel Hamid El-Hussein seminere ateş açarak bir sivil öldürdü ve polis memurlarını yaraladı. Etkinlikte, 2007 yılında Hazreti Muhammed'i sokak köpeği olarak tasvir eden sanatçı Lars Vilks de hazır bulunmuştur.



2006'da Doğu ve Avrupa ülkelerinde kitlesel Müslüman protestoları

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE KUR'AN YAKMA EYLEMLERİ

Uzun süreli bir çatışmaya emsal teşkil eden, İslamofobinin büyümesine, toplumun bölünmesine ve masum hayatların kaybedilmesine katkıda bulunan Danimarka yayınına geri dönelim. Bu medya kuruluşunun sadece İslam'a karşı değil, diğer dini örgütlere karşı da düşmanlığı körüklemesi ve tüm "istenmeyen" grupları "kült" olarak etiketleyerek Nazi benzeri insanlıktan çıkarma yöntemleri kullanması dikkat çekicidir.

Ama unutmayalım ki, Müslüman ülkeler sevgili Peygamberimizle alay ettiği için diplomatik olarak özür talep ettiklerinde, yayın organı basın özgürlüğü, konuşma özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü öne sürerek kendini savunmuştur. Bu yaklaşım, Nazilerin doğrudan takipçisi olan kült karşıtı örgütlerin tipik bir örneğidir. Kült karşıtları kendilerini savunmak için her zaman masumiyet varsayımına, ifade özgürlüğüne, din özgürlüğüne, çoğulculuğa ve demokrasiye başvururlar, ancak başkalarını insanlıktan çıkardıklarında bu ilkeleri rahatlıkla unuturlar.

2023 yılında videoya çekilen bir dizi Kuran yakma provokasyonu yaşandı. 2023 yılında videoya kaydedilen bir dizi Kuran yakma provokasyonu Müslüman dünyasında öfke yarattı



The Guardian

Opinion Sport Culture Lifestyle

US Americas Asia Australia Middle East Africa Inequality Global development

Burning of Qur'an in Stockholm funded by journalist with Kremlin ties

Permit for demonstration at which anti-Islam provocateur burned Muslim holy book was paid for by far-right journalist linked to Moscow-backed media

1. "Stockholm'de Kur'an yakılması Kremlin bağlantılı gazeteci tarafından finanse edildi" başlıklı makalenin ekran görüntüsü. Haber, İslam karşıtı provokatörün Müslümanların kutsal kitabını yaktığı gösterinin izninin Moskova destekli medya ile bağlantılı aşırı sağcı bir gazeteci tarafından ödendiğini ortaya koymaktadır (The Guardian);

2. Danimarka'daki aşırı sağcı siyasi partinin lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim'in bir kopyasını yaktı (A News)





"Protestocular İki Yeni Büyükelçiliğin Önünde Kuran Yaktı" başlıklı makalenin ekran görüntüsü (Jyllands-Posten web sitesi), Danimarka

Kuran yakma vakaları geçmişte de yaşanmış olsa da (2010 yılında Fransa'da, 2014 yılında Rusya'da ve başka yerlerde), 2023 olayları daha geniş çaplı bir çatışmayı körüklemeyi amaçlayan kasıtlı bir provokasyona işaret etmektedir. Masum insanların acı çektiği Fransa ve Rusya'daki terör saldırıları örneklerini göz önünde bulundurarak sormak gerekir: Durumun kırılma noktasına gelmesi için daha kaç kutsal İslami metnin yakılması gerekiyor? Gerilimin kontrolden çıkması için Peygamber'in (s.a.v.) daha kaç tane alaycı karikatürünün çizilmesi gerekecek? Topyekûn çatışmanın alevlerini tutuşturmak ve dünyayı ikiye bölmek için daha kaç terörist saldırı gerekecek?

Küresel anti-kültürün kuklaları, milyonlarca insanın bilincini manipüle ederek Müslümanlara ve göçmenlere karşı nefreti körüklüyor. Bu amaçla medyayı, sahte ve manipülatif haberleri kullanıyorlar.



Suède : un nouvel exemplaire du Coran piétiné et brûlé, dans un contexte de tensions avec des pays du Moyen-Orient

Après de précédentes profanations du livre sacré musulman, l'ambassade suédoise a été expulsée d'Irak, et l'Iran a fait savoir qu'il n'accepterait pas un nouvel ambassadeur du pays scandinave sur son territoire.

Le Monde avec AFP

Publié le 31 juillet 2023 à 15h37, modifié le 31 juillet 2023 à 21h10 - Lecture 2 min.

Ajouter à vos sélections



1. İsveç'te İslam düşmanı Jade Sandberg elinde bir haçla Kur'an yaktı (Ahli Beit web sitesi);

2. Makalenin ekran görüntüsü "İsveç: Ortadoğu Ülkeleriyle Yaşanan Gerginliklerin Ortasında Kur'an'ın Yeni Bir Kopyası Çiğnendi ve Yakıldı" (Le Monde)



MEM
MIDDLE EAST MONITOR

Creating new perspectives since 2009

News Opinion Reviews Features Publications Multimedia More

English Edition | Free Subscription | Facebook Twitter Instagram YouTube SoundCloud

EUROPE & RUSSIA, GERMANY, NEWS, TURKEY

Quran burned, thrown in front of mosque in Germany

1. "Kuran'ın Yakılması Nazilerin Kitap Yakmasıyla Karşılaştırılabilir" başlıklı makalenin ekran görüntüsü (de Kanttekening B.V. web sitesi);
2. "Almanya'da Bir Cami Yakınında Hareket Halindeki Arabadan Atılan Yanmış Kuran" başlıklı makalenin ekran görüntüsü (Daily Sabah web sitesi);
3. "Kur'an yakıldı, Almanya'da cami önüne atıldı" haberinin ekran görüntüsü (Middle East Monitor web sitesi)



Rusça yayın yapan haber portallarında Rusya'da Kur'an yakılmasıyla ilgili haberlerin ekran görüntüleri

MEDYADA İSLAMOFOBİ ENDÜSTRİSİ

“Gazetelerin Müslümanlarla ilgili haberleri olumsuz. Ve bu terörizmle ilgili değil” – bu başlığı taşıyan bir araştırma 2018 yılında Washington Post tarafından yayımlandı.

Çalışma şu sonuca varmıştır: “... Amerikan gazeteleri Müslümanları terörizm ya da aşırıcılıkla ilişkilendirilebilecek olandan çok daha fazla olumsuzlukla ilişkilendirmektedir. Dahası, terörizmle hiçbir ilgisi olmayan Müslümanlar hakkındaki makaleler Katolikler, Yahudiler veya Hindular hakkındaki makalelerden çok daha olumsuzdur.”



Makalenin ekran görüntüsü “Gazetelerin Müslümanlarla ilgili haberleri olumsuz. Ve bunun nedeni terörizm değil.” (The Washington Post web sitesi)



1996-2015 yılları arasında çeşitli ABD gazetelerinde çeşitli dinler hakkında çıkan olumlu ve olumsuz haberlerin yüzdesini gösteren grafik

"...Beklendiği üzere, "terörizm" ve "aşırıılık" kelimelerini içeren makalelerin, bu kelimeleri içermeyen makalelere kıyasla daha olumsuz olduğunu tespit ettik. Buna rağmen, Müslümanlar veya İslam hakkında terörizm veya aşırıılıktan bahsetmeyen makaleler yine de çok olumsuzdur. Aslında, Müslümanlardan bahseden terörizmle ilgili olmayan makalelerin yüzde 69'u olumsuzdur ve bu oran tüm Müslüman makalelerinden sadece biraz daha azdır."



1996'dan 2015'e kadar çeşitli ABD gazetelerinde terörizm ve çeşitli dinler arasında aşırıılıktan söz etmeyen olumlu ve olumsuz makalelerin yüzdesi

Film endüstrisinde Müslümanların kötülük ve terörizmle ilişkilendirildiği örnekler de olmuştur, örneğin 1998 yapımı Kuşatma filminde olduğu gibi... Bazı eleştirmenler bu filmde İslam'ın tasvir edilmiş biçiminin Müslümanların terörizm ve vahşilikle ilişkilendirildiği klişesini güçlendirdiğini belirtmişlerdir.

Mediating Terrorism: Text and Protest in Interpretations of *The Siege*

Karin Wilkins and John Downing

□—In this study we focus on the film *The Siege* (1998), as an illustration of how mediated representations of terrorism serve as a vehicle for Orientalist discourse. This text serves as a specific location of struggle and negotiation over interpretations of media characterizations of Arabs, Arab Americans, Muslims, and Islam. First, we focus on how the film represents these communities and the religion textually. Second, we consider news

real danger of terrorists that exists in the world today . . . one can't help but remember the Oklahoma bombing during the scene where the van is driven through the glass of the Federal building."

Many of these viewers saw the "realistic" tenor of the film based upon that very depiction of villains as Arab or Muslim, a reaction that tends to underscore advocacy group concerns. The following excerpts illustrate this perspective: "this film places the horror and everyday fear of attack which is associated with the Middle East and puts it right smack in the Big Apple, Brooklyn to be exact, where the Arab population is highest in the city" and "The Siege strikes a nerve—which is exactly what it's supposed to do. By mixing a volatile combination of domestic terrorism, Muslim extremism, and U.S. military righteousness." Some (14%) explicitly situated terrorism as a

degree to which these viewers perceived Islam as a powerful justification for terrorist acts.

The film professionals argued that the film was intended as a sympathetic and complex portrayal of Arab characters, not just as terrorists but also as victims and heroes. However, very few viewers recognized these distinctions across characters in the film, or remarked on this as a sympathetic portrayal. Agreeing with the film professionals, a few groups (10%) did describe the film as sympathetic to Muslims and Arabs: "Yes, Muslims are depicted as terrorists, but they are also portrayed as concerned Americans" and "In the end . . . the US-Muslim citizens are set free to live peacefully in their new home." Some felt that the film's characterization of the terrorists as Arab and Muslim was "coincidental" or "peripheral" to the central narrative concerning martial law and civil rights.

Critical Studies in Media Communication adlı akademik dergide yer alan "Terörizme aracılık etmek: Kuşatma yorumlarında metin ve protesto" adlı makalenin ekran görüntüleri. Aralık 2002

Önde gelen Müslüman karşıtı aktivist Robert Spencer tarafından yönetilen Jihad Watch adlı internet sitesi, Ekim 2023'te "Vahşiler ve medeniyet arasında bir savaştayız. Geri kalan her şey önemsizdir." Vahşiler derken açıkça Müslümanları kastediyorlardı.



Jihad Watch web sitesinde 11 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan "Vahşiler" başlıklı makalenin ekran görüntüsü

2015 yılında Amerikan İlerleme Merkezi (CAP) tarafından yayınlanan "Fear, Inc. 2.0: İslamofobi Ağının Amerika'da Nefret Üretme Çabaları" başlıklı raporunu yayınlarken Amerikalı Müslümanlar ve İslam hakkında yanlış bilgi ve propaganda yapan bu ağı oluşturan kuruluşları, akademisyenleri, siyasetçileri ve aktivistleri ifşa etmeyi amaçlamıştır.



Fear, Inc. 2.0

The Islamophobia Network's Efforts to Manufacture Hate in America

Introduction

At its core, the United States is a nation built on a few fundamental values. The values of freedom of religion and basic civil liberties are enshrined in the Bill of Rights and have been upheld time and time again by the U.S. Congress and courts. A basic respect for the rights of minority groups throughout the country—whether these minorities are ethnic, religious, political, geographic, or social—are inherent in the founding principles of the United States. All Americans—progressives and conservatives alike—share these core values that have formed the backbone of an inclusive, multidimensional society for nearly 250 years.

But the journey toward a more perfect union has not always been smooth. During World War II, for instance, Japanese Americans were unjustly interned because they were seen as "others." In 1960, many opposed the election of President John F. Kennedy because they erroneously believed that his Catholic faith meant that his first loyalty would be to the Pope rather than the Constitution—and that if the

Rapor "Fear, Inc. 2.0: İslamofobi Ağının Amerika'da Nefret Üretme Çabaları" başlıklı rapor, Şubat 2015'te Center for American Progress (CAP) tarafından yayınlanmıştır

CAP'in 2001-2012 yılları arasında İç Gelir Servisi'ne yapılan IRS Form 990 başvurularına dayanan araştırması, ABD'de İslam karşıtı olan ve/veya Müslümanlara karşı ayrımcı politikaları destekleyen düşünce kuruluşlarına ve organizasyonlara en büyük sekiz bağışçıyı tespit etti. Bu süre zarfında ABD'de İslamofobiyi yapay olarak körükleme çabalarına 56.9 milyon dolar aktarılmıştır.

TABLE A1
The top eight funders of Islamophobia
A list of the eight largest donors to think tanks and organizations in the United States identified by the Center for American Progress as being anti-Islam and/or supporting policies discriminating against Muslims.

	Clarion Project	Middle East Forum	David Horowitz Freedom Center	Center for Security Policy	CTISERF	Investigative Project on Terrorism	Society of Americans for National Existence	Jihad Watch	American Congress for Truth	American Islamic Forum for Democracy	Total
Donors Capital Fund and Donors Trust	\$18,403,600	\$6,768,000	\$177,000	\$1,289,000		\$405,000					\$27,042,600
Scalfe Foundations			\$4,650,000	\$3,425,000	\$2,400,000						\$10,475,000
Lynde and Harry Bradley Foundation		\$430,000	\$5,090,000	\$1,020,000							\$6,540,000
William Rosenwald Family Fund, Middle Road Foundation, & Abstraction Fund	\$25,000	\$4,248,729	\$54,750	\$473,500	\$15,000	\$86,000		\$5,000		\$45,000	\$4,952,979
Russell Berrie Foundation		\$273,016			\$2,736,000	\$793,335					\$3,802,351
Fairbrook Foundation		\$410,000	\$789,500	\$166,700		\$25,000	\$90,000	\$253,250	\$125,000		\$1,859,450
Newton D. & Rochelle F. Becker Foundation and Charitable Trust	\$80,000	\$464,000	\$87,000	\$405,000	\$200,000	\$100,000		\$75,000			\$1,411,000
Alan and Hope Winters Family Foundation			\$271,075			\$75,000	\$387,288		\$8,697	\$75,000	\$817,060
Total	\$18,508,600	\$12,593,745	\$10,848,250	\$7,050,275	\$5,351,000	\$1,484,335	\$477,288	\$258,250	\$208,697	\$120,000	\$56,900,440

Center for American Progress tarafından İslam karşıtı ve/veya Müslümanlara karşı ayrımcı politikaları destekleyen olarak tanımlanan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük sekiz bağışçının listesi.

2010 yılında Gallup tarafından yapılan bir anket, Müslümanların ülkedeki en küçük nüfus gruplarından birini oluşturmasına rağmen, Amerikalıların yaklaşık %43'ünün Müslümanlara karşı bir tür önyargıya sahip olduğunu göstermiştir.

© 2015 NOND of AEJMC
DOI: 10.1177/0739532915580312
nrj.sagepub.com
SAGE

U.S. Newspapers Provide Nuanced Picture of Islam

by Brian J. Bowe, Shahira Fahmy and Jorg Matthes

This study examines how Islam is covered in 18 large circulation U.S. newspapers and finds six frames that draw a nuanced picture of how Islam is framed in the news media. Two frames are negative, one is positive and three are neutral.

Newspaper Research Journal'da yer alan "U.S. Newspapers Provide Nuanced Picture of Islam" (Ocak 2015) başlıklı makalenin ekran görüntüsü. Cilt 36(1). Bu çalışma, büyük tirajlı 18 ABD gazetesinde İslam'ın nasıl ele alındığını incelemekte ve İslam'ın haber medyasında nasıl çerçevelendiğine dair nüanslı bir resim çizen altı çerçeve bulmaktadır. Çerçevelerden ikisi olumsuz, biri olumlu ve üçü de nötrdür.

Bu durum, insanların Müslümanlara ilişkin algılarının medyanın onları tasvir edişinden büyük ölçüde etkilendiğini göstermektedir.

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2008-2013 yılları arasında ABD'de temel amacı "Müslümanlara veya İslam'a karşı önyargı veya nefreti teşvik etmek" olan 33 grup 206 milyon dolar fon almıştır. Toplamda 74 grup bu dönemde ABD'de İslamofobinin yükselişine katkıda bulunmuştur. Akademisyenler Nathan Lean ve John Esposito bu durumu "İslamofobi endüstrisi" olarak adlandırmaktadır.



The Guardian internet sitesinde yer alan "İslamofobinin finansmanı: Amerikalı Müslümanlara yönelik 'nefretin' desteklenmesi için 206 milyon dolar harcandı" başlıklı makalenin ekran görüntüsü

Raporun başyazarı ve CAIR İslamofobi İzleme ve Mücadele Departmanı Direktörü Corey Saylor şunları söyledi: "Bu grupların finanse ettiği ve kışkırttığı nefret, ülkenin dört bir yanındaki camilere saldırılar ve Amerika'daki Müslümanlara karşı ayrımcılık yapan yeni yasalar gibi gerçek sonuçlar doğuruyor."



"İslam-Kanlı İslam doktrini tarafından mahkum edilmiştir!" yazılı bir billboard. ABD'de İslamofobiyi kışkırtan bir reklam panosu örneği.

İNGİLTERE'DE GÖÇMEN KARŞITI PROTESTOLARI ATEŞLEYEN SAHTE HABERLER

Müslümanlara ve göçmenlere karşı nefretin yapay olarak kışkırtılmasına bir başka örnek de 29 Temmuz 2024 tarihinde Southport'ta meydana gelen korkunç bıçaklama olayının ardından Birleşik Krallık'ta yaşanan ayaklanmalardır. Bir dans okulunda Taylor Swift temalı atölye çalışmasında üç kız çocuğu bıçaklanarak öldürülmüş ve birkaç çocuk daha yaralanmıştır. Ertesi gün İslam karşıtı ayaklanmalar patlak verdi.



BBC News'deki makalenin ekran görüntüsü. İngiltere'de patlak veren ayaklanmaların nedeni hakkında Rusça Hizmet portalı.

Gerçek şu ki, şüphelinin İslam ile ilişkili olduğuna dair söylentiler yayılmaya başladı. Ancak, polisin şüphelinin Müslüman olmadığı yönündeki açıklamasına rağmen, cenaze töreninden sonra yüzlerce kişi yerel camiye taş, şişe ve diğer nesnelere atmaya başladı. Daha sonra bir polis minibüsünü ve çöp tenekelerini ateşe verdiler.



1. Southport haber portalında yer alan "Liverpool Bölgesi Cami Ağı 'her türlü nefret, şiddet ve bölünmeye' karşı çağrıda bulunuyor" başlıklı haberin ekran görüntüsü;
2. Southport'ta suç işleyen Axel Rudakubana hakkındaki makalenin ekran görüntüsü (Mirror)

Liverpool Bölgesi Cami Ağı Southport'ta işlenen cinayet karşısında şok olmuş ve bizi bölmek ve nefret tohumları ekmek isteyenlere taviz verilmemesi çağrısında bulunmuştur.

Daha sonra İngiltere'deki göçmenkarşıtı ayaklanmalardan Rusya sorumlu tutuldu. The Telegraph gazetesi, İngiltere'nin çeşitli kentlerinde göçmen karşıtı ayaklanmalara yol açan dezenformasyon dalgasının Channel3 Now adlı sahte haber sitesi tarafından tetiklendiğini yazdı. Gazetenin dezenformasyonla mücadele konusunda görüştüğü uzmanlara göre bu site açıkça Rusya ile bağlantılı.



"İngiltere sokaklarında şiddeti körükleyen Rusya bağlantılı 'haber' kuruluşu" başlıklı makalenin ekran görüntüsü (The Telegraph)

Sahte haber sitesi Channel3 Now, üç kızın "17 yaşındaki Müslüman mülteci Ali Al-Shakati" tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Bu aslında sahte bir isimdir ve gerçek şüphelinin İngiltere doğumlu Axel Rudakubana olduğu ortaya çıkmıştır. Üstelik Müslüman değildi, ailesi yerel kilisede aktif olarak görev yapıyordu ve Axell'in kendisi de kilise korosunda şarkı söylüyordu.



Channel3 Now'ın X ile ilgili kışkırtıcı paylaşımının ekran görüntüsü

Milyonlarca insan sahte haberler aracılığıyla bu şekilde manipüle ediliyor ve uluslar arasında bölünme ve düşmanlık yaratmaya programlanıyor.

Birleşik Krallık'taki kitlesel protestolar, protestocuların göçmenleri barındıran otelleri ateşe verdiği noktaya ulaştı.



1. "İsyancılar, Birleşik Krallık'ta son yılların en kötü kargaşasının ortasında sığınmacıları barındırmak için kullanılan otellere saldırdı" başlıklı makalenin ekran görüntüsü (CNN World);
2. "Faşistler Rotherham'da mülteci otelini ateşe verdi" başlıklı makalenin ekran görüntüsü (Socialist Worker)

İSLAM VE İSLAM OLMAYAN ARASINDA NÜKLEER AÇMAZ

Bugün, tarikat karşıtı faaliyetlerin İslam ile İslam olmayanlar arasında kaçınılmaz bir nükleer çatışmaya - küresel bir nükleer savaşa - yol açtığına tanık oluyoruz. Bu savaşta İslam ülkeleri, sürekli baskı ve ayrımcılığa maruz kalan Müslümanları savunmak için ayağa kalkacaktır. En büyük dinleri Hıristiyanlık olan İslam dışı ülkeler, İslam dünyasıyla savaşa girdiklerinde, İslam'ın da diğer dinler gibi özünde ahlak, barış ve sevgi kaynağı olduğunu kült karşıtı at gözlükleriyle göremeyerek, bir nefret diniyle savaştıklarını düşüneceklerdir.

Bugün provokasyonlara boyun eğmeli, medyadaki, hükümetteki ve dindeki kült karşıtlarının insanlık dışı çağrılarına ve kışkırtmalarına kulak vermeli miyiz? Belki de kült karşıtlarının, kendilerini tanrı olarak gören bu insanların faaliyetlerine son vermenin ve böylece milyarlarca masum hayatı kurtarmanın zamanı gelmiştir? Bunu yapmak için, kült karşıtlarının kim olduğunu, nasıl faaliyet gösterdiklerini ve amaçlarına ulaşmak için hangi yöntemleri kullandıklarını anlamamız gerekiyor.

2. BÖLÜM

GLOBAL ANTI-CULTİSM

KÜRESEL ANTI-KÜLTİZM: DEMOKRASI VE İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜNE BİR TEHDİT

Küresel anti-kültizm sadece kelime dağarcığımızı ekleneyecek yeni bir terim değildir. Toplumumuzun temellerini sarsan, demokratik ilkeleri, özgürlüğümüzü ve yaşamlarımızı tehdit eden bir olgudur. Anti-kültizm taraftarlarının, Hitler'i Soykırıma ve İkinci Dünya Savaşı'na itenlerin doğrudan takipçileri olduğunu gösteren bilgileri ortaya çıkardık. Tarikat karşıtlarının son 30 yıldaki suç teşkil eden ve insanlık dışı faaliyetlerinin tartışılmaz kanıtları "The IMPACT - ETKİ" adlı araştırma belgeselinde sunulmaktadır.

KÜLT KARŞITLARININ NİHAİ HEDEFİ, DÜNYA ÜZERİNDE DÖRDÜNCÜ REİCH'İN KURULMASI OLARAK ÖZETLENEBİLİR.

Bu konuyu derinlemesine inceledikten sonra şunu kabul etmeliyiz: gözlerimizin önünde cereyan eden olay Nazizm'den çok daha dehşet vericidir. Anti-kültizm taraftarları Nazizm'in mirasını yeniden canlandırmakla kalmamış, onu daha da tehlikeli hale getirmişlerdir. Eylemleri her iki dünya savaşının toplamından daha fazla insanın yok olmasına yol açmıştır. Organize terörist faaliyetlerde bulunmakta, savaşları ateşlemekte, soykırım eylemleri gerçekleştirmekte ve milyarlarca insanın hayatına mal olabilecek kitlesel bir soykırım planlamaktadırlar.

Tarikat karşıtlarının yönlendirmesi altında, birçok demokratik ülkedeki örgütler demokrasiyi ortadan kaldırmakta ve insanların meşru haklarını ellerinden almaktadır. Yasama, politikacılar, kolluk kuvvetleri, savcılar ve hakimler, yani insanları bu tür eylemlerden korumakla görevli herkes üzerinde etki sahibidirler.

"The IMPACT—ETKİ" belgeselinde sunulan bilgilerin analizine dayanarak, anti-kültizm takipçilerinin, çeşitli psikolojik manipülasyon yöntemleri kullanarak insanlığa karşı gizli bir savaş yürüten gizli güçler tarafından kontrol edildiğine ikna olduk.

Bu güçler dünyayı çoktan değiştirmiş, zihinlerimize sızmış ve toplumumuzu kendi eylemlerimiz aracılığıyla diktatörlüğe ve tiranlığa doğru yönlendirmektedir. Bunu etkili ve kurnaz bir şekilde, her gün ezici bilgi ve haber akışında karşılaştığımız bilgi kodlama ve psikolojik manipülasyon yöntemlerini kullanarak, çoğu zaman farkında bile olmadan yapıyorlar.

KÜRESEL ANTI-KÜLTİZMİN YIKICI FAALİYETLERİNE ÖRNEKLER

Falun Gong'un Trajedisi

Anti-kültistlerin insanlığa karşı yıkıcı faaliyetlerini göz önünde bulundurursak, sadece kültlere karşı mücadeledeki eylemlerine dayanarak bunu destekleyen çok sayıda gerçek vardır. Örneğin, kült karşıtı örgütlerin zulmünün kurbanlarından biri 1990'ların başında ortaya çıkan Falun Gong olarak da bilinen Falun Dafa hareketiydi.

Bu hareketin takipçileri hem sağlıklarını hem de manevi refahlarını geliştirmek için meditasyon ve Qigong uyguladılar.

1999'da Falun Gong uygulayıcılarının sayısının Çin Komünist Partisi üyelerini geçtiği ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra Çin hükümeti medya aracılığıyla Falun Gong'u karalamak için geniş çaplı bir propaganda kampanyası başlattı.

Başlangıçta makaleler Falun Gong'u insanların sağlığına zarar vermekle suçladı ve daha sonra hükümet resmi olarak hareketi yasakladı. Bazı Falun Gong uygulayıcıları diri diri yakılırken, medya kuruluşları Falun Gong takipçilerinin intihar ettiği söylemini yaydı.

Bunu Falun Gong katılımcılarına karşı kitlesel fiziksel misillemeler izledi. Dahası, hapsedilen Falun Gong takipçilerinin canlı organ çiftliği olarak kullanıldığı noktaya kadar tırmandı.



*Falun Dafa takipçileri işkence gördüler ve ölüme sürüklendiler.
"The IMPACT - ETKİ" belgeselinden ekran görüntüleri*

Rus anti-kültistler ve onların Çinli meslektaşları arasındaki işbirliği Falun Gong katılımcılarına karşı ayrımcılığın başlangıcında başladı.



Çin hükümeti tarafından Falun Dafa hareketi hakkında yaratılan şeytanlaştırıcı karikatürler.
"The IMPACT - ETKİ" belgeselinden ekran görüntüleri

2001 yılında Çinli tarikat uzmanı Zhang Baichun, Alexander Dvorkin (Rusya'daki başlıca tarikat karşıtı) ve Nizhny Novgorod Piskoposluğu tarafından düzenlenen tarikat karşıtı bir konferansa katılmak üzere Nizhny Novgorod'u ziyaret etti. Ziyaretinin amaçlarından biri de deneyimlerini paylaşmaktı.

Dvorkin, 2008 yılında Çin Kült Çalışmaları Derneğinin daveti üzerine bir çalışma gezisi için Çin'e gitti ve Çin mediasında Falun Gong hareketinin sözde yıkıcı ve saldırgan doğası hakkında konuştu.

Dvorkin, 2 Mart 2013 tarihli raporunda şunları belirtti: "Böylece Falun Gong, lideri Çin hükümetine karşı kan davasında üyelerini kullanan ve karşılığında Amerikan istihbaratı tarafından dış politika hedefleri için kullanılan katı totaliter bir mezheptir."

ЦРИ ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
в честь священномученика Ирины епископа Лионского

Центр создан по благословию Святейшего Патриарха Алексия II, занимается проблемами новых религиозных движений, сект и культов

Тел./факс: +7-495-646-71-47 E-mail: iriney@iriney.ru
Тел. для связи и приёма информации +7-995-505-43-42 (10:00-20:00)

Меню

Список сект и культов

Главная » Псевдобуддийские » «Фалуньгун» » Деструктивная секта "Фалуньгун" — искусство политического манипулирования

Деструктивная секта "Фалуньгун" — искусство политического манипулирования - 02.03.13

(Доклад на секции «Правовое государство и тоталитарные секты» в рамках направления «Церковь и общество» XVI Международных Рождественских образовательных чтений 30 января 2008 г.)

Профессор А. Л. Дворкин

Китайская секта Фалуньгун появилась в России в середине 90-х годов прошлого века. Приверженцы Фалуньгун есть в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Ижевске и других городах России. Они заявляют о себе шумными демонстрациями и протестами против Китая.

История Фалуньгун связана с возрождением интереса в КНР к практикам Цигун. Энциклопедия Новых религий определяет Цигун как «Упражнения, призванные стимулировать и направлять энергию ци для достижения здоровья, духовного развития и баланса в организме. Цигун включает в себя физические и дыхательные

Anti-kültist Dvorkin'in "Yıkıcı Tarikat 'Falun Gong'" raporunun ekran görüntüsü: Politik Manipülasyon Sanatı" (Lyonslu Hieromartyr Irenaeus adına Dini Araştırmalar Merkezi web sitesi)

Bu durumun paradoksu, ateist Çin'in Rus Ortodoks kült karşıtı Dvorkin'in kendi topraklarında propaganda yapmasına izin vermesidir. Bu durum, Çin'de Ortodoksluğun statüsünün neredeyse bir kült ile eşit olduğu bir zamanda gerçekleşmiştir.

Dahası, Ortodoks başpiskoposu ve Rus anti-kültist Alexander Novopashin, Harbin'de Falun Gong'a karşı mücadele konulu bir konferans için Çin'e davet edildi.



Falun Gong üzerine ikinci Çin-Rusya Kültürel Değişim Konferansına katılması için Alexander Novopashin'e gönderilen davet mektubu

Çin'deki Falun Gong zulmünün bazı araştırmacılarına göre, Çinli suç ortaklarının büyük ölçüde güvendikleri şey Rus anti-kültistlerin tecrübeleri ve el kitaplarıydı. Bu yüzden onlar fiziksel misilleme aşamasına daha çabuk geçebildiler.



"USCIRF 'Kültlere' Karşı ÇKP Kampanyalarını Destekleyen Avrupalı 'Uzmanları' İfşa Ediyor" makalesinin ekran görüntüsü (Bitter Winter web sitesi)



Tarikat karşıtı Rick Ross 2009 yılında Çin'de düzenlenen bir tarikat karşıtı sempozyumda konuşuyor.

Çin'de Uygurlara Yapılan Zulüm



Kamplarda ideolojik şartlandırmaya tabi tutulan Uygur çocuklarını gösteren bir videonun ekran görüntüsü (Bitter Winter)

Uygur Müslümanları Çin'deki kültizm karşıtı kurbanlar listesine katıldı. Çin hükümeti tarafından Falun Gong takipçilerine karşı uygulanan baskı taktikleri Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Müslüman nüfusa başarıyla uygulandı.

Uygur Müslümanlarına karşı devlet tarafından yürütülen büyük bir propaganda kampanyası başlatıldı ve onlar aşırıçılık ve terörizm ile suçlandı. Çin'in toprak bütünlüğüne bir tehdit ve baskın Han Çinli etnik grubun sosyal düzeni ve değerleri için bir tehlike olarak tasvir edilmektedirler.

Birçok Uygur kitlesel gözaltılara maruz kalıyor ve zorla çalıştırıldıkları, psikolojik ve fiziksel tacize uğradıkları "yeniden eğitim" kamplarına yerleştiriliyor. **İslam'ı açıkça yaşamaları yasak ve devlet kameraları her hareketlerini izliyor.**

Çin hükümeti 2014 yılından bu yana, çoğu Uygur olmak üzere bir milyondan fazla Çinli Müslümanın yargılanmaksızın sözde "yeniden eğitim kamplarında" alıkonulmasıyla sonuçlanan bir politika uygulamaktadır. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana etnik ve dini azınlıklara yönelik en büyük toplu gözaltıdır.



"Uygurlara Neden Zulmediliyor?" başlıklı makalenin ekran görüntüsü (Acı Kış)

Binlerce cami yıkıldı ya da hasar gördü ve yüz binlerce çocuk ailelerinden zorla ayrılarak yatılı okullara gönderildi. Uygur karşıtı önlemler arasında zorla çalıştırma, geleneksel dini uygulamaların bastırılması, ideolojik şartlandırma, istismar, zorla kısırlaştırma ve doğum kontrolü ve zorla kürtaj da yer almaktadır.

Bu önlemler insan haklarını ihlal etmekte ve önemli sayıda sivil kayıplara yol açmaktadır.

2020 yılında ABD, Çin'deki olayları Uygur halkına karşı soykırım olarak resmen tanıyan ilk ülke olmuştur. Bunu Kanada Avam Kamarası, Hollanda Genel Devletleri, Birleşik Krallık Avam Kamarası ve Litvanya Seiması'nın benzer açıklamaları takip etti. 2021 yılında aralarında Yeni Zelanda, Belçika ve Çek Cumhuriyeti'nin de bulunduğu diğer parlamentolar da Çin'in Uygur politikalarını ciddi insan hakları ihlalleri veya insanlığa karşı suçlar olarak kınadı.

1992-1995 Yılları Arasında Sırbistan'da Müslümanlara ve Diğer Dini Azınlıklara Yönelik Soykırım.

Sırbistan'daki dini azınlıklara yönelik saldırılar FECRIS üyesi Albay Bratislav Petrović tarafından yönetilmiştir. Kendisi aynı zamanda bir nöropsikiyatristtir ve Belgrad'daki Askeri Akademi'de Ruh Sağlığı ve Askeri Psikoloji Enstitüsü'nün başındadır. Bu görevi sırasında Milošević'in ordusundaki askerlerin savaşa gönderilmeden önce seçimi ve psikolojik eğitimi konusunda uzmanlaşmıştır.



FECRIS Home Fecris Our activities Members Information Associations' News Tribute Contact English

30 May 2015 / by admin / in Uncategorized

Bratislav PETROVIC

SERBIA

Bratislav PETROVIC

- MD, PhD, specialist in neuropsychiatry
- Professor, assistant of Aleksandar Damjanovic, MD, PhD, specialist in neuropsychiatry,

Information about Bratislav Petrovic on the official FECRIS website

Albay Petrović ayrıca Milošević'in Sırpı Bosna'daki soykırımın faileri değil kurbanları olarak gösteren propagandasının yayılmasına katkıda bulunmuş ve bu konudaki tüm güvenilir BM raporlarıyla çelişmiştir.



BITTER WINTER

HOME ABOUT CHINA FROM THE WORLD INTERVIEWS DOCUMENTS AND TRANSLATIONS ABOUT EDI

Sırbistan'da etnik nefretin teşvik edilmesi ve Dvorkin ile FECRIS'in (Bitter Winter) katılımıyla ilgili ayrıntıları içeren makalenin ekran görüntüsü

Srebrenitsa'da yaklaşık 40.000 Bosnalı Müslüman yaşamaktaydı ve bunların çoğu 1992-1995 savaşı sırasında Bosnalı Sırpı tarafından yürütülen etnik temizlik kampanyasından kaçmak zorunda kalmıştı. Temmuz 1995'te, askeri lider Ratko Mladić komutasındaki Bosnalı-Sırp güçler şehre saldırarak, oraya sığınan sivilleri koruyamayan barış güçlerini etkisiz hale getirdi. Sırp birlikleri şehrin etrafını sararak erkek ve erkek çocuklarını ya doğrudan öldürdü ya da Srebrenitsa'yı çevreleyen ormanlık tepelerden kaçmaya çalışırken öldürdü.

Yaklaşık 8.000 erkek ve erkek çocuğunun korkunç bir şekilde katledilmesi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşanan en büyük kitlesel vahşet olarak kabul edilmektedir. Yaklaşık 1,000 kişinin kalıntılarının hala kayıp olduğu düşünülmektedir. Srebrenitsa'da kalan Bosnalı Müslüman nüfus -yaklaşık 25.000 kadın, çocuk ve yaşlı- zorla yerleşim bölgesinden çıkarıldı. Daha sonra Ratko Mladić soykırım da dahil olmak üzere savaş suçlarından ömür boyu hapse mahkum edildi. Onun yanı sıra yaklaşık 50 Bosnalı Sırp da mahkum edildi.

International Day of Reflection and Commemoration of the 1995 Genocide in Srebrenica, 11 July



In 1995, a government soldier reads out the names of confirmed survivors or escapees from the fallen city of Srebrenica.

PHOTO: © UNICEF

The genocide in Srebrenica

The war that followed the breakup of the former Yugoslavia claimed more

Srebrenitsa'da Müslümanlara yapılan soykırımla ilgili sayfanın ekran görüntüsü (BM web sitesi)

Bratislav Petrović şu anda Sırbistan'daki dini azınlıklarla mücadele etmek için psikolojik manipülasyon yöntemlerini kullanıyor. Petrović, 1993 yılında Hırvatistan ve Bosna'daki etnik ve dini temizlik sırasında dini azınlıkları Sırbistan'da olduğu gibi mahkum etmek için aynı ideolojiyi kullanmış, onları terörist örgütler olmakla suçlamış ve rahatlıkla "mezhep" olarak etiketlemişti. Petrović, Sırbistan İçişleri Bakanlığı'ndan polis şefi Zoran Lukoviç ile birlikte dini azınlıkları suçlu, terörist, uyuşturucu satıcısı ve katil olmakla suçluyor. Sırbistan'daki sansasyonel medya ile birlikte çalışarak, ülkedeki dini azınlıkları karalamak ve onlara karşı önyargıları körüklemek amacıyla Sırp Ortodoks Kilisesi ile yuvarlak masa toplantıları ve tartışma programları düzenliyorlar.

The Repression of Religious Minorities in Serbia:

The role played by the European Federation of Centres of Research and Information on Sectarianism (FECRIS)

27 April 2005

Avrupa İnanç Özgürlüğü Federasyonu (FOB) web sitesinde yayınlanan "Sırbistan'da Dini Azınlıklara Yönelik Baskılar: FECRIS'in Oynadığı Rol" (2005) başlıklı rapor

ICTY (Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi) Savcısının Bosna ile ilgili iddianamesinde belirttiği gibi, Slobodan Milošević "Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna'da yaşayan Sırp halkı arasında korku ve nefret ortamı yaratmak amacıyla Bosnalı Müslümanlar ve Hırvatlar tarafından Sırp halkına yönelik etnik temelli saldırılara ilişkin abartılı ve yanlış mesajlar yaymak için Sırp devlet medyasını kontrol etti, manipüle etti veya başka bir şekilde kullandı ve Hersek'te insanların zorla yerlerinden edilmesine katkıda bulunmuştur.

Etnik ve dini temizlik Milošević'in emriyle Müslümanları köktendinci terörist olmakla suçlayarak meşrulaştırıldı. Bu suçlama, Saraybosna'nın kuşatılmasına ve 3-4 yıl boyunca her gün kadın ve çocukların keskin nişancılar tarafından öldürülmesine ve 1995'te Srebrenitsa'da binlerce Müslümanın soykırıma uğramasına izin verdi.

Tetikleyici Olay - Waco Trajedisi

28 Şubat 1993'te FBI ve ABD Ulusal Muhafız güçleri, Branch Davidians adlı dini grubun üyelerini Waco, Teksas yakınlarındaki Mount Carmel kompleksinde kuşatma altına aldı. **Kuşatma sırasında, bazıları 3 yaşın altında bebek ve küçük çocuklar olmak üzere 25 çocuk, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere 86 kişi öldürüldü.** Kuşatma 19 Nisan 1993'te Mount Carmel kompleksinin yakılarak yerle bir edilmesiyle sona erdi.



Waco'daki korkunç trajedinin görüntüleri. "The IMPACT - ETKİ" belgeselinden ekran görüntüsü

Kuşatması sırasında Branch Davidian'ların lideri David Koresh ile müzakereler yürütüldü. Görüşmelere FBI ajanlarının yanı sıra avukatlar da katılmıştır. Nihayetinde avukatlar kuşatma altındakilerle kendi istekleriyle evlerini terk etmeleri konusunda bir anlaşmaya varmayı başardılar. Böyle bir sonucun çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere herkesin hayatını kurtaracağını belirtmek gerekir. Ancak bu sonuç, kült karşıtlarının planlarıyla uyuşmadı. Sonuç olarak Mount Carmel kompleksi FBI tarafından basıldı. Zehirli gaz binaya yönlendirilerek yetişkinlerin ve çocukların acı içinde ölmelerine neden oldu ve ardından bina tamamen ateşe verildi. Kaçmaya çalışanlar vuruldu. **Sonuç olarak, kült karşıtlarının barbarca eylemlerine tanıklık eden tek bir Davidian bile hayatta kalamadı.**



Yangında hayatını kaybeden bir Branch Davidian üyesinin kömürleşmiş cesedi. "The IMPACT - ETKİ" belgeselinden ekran görüntüsü

Waco trajedisi bugün Amerikan vatandaşları için açık bir yara olmaya devam ederken, gerçek failleri için FBI ve ATF'nin arkasında olan, medyayı kontrol eden, hükümet kararlarını etkileyen ve kamuoyunu şekillendiren tarikat karşıtı örgütler tarafından yürütülen en başarılı operasyonlardan biri ve bir mihenk taşıdır.

Aralarında Rick Alan Ross ve Steven Hassan'ın da bulunduğu tarikat karşıtı ajanlar, Branch Davidianları ve liderleri David Koresh'i şeytanlaştırma kampanyasına öncülük ettiler. Steven Hassan televizyon kanallarına çıkarak kamuoyunu şekillendirip Branch Davidian'ları aktif bir şekilde insanlıktan çıkarırken, Rick Alan Ross doğrudan FBI ve ATF ile çalışarak onlara danışmanlık yaptı ve kolluk kuvvetlerinin operasyonunu etkiledi.

Okul Saldırıları Çağımızın Korkunç Bir Salgınıdır

Branch Davidian üyelerinin 19 Nisan 1993 tarihinde Waco'daki trajik ölümü, 19 Nisan 1995 tarihinde Oklahoma City'de meydana gelen terör saldırısının tetikleyicisi olmuştur. Bu iki olay da 20 Nisan 1999'da Columbine Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı için emsal teşkil etmiştir.

FBI ve ATF merkezlerinin bulunduğu Oklahoma City'deki terör saldırısında 19'u 6 yaşından küçük çocuk olmak üzere 168 kişi hayatını kaybetmiş, 680'den fazla kişi de yaralanmıştır. Columbine Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 12 öğrenci ve bir öğretmen ölmüş, 24 kişi de yaralanmıştır.



Columbine saldırısı daha sonra güçlü bir enformasyonel terör saldırısı haline geldi ve önce ABD'de daha sonra da diğer ülkelerde okul saldırılarında ve çocuk ölümlerinde önemli bir artışa yol açtı. Her okul saldırısı, etkilenen bölgede tarikat karşıtı duyguların etkisinin artmasına katkıda bulundu.



Amerika'da bu olaylar “okul silahlı saldırıları” olarak bilinmektedir - İngilizce “school shooting ”den türetilen bu terim, eğitim kurumlarında silahlı şiddet kullanımını ifade etmekte ve genellikle toplu cinayetlerle sonuçlanmaktadır. Günümüzde pek çok ülke bu olguyla karşı karşıya kalmış ve bu durum uluslararası bir sorun haline gelmiştir.

Okul saldırıları, anti-kültistler tarafından çocukların bilincine “bulmaca kodlama” yönteminin uygulanmasının bir sonucudur. Bir terör saldırısı için hazırlık, görevin önemine bağlı olarak, gerçekleştirilmesinden çok önce başlar ve 1 ila 3 yıl sürer. Tarikat karşıtları önce bir okul saldırısı yaratmanın avantajlı olacağı bir bölge seçer, ardından medya ve sosyal ağlar aracılığıyla gerekli fikirleri yavaş yavaş çocukların zihnine yerleştirirler.

*Farklı ülkelerdeki okul saldırıları vakaları.
“The IMPACT - ETKİ” belgeselinden ekran görüntüleri*



"The IMPACT - ETKİ" belgeselinde de belirtildiği gibi, belirli bir eğitim kurumundaki öğrencilerin bilinçaltılarının gizli bir dış manipülasyona maruz kaldığının göstergelerinden biri, öğrenciler arasında bipolar afektif bozukluk vakalarının artmasıdır. **Buradaki bağlantı nedir?** Enformasyon kodlamasının ilk dalgaları geniş bir etki alanına sahip olduğundan, kitlesel atış programının parçaları olan belirli bilinçaltı implantları, etkilenen tüm bireylerin bilinçaltısına nüfuz eder. Bu durumda kişiye ne olur?

Gizli direktifler, bilinçli hedefleri ve istekleriyle çelişerek bilinçaltılarında harekete geçmeye başlar. Sonuç olarak, kişinin içinde iç çatışma ve direnç ortaya çıkar. Bilinçaltısına yabancı unsurların yerleştirilmesinden kaynaklanan bu çatışma, nihayetinde bipolar bozukluk olarak kendini gösterir. Gençler ve genç yetişkinler arasında bipolar bozukluk görülme sıklığı 1990'dan bu yana her yıl artmaktadır.



Suçlu David Kozák ve Prag'daki silahlı saldırı hakkındaki makalenin ekran görüntüsü (BBC)

En son yüksek profilli okul silahlı saldırılarından biri 21 Aralık 2023 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi ana binasında meydana geldi. Olayın faili 24 yaşındaki David Kozak adlı bir öğrenciydi.

Silahlı saldırı sonucunda 14 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. 15. kurban ise saldırganın kendisiydi. Çeşitli raporlara göre, ölümünü çevreleyen koşulların çeşitli versiyonları vardır: ya intihar etti ya da bir tutuklama girişimi sırasında polis tarafından vuruldu.

Bu vaka birkaç nedenden ötürü dikkate değerdir:

- Çek Cumhuriyeti için, ülkenin kuruluşundan bu yana yaşanan en büyük kitlesel silahlı saldırıdır.
- Bu trajedinin halk üzerinde son derece olumsuz bir psikolojik etkisi olmuştur.
- Olayın ardından birçok vatandaş travma sonrası stres bozukluğu belirtileri göstererek psikolojik yardım talebinde bulunmuştur.

Bu trajedinin bir diğer önemli yönü de bir tetikçinin adım adım bilgi kodlamasının klasik bir örneğini teşkil etmesidir:

- İlk aşama rastgele kişileri öldürmektir (bu vakada David Kozak üniversitedeki toplu saldırıdan altı gün önce Klánovice Ormanı'nda 33 yaşında bir adamı ve 2 aylık kızını öldürmüştür). Tipik olarak, tek bir cinayet için yerleştirilen bir program, kişide birini öldürebileceğini kendine kanıtlama dürtüsü uyandırır. Bu adım, sonraki bir toplu katliam için programı güçlendirir.
- İkinci Aşama, tetikçiye yakın birini öldürmektir (bu vakada David Kozak babasını öldürmüştür). Tipik olarak, kitlesel bir saldırı gerçekleştirilmeden önce, tetikçi ilk olarak üzerinde otorite sahibi olan ve bir tür ahlaki pusula görevi gören birini öldürür. Bilgisel kodlama süreci tetikçide bir iç çatışmayı tetikleyerek bu yakın bireylere yönelik nefret veya kızgınlığı daha da körükleyebilir. Programlanmış tetikçi, sevdiği birinin öldürülmesini yardım etmek, tetikçinin daha sonra başka çocukları öldürmesine tanık olmaktan "kurtarmak" ve aynı zamanda kendisini potansiyel suçluluk duygusundan kurtarmak için asil bir eylem olarak görür.
- Üçüncü Aşama toplu katliamdır. Bu, bu eylemin kendilerine hızlı bir şöhret ve popülerlik getireceğine inanan "tanrı benzeri bir statüye" sahip programlanmış tetikçi için nihai hedef ve doruk noktasıdır. Ancak gerçekte bu aşama, onları kurnazca manipüle edenlere kulluğa tam bir inişi temsil eder.

Okul saldırılarının arkasında, saldırı yapmayı planladıkları bölgedeki çocukların bilinç ve ilgi alanlarını inceleyen bir uzmanlar ekibi bulunmaktadır. Bu uzmanlar, bilgi yoluyla kişinin bilinçaltına nüfuz edebilir ve davranışlarını değiştirebilir. Esasen, okullardaki kitlesel silahlı saldırılar, özel terör teknolojilerinin ve gizli zihin manipülasyonu tekniklerinin metodik bir uygulamasıdır.

Okul saldırıları sadece trajik olaylar değil, aynı zamanda siyasi ve sosyal alanlarda köklü değişimler için de bir katalizördür. Bu tür olayların her biri kült karşıtları tarafından titizlikle planlanmış manipülasyonlar yoluyla hedeflerine ulaşmak için kullanılmaktadır. Bu manipülasyonlar toplumu istikrarsızlaştırmayı ve bölmeyi, çeşitli gruplar arasında derin çatışmalar yaratmayı amaçlamaktadır.

Sonuç olarak toplum, her biri hem yetkililere hem de birbirlerine karşı nefret besleyen karşıt kamplara bölünmeye başlar. Bu bölünme memnuniyetsizliğin artmasına, protestolara ve çatışmaların tırmanmasına yol açarak ülkeyi yavaş yavaş iç savaşa doğru iter. Bu, en çok okul saldırılarının meydana geldiği ABD'de aktif olan küresel tarikat karşıtlığının nihai hedefidir. Dolayısıyla, bu olayların her biri toplum üzerinde derin bir iz bırakarak kalıcı bir yaraya dönüşmektedir.

Politikacılara Yönelik Suikast Girişimleri

Peki kamu görevlilerini hedef alan tetikçilerin arkasında kim var? Fark etmiş olabileceğiniz gibi, son zamanlarda tetikçiler arasında siyasetçilere saldırmak moda haline geldi. Mevcut küresel durum göz önüne alındığında, tarikat karşıtları için bu tür suçları provoke etmek son derece karlı. Hedef aldıkları siyasetçilerin ideolojileri ya da başka herhangi bir faktör umurlarında değil. Onlar için önemli olan, olayın yaratacağı rezonans ve toplumu istikrarsızlaştırma üzerindeki etkisidir, böylece daha sonra durumu kendi hedeflerine ulaşmak için kullanabilirler.

Politikacıları hedef alan tetikçilere gelince, onlar da en az okul tetikçileri kadar bulmaca kodlama yöntemiyle bilinçaltı manipülasyonunun kurbanlarıdır. Onlar da tıpkı hedef aldıkları politikacılar, okullarda vurulan çocuklar ve gizli manipülasyona ve medya bilgi saldırılarına maruz kalan tüm insanlar gibi kurbandırlar. Tüm bu insanlar, gündemleri demokrasiyi yok etmek ve dünya çapında tam güce ulaşmak olan küresel kült karşıtlarının hedefindedir.

Donald Trump ve Robert Fico'nun hayatlarına yönelik girişimler kült karşıtlarının faaliyetleriyle yakından bağlantılıdır.



CNN promotes 'deprogramming' Trump 'cult' members

"CNN, Trump 'kült' üyelerinin 'programdan çıkarılmasını' teşvik ediyor" başlıklı makalenin ekran görüntüsü (Accuracy In Media web sitesi)

13 Temmuz 2024'te eski ABD Başkanı ve ABD Cumhuriyetçi Parti'nin mevcut başkan adayı Donald Trump, Butler, Pennsylvania'daki bir kampanya mitingi sırasında yaralandı. Bu, bu yıl politikacılara yönelik ikinci suikast girişimidir.

Daha önce, 15 Mayıs 2024 tarihinde Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya bir suikast girişiminde bulunulmuştu. Bir hükümet toplantısının ardından Başbakan halkın karşısına çıktığında 71 yaşındaki yazar Juraj Cintula ona ateş etmeye başladı. Robert Fico birden fazla kurşun yarası aldı ve durumu kritik olduğu için hastaneye kaldırıldı.

Anlatılan her iki olay da siyasi muhalifler tarafından değil, küresel kültizm karşıtlığının gizli, gölge gücü tarafından düzenlenen ve başarıyla uygulanan senaryolardır. Gözden kaçan bazı faktörler şimdi bu sonuca işaret ediyor.

Donald Trump uzun zamandır yoğun bir dezenformasyon kampanyasının hedefi olmuştur. Bu kampanyanın merkezinde "kült" etiketinin tekrar tekrar kullanılması ve Amerikalı bir kült karşıtı lider ve programdan çıkarıcı olan Stephen Hassan'ın 2019 tarihli "The Cult of Trump" kitabı yer almaktadır.



Anti-tarikatçı Steven Hassan'ın "Trump Kültü" adlı kitabı

Kült karşıtı Hassan kitabında, Nazi yöntemi olan Çağırışım Yoluyla Suçluluk ve insanlıktan çıkarma yöntemlerini kullanıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı Jim Jones, David Koresh, L. Ron Hubbard ve Sun Myung Moon gibi figürlerle karşılaştırarak Trump'ın başkanlığının yıkıcı bir tarikatla pek çok ortak noktası olduğunu savunuyor.

Karşılaştırma için kullanılan isimlerin daha önce tarikat karşıtı örgütler tarafından damgalanmış olması dikkat çekicidir; bu örgütler de söz konusu isimleri “mezhep” ya da “tarikat” olarak yaftalayarak ve haklarında uzun süren itibarsızlaştırma kampanyaları yürüterek insanlıktan çıkarma yöntemini kullanmışlardır.



Donald Trump ile ilgili olarak “kült” söylemini kullanan makalenin ekran görüntüsü (Scientific American web sitesi)

Steven Hassan bugün zihin kontrolü konusunda uzman olarak biliniyor. Geçmişte, kaçırma, alıkoyma ve fiziksel, psikolojik ve genellikle cinsel şiddet kullanma yoluyla insanları şiddet kullanarak programdan çıkaran CAN (Cult Awareness Network) adlı suç örgütünün bir üyesi olarak biliniyordu.

Suç teşkil eden ve insanlık dışı faaliyetlerine dair doğrudan kanıtlara rağmen, Amerikan medyası şimdi ona çalışmalarını sürdürmesi için bir platform sağlıyor. Bu sayede belirli örgütleri, grupları ve insanları “tarikat” ya da “mezhep” olarak etiketleyerek insanlıktan çıkarabiliyor.



Robert Fico da uzun süredir itibarsızlaştırma kampanyalarının hedefi. Medya onu insanlıktan çıkarmak ve ona karşı doğrudan nefreti körüklemek için aşağılama ve küçük düşürmeye yönelik kışkırtıcı ifadeler kullanmıştır. İşte bu tür yayınlardan birkaç örnek.



1. “Fico Gazetecileri Hedef Alarak Size de Tehdit Oluşturuyor” (KOBİ) başlıklı makalenin ekran görüntüsü;;
2. “Fico Özgürlüğümüzü Elimizden Alıyor” başlıklı makalenin ekran görüntüsü (HNOnline.sk)

Donald Trump'a yönelik suikast girişimi, Amerikan toplumunda var olan bir başka sorunu da önemli ölçüde şiddetlendirdi: ülke vatandaşları arasında derinleşen kutuplaşma, birçok medya kuruluşu tarafından aktif olarak tartışıldı. Olayın ardından hem Donald Trump hem de Joe Biden ulusal birlik çağrısında bulundu.

Her iki aday da başkan seçilmeleri halinde daha ciddi bir sorunla karşı karşıya kalabileceklerinin farkında. Her an, tek bir olay toplumsal huzursuzluğu tetikleyebilir, fiziksel çatışmaya ve hatta iç savaşa dönüşebilir. Amerikan vatandaşlarını birbirine düşürmek kimin işine yarar? Amerika Birleşik Devletleri'nde iç savaş kimin işine yarar?

Cevap doğrudan tarikat karşıtlığını işaret ediyor.



"Biden ve Trump mitingdeki silahlı saldırının ardından birlik vurgusu yapıyor" başlıklı haberin ekran görüntüsü (Al Jazeera Media Network)

Kült karşıtlarının küresel hedeflerine ulaşmadaki en önemli adımlardan biri Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iç savaş çıkarmaktır. Kamuoyu suçluları siyasi muhalifler arasında ararken, bu olayların asıl düzenleyicileri -kült karşıtları- kendi hedeflerinin peşinden gitmeye devam etmektedir.

Robert Fico ile ilgili olarak, daha önce de belirtildiği gibi, kendisi de uzun bir dizi olumsuz tanıtıma maruz kalmıştır. Buna ek olarak Robert Fico, özellikle de tarikat karşıtı yayın organı Slovakya Radyo ve Televizyonu'nun (RTVS) ortadan kaldırılmasına yönelik çeşitli kararların alındığı dönemde, tarikat karşıtlarının Slovakya'daki planlarını gerçekleştirmelerinde önemli bir engel teşkil etmiştir. Bu nokta, Robert Fico'ya saldıran Juraj Cintula tarafından özellikle belirtilmiştir.

RTVS'nin defalarca tarikat karşıtı söylemleri empoze ettiği, demokratik ilkeleri ihlal eden içerikler yayınladığı ve manipülatif programları teşvik ettiği tespit edilmiştir. Bu uygulamalar halen RTVS yayıncısının arşiv materyallerinde görülebilmektedir.



Robert Fico'yu "Rus yanlısı" bir ajan olarak gösteren makalenin ekran görüntüsü (Courrier International web sitesi)

Donald Trump bir kült lideri olarak etiketlenmesinin ve "Trumpizm" teriminin ortaya atılmasının yanı sıra faşist olarak da adlandırılmıştır. Medya Donald Trump'ı sürekli olarak birincil faşist olarak etiketlediği için, tetikçi Thomas Matthew Crooks'un gerçekten Amerika'yı kurtardığına inanmış olması mümkündür.



"Stephen Colbert: 'Donald Trump bir faşist'" başlıklı makalenin ekran görüntüsü (The Guardian)

İlginç bir nokta: 2016 yılında Juraj Cintula, hiçbir hükümetin vatandaşlarını yalnızca kolluk kuvvetleri aracılığıyla koruyamayacağını savunan iki paylaşım yaptı. Kontrolsüz göçe karşı çıkan yazar ve tetikçi aday, ülkeyi korumak için kendi masraflarıyla silah ve teçhizat satın alan savunucuları desteklediğini ifade etti.

"Ülkeyi savunmak", 'ülkeyi korumak' ve 'ülkeyi kurtarmak' gibi terimler genellikle kült karşıtları tarafından istismar edilir. **Bu tür fikirlere açık bir kişi kolaylıkla tarikat karşıtı programların etkisi altına girebilir.**

Fico'yu vuran Cintula'nın başına gelen de tam olarak budur. Tetikçi aynı zamanda ülkeyi kurtardığına inanıyordu. Amacı öldürmek için öldürmek değil, olaydan yıllar önce medya tarafından imajı özenle hazırlanmış bir düşmandan ulusu kurtarmaktı.

Bu tür olaylar uzun bir süre boyunca hazırlanır. Belirli bir plan, yer ve hatta potansiyel bir kurban ile bilinçli bir kararın infazdan kısa bir süre önce verildiği durumlar vardır. Ancak, nefretin ortaya çıkması ve bir cinayet işleme arzusu ve bu yöndeki düşünceler, bilinçli bir karar ve somut bir plan oluşturulmadan çok önce ortaya çıkar.



Robert Fico'yu "Rusya yanlısı" bir ajan olarak gösteren makalenin ekran görüntüsü (Napunk web sitesi)



Küresel anti-kültürün gizli gücü gazetecileri kullanır ve özenle hazırlanmış medya yayınları aracılığıyla insanları kodlayabilir ve manipüle edebilir. Bu durumda herkes kurban haline gelebilir.

Donald Trump'ın faşist olarak adlandırıldığı bir makale örneği (Boston Üniversitesi web sitesi)

Ancak, anti-kültüristlerin kendileri bile kimin kodlama programından etkileneceğini ve terör saldırısının faili olacağını bilemezler - bu kişinin tamamen şans eseri, okul saldırısı ekibine seçilmemiş sıradan bir kişi mi yoksa iyi eğitilmiş bir tetikçi mi olacağı.

Bu, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nde eski bir denizci olan Tetsuya Yamagami'ye değinir. 2022 yılında eski Başbakan Shinzo Abe'ye ateş ederek suikast düzenlemiştir. Sonuç olarak politikacı öldü. Katil, Abe'nin dini bir hareketi desteklediğini iddia ederek kurbanın Birleşme Kilisesi ile olan bağlantılarını gerekçe gösterdi. Bu vaka da tarikat karşıtlığının doğrudan etkisini açıkça göstermektedir.

Dikkate alınması gereken bir diğer önemli nokta da, bu tür olayların ardından genellikle daha sıkı silah kontrol yasaları için çağrılar yapılmasıdır.



Ancak Japonya uzun zamandır dünyadaki en katı silah yasalarından bazılarını sahip olsa da, işin içine tarikat karşıtı güçler girdiğinde bu tür yasaklar etkisiz kalmaktadır. Sonuçta Abe'ye yönelik suikast girişiminde tetikçi suç aletini satın almak yerine kendisi üretmiş ve suçu işlemekten kaçınmamıştır.

Bu durum, kült karşıtı ajanların gizli etkisini göstermektedir; kodlamaları bir insanın bilinçaltı seviyesinde tetiklendiğinde, eleştirel düşünceyi atlar ve suç her durumda herhangi bir yasal kısıtlamaya bakılmaksızın işlenir.

Fark etmiş olabileceğiniz gibi, suikastta birincil olan, suçun işlendiği bireyin medya aracılığıyla önceden insanlıktan çıkarılmasıdır. Eğer tetikçi siyasetçide bir insan görmüyorsa, vicdanının sesini bastırması ve silahın tetiğini çekmesi daha kolay olur.

Siyasi suikastlar rakip siyasi partilerin sorunu değil, tarikat karşıtlığının yayılmasından kaynaklanan bir sorundur. **Medyada tarikat karşıtı ajanlar olduğu sürece hiç kimse güvende değildir.**

"Shinzo Abe'nin suikastı terörist olarak adlandırılacak" başlıklı makalenin ekran görüntüsü (The European Times)

KÜLT KARŞITLARI KİMLERDİR?

Günümüzün küresel askeri çatışmalarının ve en iğrenç terör eylemlerinin çoğunun arkasında modern kült karşıtları bulunmaktadır. Medya aracılığıyla dezenformasyonu manipüle edip yayarak korkuyu tırmandırmakta ve toplumsal gerilimleri alevlendirmektedirler. Vatandaşların haklarını ve yasaları ihlal ederek, belirli sosyal gruplara karşı ayrımcılık yapıyor, zulmü kışkırtıyor, demokratik temellerin altını oyuyor ve ulusları totalitarizme doğru itiyorlar.

Bu ulusötesi ağın ideolojik merkezi ve propaganda yöntemlerinin öncüsü Rusya Dinler ve Mezhepler Araştırma Merkezleri Birliği'dir (RACIRS).



"THE IMPACT - ETKİ" belgeselinde yer alan ve A. Dvorkin'in yasal "mezhep" ("kült") teriminin kullanılmasının imkansızlığını tartıştığı, Gatçina Piskoposluğu'ndaki kült çalışmaları üzerine bir dersin ekran görüntüsü

Derneğin uzun süredir liderliğini ve başkanlığını yapan Alexander Dvorkin, kamuoyunda tanınan bir isim ve Rusya'nın baş mezhep uzmanıdır. Kendisi aynı zamanda Saint Tikhon Ortodoks Beşeri Bilimler Üniversitesi'nde profesör ve Mezhep Çalışmaları Bölümü başkanıdır. Bu üniversitede ders vermenin yanı sıra, Dvorkin son 30 yılını Rusya'yı ve yurtdışını dolaşarak öğrencilere, eğitimcilere ve kolluk kuvvetlerine konferanslar vererek geçirmiştir.

Derslerinin yanı sıra, Dvorkin'in başkanlığını yaptığı Tarikat Çalışmaları Bölümü bünyesinde sistematik tarikat karşıtı çalışmalar yürütülmektedir. Dvorkin aynı zamanda tarikat karşıtı bir kuruluş olan Lyons Aziz Irenaeus Dini Araştırmalar Merkezi'nin de başkanıdır.

Bu durum, 2014 yılında internette ortaya çıkan ve medyanın büyük ilgisini çeken belgelere rağmen böyledir. Belgeler, Dvorkin'in 1973'ten 1977'ye kadar "siklotimi" (bir tür manik-depresif psikoz), "patolojik kişilik gelişimi" ve "psikofiziksel çocukçuluk" teşhisleriyle psikiyatrik bakım altında olduğunu gösteriyordu.

Kısa bir süre sonra, gençliğinde uyuşturucu kullandığına dair raporlar ortaya çıktı. Dvorkin, psikiyatrik bir değerlendirme sonucunda kamu hizmeti ya da toplumsal hareketlere liderlik için uygun bulunmamasına rağmen, Rusya Adalet Bakanlığı'na bağlı Devlet Dini Araştırmalar Uzmanlık Konseyi'nin başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Bundan önce Konsey Başkanlığı ve 2021 yılına kadar da FECRIS Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

Ciddi bir zihinsel bozukluğu olan bir kişi, tüm örgütlerin ve toplulukların kaderine karar vermekte, faaliyetlerini aşırılık yanlısı olarak etiketlemektedir. Dvorkin ve ekibinin yeni dini hareketlerin mezhep olduğu ve tehlike arz ettiği fikrini sistematik ve kasıtlı bir şekilde topluma aşılacağını belirtmek çok önemlidir.



RACIRS ve FECRIS tarikat karşıtı örgüt şubelerinin küresel yayılımı

Onlara göre tehlike sadece hareketlerin kendisinden değil, aynı zamanda takipçilerinden de kaynaklanmaktadır. Bu mantık, çeşitli dini örgütlerin taraftarlarının fiziksel zulme uğramasına yol açmıştır.

1993 yılında Dvorkin “totaliter tarikat” ve “yıkıcı kült” terimlerini ortaya atmıştır. O zamandan bu yana bu terimler politikacıların, emniyet yetkililerinin konuşmalarında ve çeşitli yayınlarda sansasyonel başlıklar olarak sıkça yer aldı.

Siyaset bilimi ve Soğuk Savaş propagandasından ödünç alınan “totaliter” terimi hemen özgürlüğün yokluğu, toplama kampları, gardiyanlar, dikenli teller, zorla çalıştırma, yetersiz gıda ve benzeri imgeleri çağırıyor.

Tüm bunlar korku uyandırır. “Tarikat” ya da ‘kült’ olarak etiketlenen bir örgüt hakkında bir şeyler okuyan ya da duyan herkes bilinçaltında kendisinin ve sevdiklerinin iyiliğinden korkar.

I.Ya. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Tarihi ve Teorisi Bölümü'nde öğretim üyesi ve Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi'nde seçkin bir profesör olan Kanterov, ***Yeni Dini Hareketler adlı kitabında “totaliter mezhep” ve “yıkıcı kült” gibi terimlerin çoğu ülkenin mevcut mevzuatında ve uluslararası hukuki belgelerde yer almadığını yazmaktadır. Bu terimler yasal gerekçeden yoksundur ve “Vicdan Özgürlüğü ve Dini Dernekler Kanunu” ile çelişmektedir. Dini bir grubun doğası gereği olumsuz çağrışımlar yapan terimlerle etiketlenmesinin en iyi ihtimalle gruba karşı temkinli bir tutumu teşvik ettiğini ve daha sıklıkla da takipçilerinin ayrımcılığa ve zulme uğramasına yol açtığını belirtiyor.***

Görüldüğü üzere, hangi ülke ya da kıtada olursa olsun, medya yeni dini hareketler hakkında yanlış bilgilerin yayılmasında doğrudan rol oynamakta ve bu hareketleri suçlu, aşırılık yanlısı ya da terörist örgütler olarak lanse etmektedir. Dahası, bu sözde totaliter mezheplere yönelik enformasyonel zulmün herhangi bir yasal dayanağı olup olmadığını sorgulama zahmetine bile girmiyorlar.

Bu bağlamda, Dr. I.Ya. Kanterov, “totaliter mezhep’ ve ‘yıkıcı tarikat’ terimlerinin muğlaklığının, neredeyse her yeni dini grubun, dini veya felsefi doktrinin, kültürel, eğitimsel veya tıbbi kurumun bu terimler altında etiketlenmesine olanak tanıdığı” sonucuna varmaktadır.

“İsteyen herkesin 'totaliter mezhep' ve 'yıkıcı tarikat' terimlerini, korku uyandıran etiketlerin bu dikkatsiz kullanımının doğurabileceği sonuçları düşünmeksizin, istenmeyen herhangi bir kişiyi damgalamak için kullanabileceğine” işaret etmektedir.

Akli dengesi yerinde olmayan Dvorkin liderliğindeki RACIRS, dünya genelinde hangi dini ve dini olmayan kuruluşların “mezhep” veya “yıkıcı tarikat” olarak kabul edilip hangilerinin edilmeyeceğini belirleme hakkını münhasıran kendinde görmektedir. Aramızdan kimin mezhepçi sayılacağına sadece RACIRS karar veriyor - yargılama olmadan, soruşturma olmadan ve masumiyet varsayımı hakkı olmadan.

Yine de Dvorkin'in kendisi şu itirafta bulunmuştur: “Eğer yarın yasal bir ‘mezhep’ terimi getirecek olursak, ertesi gün mahkemeler bu mezheplerin ‘Şimdi bizim bir mezhep olduğumuzu kanıtlayın ve bu tanıma uyduğumuza dair tüm kanıtları sunun’ talepleriyle dolup taşacaktır. Bu davaların çoğu kaybedilecektir... **“Şu anda, her durumda, mezheplere sahip değiliz ve bu nedenle özgürce mezhep diyebiliriz.”**

Dvorkin'in temel stratejisi budur: “kült” teriminin yasal dayanağının bulunmadığına dair sözde masum bir sonuç kisvesi altında, herhangi bir insan grubunun bu utanç verici kelimeyle etiketlenmesine izin vermektedir.

Yasal dayanağı olmayan tek bir tanımın çok sayıda topluluğun acı çekmesine, çatışmaların kışkırtılmasına, saldırganlığa, nefrete ve nihayetinde insanların yok edilmesine nasıl yol açtığına dikkat edin.



FECRIS tarikat karşıtı organizasyon şubelerinin küresel yayılımı

Şimdi FECRIS'in faaliyetlerine daha yakından bakalım. FECRIS, 1993 yılında Barselona'da düzenlenen kült karşıtları kongresinde kuruluşu başlatılan başlıca uluslararası kült karşıtı örgütlerden biridir. Paris'te 1994 yılında kurulmuş ve tescil edilmiştir.

Çeşitli ülkelerden kült karşıtı hareketleri bir araya getiren bir şemsiye örgüt olan ve başlıca finansmanı Fransız hükümetinden gelen FECRIS tarafından gerçekleştirilen çok sayıda yasal ihlal örneği bulunmaktadır. FECRIS'in finansmanının %90'ından fazlası Fransız bütçesinden gelmektedir. Bugün itibariyle FECRIS resmi olarak 5'i Avrupa dışından olmak üzere 30'dan fazla ülkeden örgütü bünyesinde barındırmaktadır.

FECRIS, tüm şubeleri aracılığıyla hem Avrupa'da hem de ötesinde sözde bilimsel kült karşıtı ideolojiyi empoze etmekte ve "kült" olarak etiketlediği gruplara karşı sürekli nefret dolu söylemler yaymaktadır. Örneğin FECRIS liderleri konferanslarda ve röportajlarda Scientology Kilisesi'nden "kanser" olarak bahsetmiş ve Yehova Şahitleri'nin "pedofiller için bir cennet" olarak tanımlanmasını onaylayarak aktarmışlardır.

FECRIS üyesi dernekler defalarca iftira suçundan mahkum edilmiş ve FECRIS'in kendisi de 2020 yılında Almanya'nın Hamburg kentinde Yehova'nın Şahitlerine karşı 18 kez asılsız suçlamadan suçlu bulunduğu dönüm noktası niteliğindeki bir davayı kaybetmiştir. Buna rağmen örgüt, kapalı kapılar ardında yenilgiyi kabul ederken, kamuoyu önünde davayı kazandığını iddia etti. FECRIS ayrıca, Hamburg'da kaybedilen davaya ilişkin yasal masraflarının Fransız hükümetinden aldığı fonları kullanarak Fransız vergi mükellefleri tarafından karşılanmasını talep etmiş ve kısmen başarılı olmuştur.

FECRIS gibi kült karşıtı örgütlerin, w"kült" veya "tarikat" olarak adlandırdıkları örgütlerin üyelerinin potansiyel olarak tehlikeli olduklarını ve önleyici olarak kovuşturulmaları ve yasaklanmaları gerektiğini iddia eden politikaları, uluslararası hukuk belgeleri tarafından korunan birçok temel hakkı ihlal etmektedir.

■ İlk olarak, masumiyet karinesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin (İHEB) 11. Maddesinin 1. Bölümünde yer alan temel bir hukuk ilkesidir:

"Cezai bir suç ile itham edilen herkes, savunması için kendisine gerekli bütün güvencelerin sağlanmış olduğu açık bir yargılama ile yasaya uygun olarak suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar masum sayılma hakkına sahiptir."

■ Benzer şekilde, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin (ICCPR) 14. Maddesi, 2. Bölümü de bu hakkı pekiştirmektedir:

"Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasalara göre sabit oluncaya kadar masum sayılma hakkına sahiptir."

Kült karşıtı örgütler, bireylerin herhangi bir yasal süreç olmaksızın belirli gruplarla olan bağlarına dayanarak zulme uğramalarını ve önleyici olarak yasaklanmalarını savunarak masumiyet karinesini hiçe saymaktadır.

Kült karşıtı örgütlerin politikası, bireylere aidiyetleri nedeniyle zulmederek ve faaliyetlerini kısıtlamaya çalışarak bu hakkı potansiyel olarak ihlal etmektedir. Azınlık grubu üyelerinin hakları da bu tür politikalar nedeniyle risk altındadır.

BM Din veya İnanca Dayalı Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Bildirge ve BM Ulusal veya Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Hakları Bildirgesi, kişinin kendi kültürünü özgürce yaşama, dinini ve dilini hem özel hem de kamusal yaşamda müdahale veya ayrımcılık olmaksızın özgürce uygulama hakkının temel insan hakkı olduğunu vurgulamaktadır.

Kültür karşıtlarının tutumu, dini veya felsefi gruplara bağlılıkları temelinde bireylere karşı ayrımcılık yaparak bu korumayı zayıflatmaktadır.

Kült karşıtlarının kullandığı yöntem ve araçlar Almanya'daki Nazi rejimi tarafından kullanılanlarla aynıdır. Anti-kültistler doğrudan Nazizmin takipçileridir. Nihai hedefleri totaliter bir rejim ve Dördüncü Reich'in kurulmasıdır.



Dvorkin, muhalefetle mücadele konusunda öğretmenlerinden Nazi yöntemlerini doğrudan ve tamamen benimsemiştir. "THE IMPACT - ETKİ" belgeselinden ekran görüntüsü

ÜÇÜNCÜ REİCH: NAZİZM NASIL BAŞLADI

Anti-kültizm temsilcileri Nazizm'e özgü tüm yöntemleri kullanmış, ancak bunları kendi amaçları doğrultusunda genişletmiş ve geliştirmiştir. Aslında, Nazizmin en korkunç biçimi o zamanın kült karşıtları tarafından yaratılmıştır. O zamanlar Apologetic Center aracılığıyla faaliyet gösteriyorlardı. Nazizmin Almanya'da nasıl başladığını hatırlayalım.

Almanya'daki Protestan Kilisesi 1921 yılında dini hareketleri izlemek ve raporlamak için Apolojetik Merkezi'ni kurdu. Yahudi karşıtı papaz Walter Künneth 1932'de merkezin başına geçti ve Hıristiyanlık dışı hareketlere karşı mücadele etmeye başladı. 1933 yılında hazırladığı "Kilise ve Yahudi Sorunu" başlıklı raporu Nazilerin Yahudi karşıtı politikalarını destekledi. Gestapo merkezin çalışmalarını takdir etti ve "tehlikeli" dini ve siyasi grupları ortadan kaldırmak için işbirliği yapmaya başladı.

1930'ların ortalarında, Apologetic Merkezi'nin baskısıyla, Yahudilere karşı ayrımcılık yapan ve haklarını kısıtlayan Nürnberg Yasaları kabul edildi. Yahudilerin kamu görevlerinde bulunmaları yasaklandı, profesörler üniversitelerden atıldı ve işçiler hastanelerden kovuldu. Ayrıca orduda ve poliste görev almaları da yasaklandı.



"Alman Hıristiyanlar" (Almanca: Deutsche Christen) 1932 yılında Nasyonal Sosyalistler tarafından Alman Evanjelik Kilisesi din adamları arasında örgütlenen bir sosyal hareket idi.

Reinhard Heydrich tarafından imzalanan bir Nazi yönergesi, belirli dini toplulukları ve mezhepleri (kültleri) bastırmak için prosedürler oluşturdu ve mezhep olarak belirlenen kamusal grupların ve öğretilerin bir listesini sağladı. Yönerge, bu gruplarla ilişkili tüm örgütlerin, kulüplerin ve sendikaların yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını emrediyordu.



"Alman Hıristiyanlar" (Almanca: Deutsche Christen) hareketinin sloganlarından biri şuydu: "Adolf Hitler'e inanmayan biri Tanrı'ya da inanamaz!" (Deutschlandradio web sitesi)

İrk, etnik köken veya dini inançlara dayalı gruplara zulmeden Nazilerin ve faşistlerin eylemlerine karşı toplumun geneli kayıtsız görünüyordu.

Ancak, Nazilerin insanlık dışı eylemleri küresel bir savaşa ve soykırıma yol açarak dünya çapında yaklaşık 70 milyon insanın ölümüne neden olduğundan, bu sorun nihayetinde herkesi etkiledi.

Apologetic Center'ın Hitler üzerinde önemli bir etkisi olmuş ve onun hırslarını manipüle etmiştir. Tarikat karşıtı örgütlerin etkisi altında kalan Hitler, dünya hâkimiyeti arzusunun geliştirmişti. Bu örgütler ona muhaliflere karşı korku ve nefret aşıladı ve bu da politikalarının temelini oluşturdu. Tarikat karşıtlarının rehberliğinde Hitler seçimleri kazandı ve fetih seferlerine başladı.



Almanya'daki Apologetic Center'da tarikat karşıtları aracılığıyla Nazizmin yükselişi. "THE IMPACT - ETKİ" belgeselinden ekran görüntüsü

Almanya'nın SSCB'ye saldırısından önce Almanya içinde uzun bir hazırlık dönemi yaşanmış, bu dönemde Apologetic Merkez'in önemli bir rol oynadığı birkaç kilit faktör ya da uygulama aşaması tespit edilebilmiştir:

- üstünlük ideolojisi,
- baskın bir dinin kurulması,
- muhalefetin bastırılması,
- büyük askeri propaganda.



"Alman Hıristiyanları"nın kilise seçim kampanyası. Berlin, 1933.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'daki Protestan Kilisesi, Friedrich-Wilhelm Haack liderliğinde tarikat karşıtı faaliyetlerini yeniden canlandırarak Nazi mirasını devam ettirdi. Künneth'in ders verdiği üniversitede teoloji eğitimi alan Haack, mezheplere ve muhaliflere karşı mücadeleyi sürdürmüştür. Rusya'daki modern tarikat karşıtlığı da bu Nazi yöntemlerini kullanmaya devam etmektedir.

Haack'ın öğrencilerinden Alexander Dvorkin bu çalışmaları sürdürmektedir. Rus Ortodoks Kilisesi'nin desteğiyle 1993 yılında kurulan ve Apologetic Center'ın Nazi yöntemlerini tekrarlayan Lyonslu Hieromartyr Irenaeus adına Dini Araştırmalar Merkezi'ni yönetmektedir. Dvorkin, Nazilerle aynı söylemi kullanarak "totaliter mezhepler" fikrini aktif olarak destekliyor, konferanslar veriyor, eğitimler düzenliyor ve makaleler yazıyor.

Kült karşıtı örgütler, tıpkı Apologetic Center gibi, dini hareketler ve örgütler için kara listeler oluşturmaktadır. Manipülasyon ve propaganda yöntemlerini kullanarak bu grupları zulüm ve iftiraya maruz bırakırlar. Bu listeler medyada yayılır ve hem dini hem de seküler grupların taciz edilmesine yol açar. Tarih, Nazizmin modern tarikat karşıtı hareketleri dönüştürdüğünü ve etkilemeye devam ettiğini, muhaliflere karşı korku ve nefret aşıladığını göstermektedir.

Özünde, mezheplere ve muhalefete karşı yürütülen tüm bu mücadele, her zaman sonraki yıkıcı süreçlerden önce gelen, kitlelerin cezalandırıcı bir şekilde temizlenmesi ve ideolojik olarak şartlandırılması aşamasıdır. Bugün modern Nazizmin hedefi İslam ve Müslümanlardır.

Dünya üzerinde Dördüncü Reich'i kurmak için, kült karşıtları Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında bir medeniyet savaşı başlatmayı planlamaktadır! Peki ama bunu nasıl başaracaklar?

KORKUNÇ BİR FELAKET ÖNCESİ İNSANLIKTAN ÇIKARMA

İnsanlıktan çıkarma, savaş zamanlarında Nazi propagandasının ilk aşaması olarak kabul edilmesinin bir nedeni vardır. İnsanlar birbirlerine karşı silahlanmadan önce, anti-kültistler birbirlerini artık insan olarak görmedikleri koşullar yaratırlar. İnsan imajını kaybetmiş bir grup insana karşı silahlanmak çok daha kolaydır.

Kült karşıtları amaçlarına ulaşmak için tüm ülkeleri bile kültizm ve Satanizm ile suçlamaktadır. Örneğin, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın öncesinde bu yaşandı.

Ukrayna'nın Nazizmle bağlantılı Satanizmden etkilendiği fikrini ilk yayanlardan biri Vladimir Rogatin'di (Avrupa Mezhepçilik Araştırma ve Bilgi Merkezleri Federasyonu FECRIS'in muhabir üyesi ve RACIRS üyesi). 2014 yılında şunları söylemiştir: **“Ukrayna'da çeşitli Satanik tarikatların artan bir etkisi ve varlığı söz konusudur. Farklı tahminlere göre, ülkemizde yüzden fazla Satanik grup faaliyet göstermekte ve toplamda yaklaşık 2.000 taraftarı bulunmaktadır.”**

Dvorkin Rogatin'e tamamen katılıyor: **“İlk Maidan'ın kesinlikle Pentekostallar tarafından yönlendirildiğini gördük, yani ana güçler onlardı... İkinci Maidan ise daha karmaşık bir dini bileşene sahipti ve sadece mezhepleri değil Roma Katolik Kilisesi'nin bir parçası olan Uniate Kilisesi'ni de içeriyordu. Öte yandan Ukraynalı Uniate'ler özel bir durum; birçok açıdan onların da mezhepçi bir zihniyete sahip olduğu söylenebilir. Aralarında neo-paganlar ve Scientologlar da vardı.”**



Русская Православная Церковь. Новосибирская Епархия.
Миссионерский отдел Новосибирской Епархии
Собор во имя святого благоверного великого
князя Александра Невского
Братья, не в силе Бог, а в правде!

Главная Сектоведение Новости **Украина. секта в масштабах одного государства**

[22.09.2014] Украина: секта в масштабах одного государства

«Как и другие сектанты, украинствующие могут быть разделяемы на три категории:
1) Честные, но незнающие. Это те, которых обманывают. 2) Знающие, но бесчестные; призвание сих обманывать "младшего брата".
3) Знающие и честные. Это маниаки раскола; они обманывают самих себя».

В.В. Шульгин «Украинствующие и мы».

Вот уже четверть века, как Украина пытается построить независимое государство. Основы этой независимости в утверждении, что «Украина – не Россия. Украина – це Европа». Утверждение вызрело не в толще народных масс, оно насаждается сверху. Впервые, наверное, польский граф Потоцкий заговорил об отдельности «украинского» народа, проживающего между Польшей и Россией. Было это в 1795 г. Потом австрийское правительство требовало от галичан перестать называть себя русскими. И уже с конца XIX в. галицкие националисты стали активно подменять слова «Малороссия» и «малорусский» словами «Украина» и «украинский». Цель преследовалась вполне определённая – разобщить русский народ, разделить его на русских и «украинцев».

*“Ukrayna” başlıklı makalenin ekran görüntüsü: Devlet Ölçeğinde Bir Tarikat”
(Rus Ortodoks Kilisesi. Novosibirsk Metropolü web sitesi)*

2014 yılında Novosibirsk Piskoposluğu'nun Alexander Novopashin başkanlığındaki misyonerlik bölümü Ukrayna başlıklı bir makale yayınladı: Bütün Bir Devlet Ölçeğinde Bir Tarikat başlıklı bir makale yayınlamış ve makalede şu ifadelerle yer verilmiştir: **“Özellikle büyüleyici bir gerçeğe dikkat çekmek istiyorum: Ukrayna'daki devlet örgütlenmesi ilkesi... neredeyse tamamen totaliter bir tarikat ilkesini yansıtmaktadır.”**

Daha sonra, sözde “Ukrayna'yı saran” bu Satanizm retoriği üst düzey Rus hükümet yetkilileri tarafından benimsendi ve bu tür söylemler savaşı Ukrayna'yı “şeytandan arındırmak” için bir gereklilik olarak meşrulaştırmak için kullanıldı.



Rusça konuşulan alanda “Ukrayna'yı tükettiği” iddia edilen Satanizm söylemini destekleyen makalelerin ekran görüntüleri

Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerde daha sonra neler yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Ancak kült karşıtları “kült” ve “kültist” etiketlemelerini, yok edilmesi gerektiğine inandıkları Ukrayna vatandaşlarıyla sınırlı tutmadılar.

Bugün ABD'yi ve tüm Avrupa'yı kült olarak damgalamış ve Satanist ilan etmiş durumdalar. Naziler gibi kült karşıtı örgütler de seçilmişlik ve bir grubun diğerine üstünlüğü söylemini kullanmaktadır.

Dvorkin şöyle demiştir: *“Tarikatların her zaman sahte, her zaman taklit olduğunu unutmamalıyız. Orijinali taklit ederler; orijinali çarpıtırlar. Eğer bir taklit varsa, o zaman orijinal de var olmalıdır. Ve biz de bu orijinalin var olduğunu hatırlamalı ve onu doğru bir şekilde incelemeliyiz.”*

“Bu nedenle bugün Yüce Yaratıcı'nın iradesine uygun hareket ettiğime inanıyorum: kendimi Yahudi'ye karşı savunarak, Tanrı'nın işi için savaşıyorum.”

- Adolf Hitler, Kavgam, 1925.

Kült karşıtları kendi yanılmazlıkları fikrini aşılama ve kültlerin son derece tehlikeli olduğu inancını manipüle etmektedirler. **Şu anda kült karşıtları İslam'a karşı topyekûn bir savaş başlatmış durumdalar.** Zamanında Nazilerin yaptığı gibi, tarikat karşıtları da sistematik olarak insanları farklı inançlara sahip olanları damgalama ve sonra da onları yok etme hakkına sahip olduklarına ikna etmektedir. Bu tür vaaz ve derslerden sonra bir inanan, içine yerleştirilmiş bir üstünlük ve doğruluk duygusuyla ortaya çıkacaktır.

Bu da anti-kültistlerin etkisi altında işlenen korkunç suçlar için mükemmel bir temel oluşturur. Bu tür bilgisel terör saldırılarının bir sonucu olarak milyonlarca insanın zihninde nefret tohumları ekilir. Bu nefret insanları önce terörizm ve soykırım eylemlerini onaylamaya, sonra da işlemeye iter.

Kült karşıtları bir yandan diğer inançlardan insanları Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlüğe ve nefrete teşvik etmektedir. Diğer yandan da Müslümanları giderek daha fazla baskı altına alarak inancımıza hakaret etmelerine izin veriyorlar. Tüm bunlar kültür karşıtlarının toplumda arzuladıkları gerilimi yaratıyor; öyle bir gerilim ki tek bir kıvılcım iki dinin mensupları arasındaki çatışmayı ateşlemeye yetiyor. Rusya'da bu kıvılcım Crocus Belediye Binası'ndaki fiziksel terör saldırısıydı; Birleşik Krallık'ta ise Southport'ta üç kızı öldüren sözde bir Müslüman hakkındaki sahte bilgiydi.



A. Dvorkin İslam'a ve Muhammed Peygamber'e (selam onun üzerine olsun) hakaret ediyor.. "İslam'ın Kökeni" video konferansından ekran görüntüsü: "THE IMPACT - ETKİ" belgeselinde yer alan "İslam'ın Kökeni: Anlatılmamış Hikayeler" başlıklı video konferansından bir görüntü

Bir zamanlar Nazilerin Yahudilere zulmederken kullandığı yöntemler şimdi Müslümanları taciz etmek için kullanılıyor: evlerin işaretlenmesi, işten çıkarmalar ve istihdam yasakları, uydurma suçlamalar, fiziksel şiddet, sınır dışı etme ve kayıplar. Bunlar soykırımın aşamalarından birine ait yöntemlerdir.

Diğer inançlardan insanların Müslümanlara karşı bu tür bir tepki geliştirmelerini sağlamak için, kült karşıtları önleyici olarak çok sayıda bilgilendirici terör saldırısı gerçekleştirmiştir. Çeşitli ülkelerdeki hükümet yetkililerinin yabancı düşmanı açıklamalarının yanı sıra RACIRS temsilcilerinin Müslümanlara karşı vaazları da takip edilebilir.

A. Dvorkin'in İslam ve Hazreti Muhammed, (Allah'ın selamı üzerine olsun), hakkındaki bariz yalanları şunlardır:

"Araplar tarafından vaaz edilen inanç esasen çalıntıdır. Aynı karakterler vardır: İbrahim, İshak, Yakup ve Musa."

"Çölde, yapacak pek bir şey yoktu... deyim yerindeyse Hıristiyan dünyasının sınırlarında yaşarken, Hıristiyan ve Yahudi öğretilerinden bazı parçalar duydu. Bir şeyler... Kendine göre bir fikir oluşturdu, oldukça hatalı bir fikir, ama ne yapabileceğini merak ediyordu, bu yüzden öğrenebildiğini öğrendi. Ne yazık ki bu şekilde öğrendi, ama öğrenmek için çok az şansı vardı."

"Sonra Muhammed bazı garip vizyonlar gördü. Bazıları bunların epilepsi nöbetleri olduğuna inanıyor."

"Ve bu görümlerden çok korkmaya başladı, kötü ruhlar tarafından ele geçirildiğine ve kendisini bir büyücü olmaya zorladığına inanıyordu... Ya Muhammed acı verici görümlere neden olan bir hastalıktan muzdaripti ya da şeytanlar tarafından ele geçirilmişti ya da Bizanslı pederlerin dediği gibi, bunu uyduran bir tür hikaye anlatıcısıydı ve beklenmedik bir şekilde yakınları buna inandı."

Muhammed'e (Allah'ın selamı ve bereketi onun üzerine olsun) yönelik bu açık iftiralar, Müslüman dünyasında son derece olumsuz bir tepkiyi tetikledi. Kült karşıtı temsilciler insanların bilinçlerini sistematik olarak şartlandırıdılar, böylece doğru zamanda insanlar saldırganlıkla karşılık vereceklerdi.

Tarikat karşıtlarının enformasyonel terör saldırıları insanların zihinlerini nefretle zehirliyor. Manipülasyonlarının bir sonucu olarak, kişi genellikle bu yıkıcı imgelerin bilinçaltına yapay olarak yerleştirildiğini fark etmez ve eleştirel analizi atlar.

TERÖR SALDIRILARI MÜSLÜMANLARI İNSANLIKTAN ÇIKARMAYI AMAÇLIYOR



Bir Rus haber portalındaki makalenin ekran görüntüsü

Rusya'daki Crocus City Hall ve 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlar gibi fiziksel terör saldırıları Müslümanlara atfedilmiştir. Bu durum sadece bu ülkelerde değil tüm dünyada yoğun bir İslamofobiye yol açmıştır.

Yıllardır Müslümanların terörist olduğuna dair kasıtlı bir imaj yaratılmaya çalışılmaktadır. Kült karşıtları Müslümanların uygarlıktan uzak, kültürsüz, saldırgan ve korkulması gereken tehlikeli insanlar olduğu fikrini yaymaktadır. Bu imajı güçlendirmek için düzenli olarak enformasyon amaçlı terör saldırıları düzenlenmektedir.

Bir Müslüman bir suç işlediğinde, bu hemen ülke çapında gündeme getirilir. Benzer suçlar gayrimüslimler tarafından da işlense de, Müslümanlarla ilgili haberlere, Müslümanlarla aynı ülkede yaşamının imkansızlığına dair ek yorumlar eşlik ediyor.



Göçmen (Müslüman) imajını insanların zihninde bir düşman olarak yerleştirmek için medya tarafından kullanılan gösterişli başlıklara örnekler

Ekim 2023'te Filistin-İsrail çatışmasında yeni bir tırmanışla birlikte İslam karşıtı duyguların artması şaşırtıcı değildir. İsrail ve Filistin arasında uzun süredir devam eden ve uzun zaman önce çözülebilecek olan bu çatışmanın, küresel kültür karşıtlığının temsilcileri tarafından kasıtlı olarak sürdürüldüğünü ve körüklendiğini anlamak çok önemlidir.

Bir tarafa önemli miktarda fon aktarılmakta ve bu taraf ideolojik ve maddi olarak desteklenmektedir. Peki neden? Cevap açıktır: ideologlarının planları açığa çıkmasaydı bugün neredeyse kaçınılmaz olacak olan küresel bir medeniyet savaşı için gerekli koşulları yaratmak.

Bu çatışma yoluyla çeşitli ülkeler bir yandan Müslümanlara yönelik nefreti daha da körüklerken, diğer yandan da Müslüman toplumunu karşılık vermeye kıskırtmaktadır.

KÜLT KARŞITLARININ HEDEFLERİ: MEDENİYETLER SAVAŞI

Daha önce bahsi geçen "The IMPACT - ETKİ" belgeselinin yayınlanmasının ardından, ABD'li ulusal güvenlik ve istihbarat uzmanı Egon Cholakian, küresel anti-kültizmin bir medeniyet savaşı ve dünya üzerinde tam hakimiyet kurma hedeflerine nasıl ulaşmayı planladığını ortaya koyan ek bilgiler verdi.



TÜRKÇE



İNGİLİZCE

"DÖNÜM NOKTASI" - Egon Cholakian'dan insanlığın geleceği hakkında eşi benzeri görülmemiş bir uyarı

Egon Cholakian'ın "Dönüm Noktası" başlıklı video konuşmasından bir alıntı:

"Küresel anti-kültizmin çok aşamalı stratejisine göre, Müslüman dünyasının ayaklanması, küresel kaosa ulaşmaya yönelik nihai stratejilerinin üçüncü adımıdır. Daha önce de belirttiğim gibi, ilk adım Amerika'da bir iç savaştır. İkinci adım, Müslüman karşıtı duyguların tırmanması ve Müslümanların haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesiyle birlikte Avrupa Birliği'nin parçalanmasıdır. Üçüncü adım, Avrupa'da geniş çaplı Müslüman ayaklanmaları ve bunu takiben büyük İslam devletlerinin kendi dindaşlarını koruma bahanesiyle olaya müdahil olmalarıdır.

Bu senaryonun doruk noktası şudur: Büyük İslami jeopolitik oyuncular, zayıflamış ve parçalanmış Amerika ve Avrupa'dan yararlanarak, küresel bir misilleme adımına karar vereceklerdir - yıllarca süren baskı, nefret ve aşağılanmanın intikamını almak için nükleer silahların kullanıldığı geniş çaplı bir askeri müdahale.

Bu senaryo, İslam ülkelerinin zorunlu olarak nükleer silah kullanmasını içermektedir ki bu da şüphesiz misilleme amaçlı nükleer saldırıları tetikleyecektir. İslami ve İslami olmayan ülkeler arasındaki nükleer cephanelik dengesizliği göz önüne alındığında, böyle bir çatışma kaçınılmaz olarak İslam dünyası için felaketle sonuçlanacaktır. Bu tüm insanlık için korkunç bir trajedi olacaktır.

Küresel anti-kültizmin planlarına göre, bu savaş eşi benzeri görülmemiş insan kayıplarına yol açacaktır. Alaycı bir şekilde kayıpların sayısının en az üç milyara ulaşacağını hesaplıyorlar. Bu korkunç sayı neredeyse tüm Müslüman dünyasını kapsamaktadır."

Kült karşıtlarının hesaplamalarına göre, bu medeniyet savaşının sadece İslam'ın temsilcilerini ortadan kaldırmakla kalmayacağını, aynı zamanda şu anda Batı medeniyetinin kaleleri olarak kabul edilen ülkeler için de büyük kayıplarla sonuçlanacağını belirtmek önemlidir. Bu ülkelerin nüfusu, bu korkunç plana kurban edilecek milyarların büyük bir bölümünü oluşturacaktır.

Tarikat karşıtları bu savaştan neden bu kadar çok faydalaniyor? Birincisi, onlara doğal kaynaklar açısından zengin geniş topraklar elde etmek için uygun bir yol sağlıyor. İkincisi, küresel tarikat karşıtlığının kendi içinden koparamadığı ya da kontrolü altına alamadığı büyük bir özgürlük sever insan grubunu kalıcı olarak ortadan kaldırmak için ideal bir fırsat sunuyor.

Bir din olarak İslam'ı kontrol etmek tarikat karşıtları için son derece zordur çünkü Müslümanlar toplum içinde bir toplumdur. Uzun yıllar boyunca Kuran'a sıkı sıkıya bağlı kaldık ve yerleşik geleneklerimizi takip ettik. Sonuç olarak, biz Müslümanlar tarikat karşıtı ajanların dinimize küresel çapta sızmasını önlemeyi başardık. Tarikat karşıtlarının Müslümanları şeytanlaştırmak için bu kadar çok çalışmasının ve sonunda bizi ortadan kaldırmayı hedeflemelerinin nedeni budur.

Kült karşıtlarının bu acımasız planını kabul edip etmediğimizi kendimize sormalıyız. Biz Müslümanlar, küresel kült karşıtlığı tarafından planlanan bu savaşın içine çekilmeyi kabul ediyor muyuz? Bu savaştan nasıl kaçınabilir ve masum insanların ölümünü nasıl önleyebiliriz? Ve biz Müslümanlar, küresel bir dinler arası çatışmayı önlemeye ve Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında bir medeniyet savaşını engellemeye nasıl yardımcı olabiliriz?

“THE IMPACT - ETKİ” | Araştırmacı belgesel film



KAYNAKLAR:

- Belgesel Soruşturma "The IMPACT". 2024.
<https://www.youtube.com/watch?v=ZdgTC3J9AfQ>
- ABD Ulusal Güvenlik Uzmanı Egon Cholakian'ın İnsanlığın Geleceği Üzerine "DÖNÜM NOKTASI" Video Konuşması. 2024.
https://rumble.com/v58sf51-317093797.html?e9s=src_v1_ucp
- Bir grup bağımsız gazeteci tarafından hazırlanan "Medeniyetler Savaşının Eşiğinde" başlıklı makale-araştırma. 30.07.2024
<https://actfiles.org/at-the-threshold-of-a-civilizational-war/>
- Bir grup bağımsız gazeteci tarafından hazırlanan araştırma makalesi "Fico, Trump. Who's Next?" ("Fico, Trump. Sırada Kim Var?"). 19.07.2024.
<https://actfiles.org/fico-trump-whos-next/>
- Bir grup bağımsız gazeteci tarafından kaleme alınan "Dördüncü Reich: Hitler'in Mirasını Kim Devam Ettiriyor?" başlıklı araştırma makalesi ("The Fourth Reich: Who Continues Hitler's Legacy?"). 15.07.2024
<https://actfiles.org/the-fourth-reich-who-continues-hitlers-legacy/>
- Bir grup bağımsız gazeteci tarafından hazırlanan araştırma makalesi "İnsanlığın Gerçek Katilleri. Onlar Kim? Olumsuz Haberler Sağlığı Nasıl Etkiliyor?" (İnsanlığın Gerçek Katilleri. Onlar Kim? Olumsuz Haberler Sağlığı Nasıl Etkiliyor?). 7.06.2024
<https://actfiles.org/the-real-killers-of-humanity-who-are-they-how-negative-news-impacts-health/>
- Bir grup bağımsız gazetecinin makale-araştırması "Çocukların Kanı Üzerine Kurulan Tarikat Karşıtı Düzen". 12.08.2024.
<https://actfiles.org/anti-cult-orders-awarded-on-childrens-blood/>
- Küresel Terörizm Endeksi 2024 (GTI) raporu. Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP). 11. baskı. 2024
<https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2024>
- Samuel P. Huntington. Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması. 1996.
<https://msuweb.montclair.edu/~lebelp/1993SamuelPHuntingtonTheClashOfCivilizationsAndTheRemakinGofWorldOrder.pdf>
- Makale "Bilgi Terörizmi". N.Y. Grigoriev, E.B. Rodyukov. Üniversite Bülteni, GUU. 2015r.
<https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionny-terrorizm-1>
- "Vahşiler" makalesi. Daniel Greenfield tarafından. Jihad Watch, 11.10.2023.
<https://jihadwatch.org/2023/10/savages>
- Rapor "Fear, Inc. 2.0: İslamofobi Ağının Amerika'da Nefret Üretme Çabaları" raporu. Amerikan İlerleme Merkezi (CAP). 2015r.
<https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2015/02/FearInc-report2.11.pdf>
- "2021 yılında Rusya'da siyasi mahkumlar ve siyasi baskı". Memorial İnsan Hakları Merkezi. Moskova, 2021.
https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpoliticheskoye_i_politicheskie_repressii_v_rossii_v_2021_godu.pdf
- "ABD Gazeteleri İslam'ın Nüanslı Bir Resmini Sunuyor" başlıklı makale. Newspaper Research Journal. Cilt 36, No. 1. Kış 2015.
https://www.researchgate.net/publication/318565382_US_Newspapers_Provide_Nuanced_Picture_of_Islam

- Terörizme aracılık etmek: Kuşatma yorumlarında metin ve protesto. (2002). Medya İletişiminde Eleştirel Çalışmalar.
https://www.academia.edu/74302548/Mediating_terrorism_text_and_protest_in_interpretations_of_The_Siege?auto=download
- Müslümanların gazete haberleri olumsuz. Ve bunun sebebi terörizm değil". The Washington Post. 20.12.2018.
<https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/12/20/newspaper-coverage-of-muslims-is-negative-and-its-not-because-of-terrorism/#comments-wrapper>
- İslamofobinin finansmanı: Amerikalı Müslümanlara yönelik 'nefreti' teşvik etmek için 206 milyon dolar harlandı. (2016, 20 Haziran). The Guardian.
<https://www.theguardian.com/us-news/2016/jun/20/islamophobia-funding-cair-berkeley-report>
- Saylor, C. (2014). ABD İslamofobi Ağı: Finansmanı ve Etkisi. Islamophobia Studies Journal, 2(1), Bahar.
https://www.jstor.org/stable/pdf/10.13169/islastudj.2.1.0099.pdf?refreqid=fastly-default%3Aa042150b928d7795e7c63af40f56b2a8&ab_segments=&origin=&initiator=&acceptTC=1
- Makale "İngiltere'nin Southport kentinde çocuk cinayetinin ardından isyan patlak verdi, 27 polis hastanede". "BBC Haberleri. Rusça Servisi". 31.07.2024.
<https://www.bbc.com/russian/articles/c51y4ny5y8eo>
- Liverpool Bölgesi Cami Ağı 'her türlü nefret, şiddet ve bölünmeye' karşı çağrıda bulunuyor. (2024, 31 Temmuz). Southport İçin Ayağa Kalk.
<https://standupforsouthport.com/liverpool-region-mosque-network-appeals-against-all-forms-of-hate-violence-and-division/>
- Britanya sokaklarında şiddeti körükleyen Rusya bağlantılı karanlık 'haber' kuruluşu. (2024, 3 Ağustos). The Telegraph.
<https://www.telegraph.co.uk/news/2024/08/03/obscure-russian-linked-news-outlet-fuelling-violence/>
- Dvorkin, A. (2013, Mart 2). Yıkıcı Falun Gong mezhebi - politik manipülasyon sanatı [Rapor]. [Rusça]
<https://iriney.ru/psevduddijskie/falungun/destruktivnaya-sekta-falungun---iskusstvo-politicheskogo-manipulirovaniya.html>
- Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi. (2020, 27 Ekim). Menendez ve Cornyn, Çin'in Uygurlara Yönelik İnsan Hakları İhlallerini Soykırım Olarak Tanımlayan İki Partili Karar Tasarısını Sundu.
<https://www.foreign.senate.gov/press/dem/release/menendez-cornyn-introduce-bipartisan-resolution-to-designate-uyghur-human-rights-abuses-by-china-as-genocide>
- Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Daimi Komitesi Uluslararası İnsan Hakları Alt Komitesi. (2020, 21 Ekim). Uluslararası İnsan Hakları Alt Komitesi'nin Sincan, Çin'deki Uygurların ve Diğer Türki Müslümanların İnsan Hakları Durumuna İlişkin Açıklaması. Kanada Parlamentosu.
<https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/43-2/SDIR/news-release/10903199>
- Birleşmiş Milletler. (2021, 14 Haziran). Çin: BM insan hakları uzmanları 'organ toplama' iddiaları karşısında alarma geçti [Rapor].
<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/06/china-un-human-rights-experts-alarmed-organ-harvesting-allegations?LangID=E&NewsID=27167>
- Özgür Asya Radyosu. (2021, 15 Haziran). Belçika ve Çek Cumhuriyeti Yasama Meclisleri Uygur Soykırım Deklarasyonlarını Kabul Etti.
<https://www.rfa.org/english/news/uyghur/genocide-declarations-06152021171101.html>

- Al Arabiya Network. (2021, 22 Aralık). Belçikalı milletvekilleri Çin'in Uygurlara yönelik 'soykırım riski' konusunda uyardı.
<https://www.stuff.co.nz/national/politics/125034356/parliament-unanimously-declares-severe-human-rights-abuses-occurring-against-uyghur-in-china>
- Avrupa İnanç Özgürlüğü Federasyonu (FOB). (2005, 27 Nisan). Sırbistan'da Dini Azınlıklara Yönelik Baskılar: Avrupa Mezhepçilik Araştırma ve Bilgi Merkezleri Federasyonu'nun (FECRIS) oynadığı rol [Rapor].
<https://freedomofbelief.net/sites/default/files/documents/Report-Serbia-27.07.05.pdf>
- Berzano, L., Falikov, B., Fautré, W., Filipovich, L., Introvigne, M., & Rigal-Cellard, B. (2022). Şeytana Sempati: Kült Karşıtı Federasyon FECRIS ve Rusya ile Çin'in Dine Yönelik Baskılarına Desteği. CESNUR Dergisi, 6(3).
https://cesnur.net/wp-content/uploads/2022/05/tjoc_6_3_full_issue.pdf
- ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu. (2018, 14 Mayıs). ÇİN: USCIRF Uygur Müslümanlarına Yönelik Artan Baskılardan Derin Endişe Duyuyor.
<https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/china-uscirf-deeply-concerned-about-increasing-repression-uighur>
- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. (1948, 10 Aralık). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi.
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. (1966, 16 Aralık). Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme.
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
- Kanterov, I. Ya. (2024). Yeni Dini Hareketler: Üniversiteler için Ders Kitabı (3. baskı). Moskova: Yurait Yayıncılık. [Rusça]
- Dvorkin, A. (2013, Şubat 5). İslam'ın Ortaya Çıkışı. Anlatılmamış Hikayeler [Video konferans]. [Rusça]
https://www.youtube.com/watch?v=_gz4YbLoNs
- Dvorkin, A. (2013, Şubat 4). Gatchina Piskoposluğunda Tarikat Çalışmaları üzerine ders. Bölüm 1 [Video konferans]. [Rusça]
<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=i0bD3i30gEs>
- Rus Ortodoks Kilisesi, Novosibirsk Metropoliti. (2014, 22 Eylül). Ukrayna: Bir devlet ölçeğinde bir mezhep. [Rusça]
https://ansobor.ru/news.php?news_id=5038
- Tarikat karşıtı örgütlerin faaliyetleri hakkında daha ayrıntılı bilgiye bağımsız gazetecilerin internet sitesinden ulaşabilirsiniz
<https://actfiles.org>

Tarikat karřıtı örgütlerin faaliyetleri hakkında
daha ayrıntılı bilgiye bağımsız gazetecilerin
internet sitesinden ulaşabilirsiniz
<https://actfiles.org>

